

## Gods openbaring van Zichzelf

Pastor Cornelius R. Stam

Romeinen 1:18-20 verklaart dat God Zichzelf aan de mens heeft geopenbaard in de schepping. Niet dat we Zijn plan van verlossing van de schepping kunnen leren — verre van dat. Zie Romeinen 1:18-20:

*18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.*

*19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.*

*20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij **niet te verontschuldigen** zouden zijn.*

De schepping: de glorie van haar met sterren bezaaide hemelen, de schoonheid van haar bloemen en zonsondergangen, de zon en regen en gewassen om ons van voedsel te voorzien, en de onveranderlijke wetten van de natuur, tonen allemaal niet alleen het bestaan van God, maar ook Zijn macht, Zijn liefde, Zijn gerechtigheid, zodat de mens een verantwoordelijk wezen is en, zoals vers 20 zegt, "zonder excuus" (**niet te verontschuldigen**) voor de betreuenswaardige toestand waarin hij zich bevindt.

Een gelovige, die op een dag met een atheïstische evolutionist sprak, pakte zijn horloge, keek ernaar en stopte het terug in zijn zak, en zei: "Ik heb een prachtig horloge; het houdt de tijd perfect bij; mist nooit een seconde".

"Wat is het merk?" vroeg de atheïst.

"Oh, geen merk," antwoordde de Christen.

"Nou, wie heeft het gemaakt?"

"Oh, niemand; het heeft zichzelf op de één of andere manier in elkaar gezet".

"Onzin," zei de atheïst, "een horloge kan niet zomaar ontstaan. Iemand moest het ontwerpen en iemand moest het maken".

"Dat is waar," zei de Christen, "maar je verwacht van mij dat ik geloof dat dit universum, met zijn miljarden sterren en planeten, die allemaal in perfecte orde samenwerken, zomaar vanzelf is ontstaan; dat het geen Ontwerper, geen Schepper en niemand had die het draaiende hield? Is dat geen onzin?"

Geen wonder dat Paulus zegt dat de goddelozen "geen excuus" hebben, zelfs de overgrote meerderheid van de "religieuze" mensen, die hun geweten sussen door een klein deel van elke week of elke dag te besteden aan het uitvoeren van een religieus ritueel, maar God buiten hun zaken, hun politiek, hun sociale relaties — hun harten houden.

Maar dank God, zoals Hij Zijn kracht en glorie in de schepping heeft geopenbaard, zo heeft Hij ook Zijn genade en barmhartigheid, Zijn plan van verlossing, geopenbaard in de Bijbel, waar we lezen hoe "Christus gestorven is voor onze zonden", zie 1 Kor. 15:3, zodat wij "verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de zonden overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade" zouden hebben, zie Ef. 1:7.

*"1 Kor. 15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;*

*"Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,*