

Niet alleen Heidenen in de kerk

Justin Johnson

Een veelgemaakte fout bij het leren om “recht te snijden”, is om Jood en Heiden in verschillende bedelingen te plaatsen.

De verlossing was in het verleden uit de Joden, zie Johannes 4:22, en wordt nu naar de Heidenen gezonden, Romeinen 11:11.

“Joh. 4:22: Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.

“Rom. 11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

Gewapend met alleen deze verzen, springen verwarde geesten tot de verkeerde conclusie dat alleen Israël toegang had tot verlossing in het verleden, en dat alleen de Heidenen er nu toegang toe hebben.

Deze fout wordt in stand gehouden door over-simplificerende of gewoonweg verkeerde uitspraken zoals deze:

“Profetie gaat over Israël, en verborgenheid over de Heidenen.”

“Israël beërft het koninkrijk, en wij [Heidenen] de Kerk.”

“Israël werd de aarde beloofd, en Heidenen beërven de hemelse gewesten.

Eigenlijk zijn er Joden en Heidenen in zowel de profetie als de verborgenheid (ook wel geheimenis genoemd), en dat is ook Gods bedoeling voor Israël en voor de Kerk.

Joden in de kerk

Dat er Israëlieten zijn in de kerk van vandaag, die het lichaam van Christus is, is eerder besproken en zou duidelijk moeten zijn. Het nieuwe schepsel is “noch Jood noch Heiden”, maar bestaat uit beiden, zie Gal. 3:28 en 1 Kor. 12:13:

“Gal. 3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

Paulus was zelf een Jood, zie Fil. 3:5, en er waren heel wat familieleden van hem die deelnamen aan het evangelie van de genade van God en die Israëlieten waren, zie Hand. 17:4.

“Fil. 3:5: Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreer uit de Hebreen, naar de wet een Farizeer;

“Hand. 17:4: En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige.

Elke Israëliet die verlossing verlangt in de huidige bedeling van God, zal alleen gered worden door geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis, net zoals elke Heiden vandaag de dag, en niet door verbonden of besnijdenis.

Heidenen in de profetieën

Niet elke trouwe Heiden in de Bijbel was lid van de kerk, het lichaam van Christus dat voor het eerst aan Paulus werd geopenbaard in de verborgenheid. Velen maakten deel uit van Israëls aardse doel. God had altijd voorzien in deze trouwe Heidenen.

Hoewel Israël het uitverkoren volk van God was en aan wie God de Woorden gaf, zie Rom. 3:1-2, was het de bedoeling dat God Israël oprichtte zodat de wereld door hen gezegend zou worden.

“Rom. 3:1-2: 1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.

“Gen. 12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Hoewel zegen voor iedereen beschikbaar was, moesten Heidenen naar de natie Israël gaan om er toegang toe te krijgen, aangezien zij de beheerders van Gods woord en beloften waren. Dus, was werkelijk de redding uit de Joden.

Heidenen gezegend door Israël

Door de hele Schrift heen zijn er voorbeelden van Heidenen die trouw waren aan Gods instructies en zegeningen ontvingen door de God van Israël te zegenen.

Denk aan de rechtvaardige Abimelech die bescherming bood aan zowel Abraham als Izak, en getuigde dat God met hen was.

“Gen. 26:28: En zij zeiden: Wij hebben merkkelijk gezien, dat de Heere met u is; daarom hebben wij gezegd: Laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u, en laat ons een verbond met u maken:

Denk aan de Heidense hoer Rachab, die door haar geloof in de God van Israël niet in Jericho stierf, maar onder de Israëlieten woonde, zie Hebr. 11:31 en Jozua 6:25:

“Hebr. 11:31: Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.

“Jozua 6:25: Dus liet Jozua de hoer Rachab leven, en het huisgezin haars vaders, en al wat zij had; en zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op dezen dag, omdat zij de boden verborgen had, die Jozua gezonden had, om Jericho te verspieden.

De inwoners van Ninevé bekeerden zich van hun zonden en riepen tot de God van Israël om redding, zie Jona 3:7-10:

“7 En hij liet uitroepen, en men sprak te Ninevé, uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. 8 Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is. 9 Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet

vergingen!10 En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet.

De Heidense koningin van Seba zegende Salomo en de God van Israël, toen zij de wijsheid zag die hij sprak en zijn rechtvaardige daden.

“1 Kon. 10:9: Geloofd zij de Heere, uw God, Die behagen in u heeft gehad, om u op den troon van Israël te zetten! Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen.

Heidenen in het Koninkrijk

De profetieën spreken zelfs over Heidenen in het toekomstige koninkrijk van Israël. Want wie zouden de priesters van de Heer dienen als er geen andere geredde naties op aarde waren?

“Op. 21:24: En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.

De Heidenen zullen naar de steden van Israël komen om zegen, genezing en onderricht te ontvangen, zie Jesaja 2:2-3:

“2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des Heeren, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem.

In Jezus' bediening van het koninkrijk aan Israël waren er Heidenen die hun waardigheid toonden om het aardse koninkrijk binnen te gaan door hun geloof in de Messias.

Denk aan de Heidense hoofdman die zichzelf niet waardig achtte om in de aanwezigheid van Jezus te zijn, maar wist dat Hij hem kon genezen.

“Lukas 7:9: En Jezus, dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden.

Of de Heidense Kanaänitische vrouw die beseftte dat, hoewel zij niet tot het volk behoorde tot wie Christus kwam (Israël), zij als Heiden door Israël gezegend kon worden.

“Matth. 15:27-28: 27 En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondkens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.28 Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Heidenen vóór Paulus

Dit alles zou ons moeten leren dat Heidenen gezegend konden worden door Israël, zelfs vóór de openbaring van de verborgenheid van Christus aan Paulus werd geopenbaard in het midden van het boek Handelingen.

Dat Paulus rechtstreeks naar de Heidenen werd gezonden (en naar het ongelovige Israël), laat alleen maar zien dat de boodschap die hij onderwees de Heidenen niet onder de verbonden van de belofte plaatste, die van hen verlangden dat zij via Israël zouden gaan om een zegen te ontvangen.

Er waren getrouwe Heidenen vóór Paulus. Er waren getrouwe Heidenen die Christus, vóór Paulus, volgden volgens de profetie. Petrus sprak tot sommigen in Handelingen 10. Paulus spreekt tot deze Heidenen in Romeinen 9:24 en Romeinen 11:13:

“Rom. 9:24: Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

De profetie die aan Israël werd gegeven, zou zowel Joden als Heidenen zegenen in het aardse koninkrijk.

De Verborgenschap van Christus, dat aan Paulus werd geopenbaard, sprak over Gods nieuwe schepping voor de hemelse gewesten. Door de prediking van het kruis werden redding, zegen en erfenis vrij aangeboden aan alle mensen, los van Israëls koninkrijk, verbonden en wet.

De profetie die aan Israël werd gegeven, zou zowel Joden als Heidenen zegenen in het aardse koninkrijk.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl