

Nieuw Verbond Onder De Wet

Het Oude Verbond was Gods wet geschreven op stenen in Israël.

*“Deut. 27:8: En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden dezer wet, **die wel uitdrukende** (*).*

(*)--De woorden van deze wet moesten heel duidelijk geschreven worden.

Het Nieuwe Verbond is Gods wet geschreven in Israëls harten.

*“Hebr. 8:10: Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal **na die dagen**, zegt de Heere: **Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven**; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

Er is een groot verschil tussen stenen en harten.

--Schrijven op stenen is naar buiten gericht. Schrijven op harten is naar binnen gericht.

--Schrijven op stenen vereist een werk. Schrijven op harten vereist geloof.

--Schrijven op stenen kan door mensen worden gedaan. Schrijven op harten vereist het werk van de Geest van God.

Toch hebben het Oude en het Nieuwe Verbond, ondanks deze grote verschillen, één ding gemeen: DE WET.

De wet veranderde in het Nieuwe Verbond, maar de begunstigen van beide verbonden staan onder de wet.

Daarentegen staat de kerk, die Zijn Lichaam is, niet onder de wet. Paulus schrijft dat de gerechtigheid van God nu wordt gemanifesteerd “zonder de wet”, zie Romeinen 3:21:

“Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Als het Lichaam van Christus niet onder de wet is, dan kan het Lichaam van Christus niet onder één van beide verbondsvormen (Oude en Nieuwe verbond) zijn.

Het is niet de wet die in onze harten geschreven is, maar Christus die in onze harten woont volgens de verborgenheid, zie Efeziërs 3:17. Wanneer wij het evangelie geloven, is de genade overvloedig zonder de wet.

“Ef. 3:17: Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt