

## Ongemakkelijke Dingen – Fluisteraars

Justin Johnson

Dit is onderdeel van een serie over de 25 ongemakkelijke dingen in Romeinen 1:28-32:

*“28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatlunkenden, vindere van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.*

Sommige mensen kunnen niet wachten om een geheim te vertellen. Omdat geheimen bedoeld zijn om privé te blijven, is de enige manier om een geheim te vertellen door te fluisteren.

Het is nog steeds een geheim totdat iemand het aan iemand anders fluistert, en dan weer aan iemand anders, enzovoort. Uiteindelijk weet iedereen het.

Je herkent dit misschien als de manier waarop geruchten ontstaan, en je zult gelijk hebben. Een ander woord voor het praten over iemands persoonlijke en privé-informatie is ‘roddelen’.

Beide zijn zonden in de Bijbel die van nature voortkomen uit een verdorven geest, zie Rom. 1:28:

*“En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;*

Toch lezen mensen, in de rij bij de kassa, graag roddelbladen en vinden ze het vermakelijk om ‘de primeur te krijgen’.

Geen van Davids dienaren had de moed om David te vertellen dat zijn eigen zoon dood was, dus fluisterden ze het onder elkaar, in plaats het te vertellen aan degene die het als eerste moest weten, zie 2 Samuël 12:19:

*“Maar David zag, dat zijn knechten mompelden; zo merkte David, dat het kind dood was. Dies zeide David tot zijn knechten: Is het kind dood? En zij zeiden: Het is dood.*

Fluisteren kan worden voorkomen door direct te praten met de persoon over wie wordt gesproken. Het doel van de gewone fluisteraar is echter niet om een probleem op te lossen of te helpen, maar om privé-informatie bekend te maken aan iedereen behalve aan degene over wie wordt gefluisterd.

Mensen die iemand anders willen kwetsen, verwonden of veroordelen zonder gewelddadig over te komen, vinden fluisteren een gemakkelijke manier om hun kwaadaardigheid uit te voeren, zie Ps. 41:7:

*“Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, .....”.*

De ontvanger van hun gefluister heeft er geen weet van, maar door hun gefluister hebben ze de privacy geschonden, persoonlijke informatie openbaar gemaakt en het aantal geheime vijanden vergroot.

Roddels hoeven niet vals te zijn om slecht te zijn. Gefluister kan net zo goed online plaatsvinden als via de telefoon.

Fluisteren zet mensen in een geheim proces zonder dat ze erbij zijn, zonder dat de persoon zichzelf kan verdedigen, getuigen kan eisen of voor zijn aanklagers kan verschijnen! Wat een onrecht!

Als de informatie openbaar moet zijn, waarom fluisteren ze dan?

Als de informatie niet persoonlijk of privé is, waarom dan de geheimhouding?

Als de informatie een zonde aan het licht brengt, waarom confronteren en herstellen ze de zondaar dan niet volgens Galaten 6:1, of werken ze niet samen met hun kerk om hem voor iedereen te berispen volgens 1 Timotheüs 5:20?

*“Gal. 6:1: Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt.*

*“1 Tim. 5:20: Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben.*

Als de informatie een misdaad aan het licht brengt, waarom meldt u dit dan niet bij de juiste autoriteiten, in plaats van anoniem te blijven tot iemand anders het vuile werk opknapt?

Dit komt omdat fluisteraars en roddelaars bang zijn voor de gevolgen van publieke vermaning, confrontatie en aandacht. Ze handelen niet eerlijk, vleidend in het openbaar, maar fluisteren roddels in de privésfeer.

Fluisteren biedt anonimiteit aan de verteller omdat het getuigen en persoonlijke aandacht beperkt.

Het ergste wat een fluisteraar kan overkomen is dat hij publiekelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn gefluister en geroddel. Dit verhoogt het volume van zijn gefluister en stelt zijn acties bloot aan publieke controle en de serieuze beschuldiging van het afleggen van valse getuigenissen.

*“Wist je van die-en-die...?” “Heb je gehoord wat die-en-die deed...?” “Ik heb verhalen gehoord...” “Ik hoorde, zeiden ze, dat hij zei, zij zei...”*

Als dit soort roddels en gefluister uw oren bereiken, is dat niet handig. Het is zaaien in het vlees en kenmerkt de vleselijke geest van de Korinthiërs, zie 2 Kor. 12:20 - Gal. 6:8 en Rom. 1:29:

*“2 Kor. 12:20: Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt; dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten;*

*“Gal. 6:8: Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.*

*“Rom. 1:29: Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;*

Het goddelijke en gemakkelijke wat u kunt doen als u het slachtoffer bent van gefluister en geroddel, is er niet aan deel te nemen, zie 1 Timotheüs 5:22. Smoor het in de kiem.

*“Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden; bewaar uzelf rein.*

Als je niet hard genoeg eerlijk kunt praten, praat dan helemaal niet. Stop met fluisteren. Spreek of hou je mond.

Richt je rechtstreeks tot het doelwit van het gefluister als het een actueel probleem is dat opgelost moet worden, of houd het stil door niet meer te luisteren of het door te geven. Het is niet jouw zaak, noch die van iemand anders, zie Efeziërs 4:29-32:

*“29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.*

Denk dan eens na of de fluisteraar iemand is met wie je je in de toekomst wilt inlaten.

Wat ze anderen hebben aangedaan, kunnen ze jou ook aandoen, zie Spr. 20:19:

*“Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke; vermeng u dan niet met hem, die met zijn lippen verlokt.*

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)