

Priesters van God

Opmerking vooraf: Dit is een gedeelte uit een in het Engels geschreven boek.

“Op. 20:6: Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Johannes zegt: "Gezegend en heilig" zijn degenen die zijn gestorven onder het profetische programma en deelnemen aan de eerste opstanding. En voor degenen die de Verdrukking overleven om het Koninkrijk binnen te gaan, leert de Schrift dat het ook voor hen "gezegend" en "heilig" is:

“Dan. 12:12: Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

En:

“Jes. 4:3: En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;

Openbaring 20:6 verwijst naar de opgestane Joodse heiligen als "heilig" en "priesters". Dit brengt ons terug naar het volk Israël op de berg Sinäi en het geven van de wet. Daar kreeg Mozes van de Heer de opdracht om tegen Israël te zeggen:

*“Exodes 19:6: En gij zult Mij een **priesterlijk koninkrijk**, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.*

Deze belofte zal volledig worden verwezenlijkt binnen het Koninkrijk op aarde, en Israël zal een heilige natie en een koninkrijk van priesters zijn.

Petrus herinnerde zijn lezers aan deze waarheid over Israël als priesters van God en een heilige natie:

“1 Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Ook Jesaja herinnerde zijn landgenoten, zij van Israël, aan hun roeping als priesters binnen het Koninkrijk:

“Jesaja 61:6: Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

In het Lichaam van Christus worden nooit priesters of een priesterdom genoemd. We moeten oppassen dat we de twee programma's van God nooit door elkaar halen. De term 'priesterdom' is gereserveerd voor Israël. Israël zal de taken van priester binnen het Duizendjarige Rijk over de hele wereld vervullen.

Als Koninkrijk van priesters zal Israël de Heidenen leiden, over de hele aarde, in de aanbidding van God volgens het Nieuwe Verbond, zie Jer. 31:31-34:

“31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het

huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.³⁴ En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

“Mal. 1:11: Maar van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen.

Als Gods priesters in het Koninkrijk zal Israël boodschappers van Zijn waarheid zijn over de hele wereld,.

“Mal. 2:7: Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen.

“Jes. 11:9: Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

Israël zal bemiddelaar zijn tussen God en de volkeren, een licht zijn voor de Heer en mensen naar Hem leiden:

“Zach. 8:23: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.

Dit herinnert ons eraan waarom Israël met water gedoopt moest worden. Om tot het priesterschap te worden toegelaten, moesten zij met water worden gewassen, Ex. 29:4:

“Alsdan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen.

Dus, met het Koninkrijk “nabij” (zie Matth. 3:2; 4:17; 10:6-7), doopten Johannes de Doper en de apostelen mensen met water om de natie Israël voor te bereiden op een koninkrijk van priesters.

Openbaring 20:6 beschrijft Israëls hoop zo duidelijk:

--een lichamelijke opstanding.

--eeuwig leven.

--met Christus regeren.

--om priesters van God te zijn.

Dit alles is de grote “hoop” van Israël.

TOEPASSING

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

“Robby Robins was luchtmachtpiloot tijdens de eerste oorlog in Irak. Na zijn 300 ste missie was hij verrast dat hij toestemming kreeg om onmiddellijk zijn bemanning samen te brengen en zijn vliegtuig naar huis te vliegen. Ze vlogen over de oceaan naar Massachusetts en maakten vervolgens een lange

rit naar het westen van Pennsylvania. Ze reden de hele nacht door, en toen zijn vrienden hem vlak na zonsopgang bij zijn oprit afzetten, hing er een groot spandoek aan de garage: "Welkom thuis papa!".

"Hoe wisten ze dat? Niemand had gebeld en de bemanning zelf had niet verwacht zo snel te vertrekken. Robins vertelt: "Toen ik het huis binnenkwam, schreeuwden de kinderen, ongeveer half gekleed voor school: "Papa"! "Susan kwam door de gang rennen - ze zag er geweldig uit – haar haar was opgemaakt, make-up op en een frisse gele jurk. "Hoe wist je dit? " Heb ik gevraagd.

"Dat wist ik niet", antwoordde ze door tranen van vreugde... "we wisten dat je één dezer dagen thuis zou zijn. We wisten dat we zouden proberen ons te verrassen, dus we waren elke dag klaar".

De gezegende hoop voor de kerk, het Lichaam van Christus, is de Opname, de geheime komst van Christus om Zijn Kerk naar de hemel te brengen voorafgaand aan de zevenjarige periode van de Verdrukking, zie 1 Thess. 1:10:

"En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

De Opname van de gemeente is een aanstaande hoop, wat betekent dat deze op elk moment kan plaatsvinden. Met onze gezegende hoop op de opname moeten we uitzien naar Zijn komst en elke dag klaar staan voor onze Verlosser.

Christus in gedachten houden leidt tot een nauwere relatie met Hem en is de sleutel tot onze geestelijke groei. Omdat de Gezegende Hoop op elk moment kan plaatsvinden, moeten we dagelijks aan Hem denken, wetende dat elke dag mogelijk de dag is waarop Hij komt. Dit is om ervoor te zorgen dat we ons ervan bewust blijven dat elke dag, zelfs vandaag, de dag kan zijn waarop we voor de grote God en onze Verlosser Jezus Christus zullen staan. En:

"2 Kor. 4:18:wij ...aanmerken de dingen die men niet ziet....."

De Gezegende Hoop is om ons Christelijk leven naar grotere godsvrucht te drijven en te leven voor het eeuwige, zodat, als Christus vandaag zou komen, Hij ons gereed zou vinden en naar Hem uitzagen, en een deel van het aantal *"die Zijn verschijning liefgehad hebben"*. Zie 2 Tim. 4:8:

"Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

In het licht van de aanstaande hoop op de Opname is de boodschap die we delen met de verlorenen en ongelovigen: "Ga rechtsaf of ga linksaf". We vertellen hen dat ze het met God "in orde moeten maken" door op Christus te vertrouwen, want als ze dat niet doen en de Opname plaatsvindt, zullen ze "linksaf gaan = achtergelaten worden". We weten niet wanneer de Opname zal plaatsvinden. De Opname kan op ieder moment plaatsvinden, en zo kan de wereld op elk moment in de Verdrukking terechtkomen:

"Op. 6:17: Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?"

Dit maakt het evangeliseren van de ongelovigen altijd urgent. Als er een ongelovig familielid of vriend is met wie je het uitstelt om over de Heer te praten, stel het dan niet langer uit. Ze zijn elke dag in gevaar. Ze konden in hun zonden sterven of ze konden achterblijven. In beide gevallen weten we niet wanneer dat moment zal zijn.

“2 Kor. 6:2: Want Hij zegt: In den aangenamen tijd (dat is de tijd van genade waarin wij leven) heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!