

## Het Evangelie der Verlossing 2

Pastor Kevin Sadler

Het evangelie van de verlossing wordt geopenbaard in 1 Korinthiërs 15:1-4. Dit is de passage die het evangelie duidelijk definieert waardoor mensen vandaag de dag gered kunnen worden. De dood, begraving en opstanding van Christus zijn verifieerbare, onwrikbare, rotsvaste feiten die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. De kern van het evangelie zijn echte, historische gebeurtenissen. Het evangelie is geen kwestie van religieuze meningen, **platitudes** (\*) of mythische verhalen. Het gaat over echte gebeurtenissen die de geschiedenis van de wereld en de relatie van de mens met God hebben veranderd.

(\*)--**Platitudes**: Platte of banale zinsnede die domheid of beperktheid van de gebruiker ervan verraad.

### WAT HET EVANGELIE DOET: EEN STANDPUNT VASTSTELLEN

*“1 Kor. 15:1: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;*

Toen Paulus de Korinthiërs aansprak als “broeders”, gaf hij uitdrukking aan zowel zijn geestelijke relatie met hen als zijn liefde voor hen als familie in de Heer. In Handelingen 20:24 wordt Paulus geciteerd als zeggende: *“en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods”*. In Paulus’ dienst en reizen, toen hij naar Korinthe kwam op zijn tweede apostolische reis, getuigde en predikte hij het evangelie van de genade van God aan de Korinthiërs. In 1 Korinthiërs 15:1-4 herinnert Paulus hen aan het evangelie dat hij aan hen had gepredikt.

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Het woord “evangelie” betekent goed nieuws of blijde boodschap. Het evangelie is goed nieuws van God aan mensen. Zoals vers 3 en 4 laten zien, is dit evangelie het goede nieuws over de dood, begraving en opstanding van Jezus Christus.

Toen Paulus het evangelie van genade aan de Korinthiërs predikte, ontvingen zij het: *“ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt,*

En toen, als gevolg van hun ontvangst ervan, vertelde Paulus hun: *“in hetwelk gij ook staat”*. (vers 1).

We leren drie dingen in dit vers over hoe een persoon gered wordt van al zijn zonden.

**Ten eerste**, het evangelie wordt bekendgemaakt en we horen het:

*“Rom. 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,*

**Ten tweede** ontvangen wij het, en wij ontvangen het evangelie door geloof alleen:

*“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

**Ten derde** hebben we een positie voor God:

*“Rom. 5:1-2: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onze Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.*

In het evangelie van de verlossing staan we; het geeft ons een **positie** bij God. Geen enkele kracht die tegen ons komt, en geen enkele zonde of gebrek aan geloof van onze kant kan deze **positie** beïnvloeden. Onze **positie** wordt niet beter of slechter gemaakt door onze daden, goed of slecht, of ons gebrek aan daden. Onze positie is wie we zijn **“in Christus”**. Het is de manier waarop God ons in Hem ziet. Het is het resultaat van alleen het werk van de Heer Jezus Christus en alles door de genade van God.

In Christus worden we geaccepteerd, verlost, vergeven en gerechtvaardigd, zie 1 Kor. 1:30 en Ef. 1:6-7, en bestemd voor de glorie van de hemel. Onze **positie** in Christus is gevestigd, vast en onveranderlijk. Het kan niet verbeteren of verslechteren; het blijft eeuwig hetzelfde. We kunnen nooit ophouden de zegeningen van de verlossing te bezitten die van ons zijn in Christus.

*“1 Kor. 1:30: Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;*

*“Ef. 1 6-7: 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,*

1 Korinthiërs 15:1-4 vertelt ons wat het evangelie doet en wat het evangelie is. En het punt van vers 1 is wat het evangelie doet. De Korinthiërs hadden het evangelie van verlossing ontvangen en vertrouwden erop, en ze hadden een eeuwige **positie** in Christus. Het evangelie neemt degenen die geen positie bij God hebben en geeft hen een hoge en glorieuze **positie** in Christus uit genade.

#### WAT HET EVANGELIE DOET: BEVRIJDT VAN DWALING

*“1 Kor. 15:2: Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.*

Dit vers is voor velen lastig geweest omdat het klinkt als een kwalificatie, een werk voor de verlossing, dat je iets in je geheugen moet blijven houden om gered te worden. Zoals we met alle Schrift moeten doen, moeten we dit vers interpreteren in de context ervan. Wanneer we een stap terug doen om dit vers te beschouwen in het licht van heel hoofdstuk 15, zien we dat dit hele hoofdstuk is gewijd aan de leer en het belang van de opstanding, en als zodanig is het de meest uitgebreide behandeling van dit onderwerp in uw Bijbel.

De apostel had een bericht ontvangen dat er een leerstellig probleem was in de gemeente van Korinthe met betrekking tot de opstanding. De Korinthiërs ontkenden de opstanding van de doden. Ze ontkenden niet de opstanding van Christus, maar de toekomstige opstanding van het lichaam. In vers 12 confronteerde Paulus deze leerstellige dwaling door te vragen:

*“Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, **hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?***

Paulus bouwde vervolgens zijn zaak op en liet de Korinthiërs zien dat ze de waarheid van de toekomstige lichamelijke opstanding van de doden moesten accepteren of anders Christus' opstanding moesten verwerpen. Zoals Paulus schreef in vers 13 en 16:

*"1 Kor. 15:13 en 16: 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.....16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt..... hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? (1 Kor. 15:12).*

Nu betekent het woord "gered" bevrijd, gered van gevaar. De term verwijst niet altijd naar de redding van de ziel van zonde en hel. Bijvoorbeeld, in 1 Timotheüs 4:16 schreef Paulus aan Timotheüs:

*"Heb acht op uzelf en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen.*

In dit vers daagde Paulus Timotheüs uit om vast te houden aan de gezonde leer en er trouw aan te blijven. Door dit te doen, zou Timotheüs zichzelf en degenen in zijn plaatselijke kerk die hem hoorden preken en onderwijzen, 'redden'. Onze vraag zou moeten zijn: 'Zichzelf en zijn gemeente redden waarvan?' Het antwoord is niet gered worden van de poel des vuurs, maar eerder gered en verlost van het gevaar van leerstellige dwaling en valse leringen.

Dit is waar Paulus naar verwees in 1 Korintiërs 15:2. In vers 1 vertelde Paulus de Korinthiërs dat hij het evangelie verkondigde dat hij eerder aan hen had gepredikt, dat was, zoals hij schreef in vers 3 en 4, dat Christus stierf voor onze zonden, werd begraven en dat Hij op de derde dag opstond.

**Toen zei hij over dit evangelie: "Door hetwelk gij ook zalig (= behouden) wordt" (vs. 2). Onze vraag zou opnieuw moeten zijn: "Waarvan behouden?" Het antwoord is leerstellige dwaling, de slechte leer en het slechte geloof dat onder hen was met betrekking tot de opstanding van de doden.**

In vers 2 verwees Paulus naar wat hij "tot u predikte." Vers 12 vertelt ons wat Paulus tot hen predikte:

*"Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?"*

Paulus legde de basis voor zijn argument in vers 2 en schreef over de noodzaak voor de Korinthiërs: *"indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb;"* met betrekking tot het evangelie en de dood en opstanding van Christus. In gedachten houden wat Paulus hun had geleerd, zou hen redden van valse leer over het bestaan van geen lichamelijke opstanding van de doden.

De uitdrukking "behouden" betekent vasthouden, veilig houden, stevig in bezit houden. Het impliceert dat valse leringen, leugens en dwalingen de waarheid proberen te grijpen en van ons af te pakken, maar in ons standpunt voor de waarheid moeten gelovigen zich stevig vasthouden aan de gezonde leer door de Geest, zodat we niet op een dwaalspoor worden gebracht en in dwaling terecht komen.

De Korinthische "broeders" hadden het evangelie ontvangen en geloofden dat Christus voor hun zonden stierf en weer opstond. Dus, gelovend in die waarheid, gaat Paulus verder met het demonstreren in dit hoofdstuk hoe Christus' opstanding alle toekomstige opstandingen, zie 1 Kor. 15:23, en de toekomstige opstanding van ons lichaam bij de Opname, zie 15:51-53, garandeert.

*"1 Kor.15:23: Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.*

*"1Kor. 15:51-53: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin*

zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.<sup>53</sup> Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

In vers 2 introduceerde Paulus de mogelijkheid, “tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt”. Hij opperde de gedachte dat degenen die leerden en geloofden dat er geen opstanding van de doden was, het evangelie misschien tevergeefs geloofden. Dat wil zeggen, hun ontkenning van de lichamelijke opstanding van de doden zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat sommigen van hen niet echt geloofden dat Christus uit de dood was opgestaan.

#### WAT HET EVANGELIE IS: CHRISTUS STIERF VOOR ONZE ZONDEN

*“1 Kor. 15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;*

**Paulus hield het evangelie niet voor zichzelf. Als gelovigen hebben we goed nieuws om te delen, en Paulus bracht dit goede nieuws over aan de Korinthiërs. Toen Paulus schreef: “Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven”, betekenen de woorden “ten eerste” dat het evangelie één van de eerste dingen was die Paulus hun in Korinthe bekend maakte. Het evangelie is altijd van het eerste en primaire belang.**

Paulus schreef dat hij hen overgaf “hetgeen ik ook ontvangen heb”. Paulus bracht gezaghebbende leringen van God naar de Korinthiërs. Het evangelie van genade is iets dat Paulus ontving, niet iets dat hij zelf creëerde, ontwierp of bedacht. Paulus leerde anderen het evangelie dat hij rechtstreeks van de verrezen Christus had ontvangen.

*“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.*

Het evangelie van verlossing in 1 Korintiërs 15:3-4 is een boodschap die Paulus rechtstreeks van de opgestane Christus had ontvangen door een speciale, goddelijke openbaring. Christus verscheen aan Paulus om hem dit evangelie van de genade van God te openbaren. De Heer gaf het rechtstreeks aan Paulus, en Paulus gaf het op zijn beurt aan de Korinthiërs en vele anderen in zijn bediening, en zelfs aan ons in het Woord van God, de Bijbel.

In vers 3 herhaalde Paulus wat dat evangelie is, beginnend met “dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften”. Paulus noemde geen woord over het leven van Christus in Israël. Paulus ging voorbij aan de geboorte van de Heer in Bethlehem, zweeg over de opgroeiende jaren in Nazareth, beschreef niet de reizen van Christus op en neer over de heuvels van Galilea en Judea, en ging voorbij aan al het wonder van Zijn leringen en machtige wonderen. **Dit evangelie gaat rechtstreeks naar de dood van Christus.**

*“1 Kor. 15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;*

Daar, in vers 3, schreef Paulus het eerste deel van het evangelie. Het goede nieuws is dat Christus stierf voor onze zonden. Deze dood is monumentaal en oneindig in zijn betekenis in de geest, het hart en de ogen van God.

Dat Christus stierf voor onze zonden is echt goed nieuws voor de zondaar. We zijn allemaal zondaars, zie Rom. 3:23:

*“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

In onze zonden zijn we hulpeloos, hopeloos, geestelijk dood, zie Ef. 2:1, onder Gods toorn en veroordeling, en op weg naar de eeuwigheid in de poel van vuur. We moeten gered worden van onze zonden.

*“Ef. 2:1: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;*

Paulus legde in 2 Korintiërs 5:21 uit dat aan het kruis:

*“Want Dien (God de Vader), Die (Christus de Zoon van God) geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

God deed iets voor ons aan het kruis: Hij legde al onze zonden op Zijn zondeloze Zoon. Christus stierf niet voor Zijn eigen zonden omdat Hij volmaakt was en nooit zondigde. In plaats daarvan droeg Hij vrijwillig onze zonden en stierf Hij ervoor als onze Plaatsvervanger. Christus nam de volledige toorn van God op zich vanwege onze zonden, betaalde er volledig en volmaakt voor en voldeed aan Gods rechtvaardige gerechtigheid en heilige eisen. Zie ook:

*“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Uit het evangelie leren we dat God, door de dood van Zijn Zoon namens ons, ons nu op een totaal andere manier zal behandelen dan we verdienen. Wanneer we vertrouwen op het evangelie van verlossing, redt God ons, bevrijdt ons en bevrijdt ons van al onze zonden. De dood van Christus geeft ons leven, een **positie** voor God en een thuis in Zijn aanwezigheid voor altijd.

Het feit dat Christus voor onze zonden stierf “naar de Schriften” (1 Kor. 15:3) herinnert ons eraan dat de dood van Christus werd geprofeteerd, voorspeld en direct en indirect werd aangehaald in het Oude Testament.

Bijna vanaf het begin, na de (zonde) val, voorspelde de Heer God in Genesis 3:15 de verbrijzeling van de hiel van het zaad van de vrouw en de verbrijzeling van de kop van de slang. De dood van Christus werd voorafschaduwd in typen en figuren en vertegenwoordigd door de vele dierenoffers onder de wet. De dood van de Messias wordt duidelijk gevonden in profetieën zoals Psalm 22 en Jesaja 53. De hele tijd is de dood van Christus voorspeld en verwacht, en werd uiteindelijk vervuld aan het kruis, zie Lukas 24:25-27:

*“25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.*

De vraag moet echter gesteld worden: als 1 Korintiërs 15:1-4 het evangelie bevat dat geheim bleef totdat Christus het voor het eerst aan Paulus openbaarde, waarom stelt hij dan dat Christus zowel stierf als opstond “overeenkomstig de Schriften”?

Sprekend over het feit van Zijn dood en opstanding, Christus stierf en stond weer op in overeenstemming met de profetische Schriften omdat dat inderdaad in hen werd geopenbaard. Dit betekent echter niet dat de speciale openbaring, die aan Paulus bekend werd gemaakt, geprofeteerd was of een vervulling van profetie was; het was eerder volgens of in overeenstemming met profetie. Er was niets in de profetie dat zijn boodschap tegensprak. Eén belangrijk ding over dit evangelie van

verlossing, dat echter niet vóór Paulus bekend werd gemaakt, was het kenmerk van geloof alleen. Je kunt “geloof alleen” niet vinden in Christus' dood en opstanding voor verlossing, vergeving van zonden en eeuwig leven in de profetische Schriften. **Het kan niet buiten Paulus worden gevonden.**

#### WAT HET EVANGELIE IS: CHRISTUS WERD BEGRAVEN EN STOND WEER OP

*“1 Kor. 15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Het tweede deel van wat het evangelie is, is dat Christus niet alleen “gestorven is voor onze zonden naar de Schriften,” maar “dat Hij begraven is.” Het lijkt ironisch dat een begrafenis, een uitvaart, deel uitmaakt van het goede nieuws, maar het is de daaropvolgende gebeurtenis die het zo'n goed nieuws maakt. Christus moest in het graf gelegd worden voordat Hij eruit kon worden opgewekt. De begrafenis van Christus geeft ook verdere bevestiging van het feit dat Hij aan het kruis stierf voor onze zonden.

*“Rom. 6:23: **Want de bezoldiging (= het loon) der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.***

In het boek Genesis, toen Abraham het veld en de grot van Machpela kocht, deed hij dat met het doel “dat ik mijn dode begrave van voor mijn aangezicht”. (Gen. 23:8).

-----  
*“Gen. 23:8: And he communed with them, saying, If it be your mind **that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar,** (KJV Bijbel).*

Vertaald geeft dat:

“Gen. 23:8: En hij sprak tot hen, zeggende: Indien het uw bedoeling is, **dat ik mijn dode buiten mijn ogen begraaf,** verhoor mij, en smeeke voor mij aan Efron, de zoon van Zohar,

-----  
We worden eraan herinnerd in 1 Petrus 2:24 dat Christus “Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout”. Dus toen Christus stierf, en Zijn lichaam – dat onze zonden droeg – in dat graf in de hof werd gelegd, beeldde het uit dat die zonden voor altijd uit Gods ogen werden weggedaan.

Het derde deel van het evangelie is “dat Hij op de derde dag is opgestaan, overeenkomstig de Schriften.” De opstanding van Christus vervulde de voorspellingen die in de profetische Schriften te vinden zijn, en daarom is Hij opgestaan naar de Schriften. Er werd geprofeteerd dat Hij zou sterven; er werd ook geprofeteerd dat Hij zou opstaan, zie Jes. 53:9 en Psalm 16:10:

*“Jes. 53:9: Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.*

*“Psalm 16:10: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.*

De manier waarop het evangelie van verlossing wordt gepresenteerd in 1 Korintiërs 15:3-4 is dat er een feit wordt gepresenteerd en dan worden er twee onweerlegbare bewijzen gegeven voor elk feit.

--Ten eerste wordt het feit gegeven dat Christus stierf voor onze zonden. De twee onweerlegbare bewijzen van dat feit zijn de vervulling van de Schrift en Christus' begrafenis.

--Ten tweede wordt het feit gepresenteerd dat Christus opstond uit de dood. De twee onweerlegbare bewijzen voor dat feit zijn de vervulling van de Schrift en dan de ooggetuigen van Christus' opstanding die worden gepresenteerd in de verzen die volgen, zie 1 Kor. 15:5-8:

*“5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.*

De opstanding maakt het evangelie tot goed nieuws. Onze zonden werden op de Verlosser gelegd aan het kruis. Als Christus niet voor al onze zonden had betaald, zou Hij in de dood zijn gebleven. Als één enkele zonde die God op Christus had gelegd onbetaald was gebleven, had Christus nooit uit de dood kunnen opstaan.

Romeinen 6:23 (\*) herinnert ons eraan dat “het loon van de zonde de dood is”, dat de dood het resultaat is van de zonde. Het feit dat Christus op de derde dag uit dat graf kwam, verzekert ons ervan dat al onze zonden door het kruis zijn betaald, dat Christus de overwinning voor ons heeft behaald en dat Zijn offer voor de zonde algenoegzaam, volmaakt en door de Vader geaccepteerd werd. Geen enkele zonde kon de Zoon in het graf houden, omdat Hij voor al onze zonden aan het kruis heeft betaald!

(\*)--*“Rom. 6:23: Want de bezoldiging (= loon) der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.*

Nu keert God zich tot ons, wijst ons op de dood, begrafenis en opstanding van Zijn Zoon, en nodigt ons uit om daarop te vertrouwen. Het evangelie van verlossing tijdens de bedeling van genade is gewoon te vertrouwen dat Christus stierf voor uw zonden, begraven werd, en dat Hij weer opstond. Wanneer u dat doet, redt God u onmiddellijk en voor eeuwig.

Het evangelie richt zich op onze grootste behoefte – onze zonden – en biedt de enige remedie daarvoor. 1 Korintiërs 15:3-4 vertelt ons de enige manier om vandaag met God verzoend te worden, de enige manier om gered te worden en eeuwig leven te hebben. Het evangelie van verlossing is gebaseerd op vertrouwen in drie diepe waarheden:

- (1)--Christus stierf voor onze zonden,
- (2)--Hij werd begraven en:
- (3)--Hij stond op de derde dag weer op.

Het is een boodschap die iedereen, zelfs jonge kinderen, kan begrijpen en vertrouwen. Wanneer we dit evangelie ontvangen, staan we in Christus **en kan niets onze verlossing afpakken.**

*“Rom. 8:35 en 39:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? .....39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.*

## Evangelie van de Verlossing

(1) Christus stierf voor onze zonden

(2) Hij werd begraven

(3) Hij stond op de derde dag weer op

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)