

## Werken die we moeten doen

Justin Johnson

De wet eist dat er goede werken worden gedaan. Als ze niet worden gedaan, volgt er straf.

Genade eist niet; genade geeft. Goede werken onder genade zijn niet vereist, omdat we niet onder de wet staan, maar genade leert dat we ze toch moeten doen uit dankbaarheid en naastenliefde jegens anderen, zie 2 Kor. 5:14-15:

*“14 Want de liefde van Christus dringt ons; 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.*

De ontvangen genade is gratis (zie Romeinen 4:4). Genade die gegeven wordt, vergt werk (zie 1 Thess. 2:9).

*“Rom. 4:4: Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.*

*“1 Thess. 2:9: Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt.*

*“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.*

Er zijn meer luie genadenemers dan genade-gezanten die werken om anderen genade te schenken.

We worden onbeschaamde gezanten van genade als genade niet langer gaat over wat we kunnen ontvangen, maar gaat over wat we vrijelijk aan anderen kunnen geven.

Dit beschrijft de goede werken die gedaan moeten worden door Gods genade.

Hier is een lijst met goede dingen die we volgens Paulus moeten doen. De lijst is niet uitputtend. Dezelfde Paulus zei dat wij niet onder de wet staan. Goede werken worden tegenwoordig uit genade gedaan.

### Wat we als Christen moeten doen:

#### 1 Moeten in nieuwigheid des levens wandelen – Romeinen 6:4:

*“Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.*

#### 2 Mogen de zonde niet dienen – Romeinen 6:6:

*“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.*

#### 3 Moeten vrucht voortbrengen voor God – Romeinen 7:4:

*“Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.*

#### 4 Moeten dienen in nieuwigheid des geestes, niet in de oudheid der letter – Romeinen 7:6

*“Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; also dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.*

5 Moeten niet onwetend zijn – Romeinen 11:25, 1 Kor. 10:1:

*“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.*

*“1 Kor. 10:1: En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;*

6 Geen vlees mag roemen in zijn aanwezigheid – 1 Kor. 1:29, Gal. 6:14:

*“1 Kor.1:29: Opdat geen vlees zou roemen voor Hem*

*“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.*

7 Moeten niet in de wijsheid van mensen staan – 1 Kor. 2:5:

*“Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.*

8 Moeten zorgen voor predikers van het evangelie – 1 Kor. 9:10:

*“Of zegt Hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden.*

9 Moeten geen kwade dingen najagen – 1 Kor. 10:6:

*“En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkterwijs als zij lust gehad hebben.*

10 Moeten geen gemeenschap hebben met duivels – 1 Kor. 10:20:

*“Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt.*

11 Er mag geen schisma in het lichaam zijn – 1 Kor. 12:25a:

*“Opdat geen tweedracht in het lichaam zij,.....”.*

12 Er moet zorg worden gedragen voor andere leden van het lichaam – 1 Kor. 12:25b:

*“.....maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen”.*

13 Moeten niet op onszelf vertrouwen, maar op God – 2 Kor. 1:9:

*“Ja, wij hadden al zelve in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden verwekt;*

14 Moeten niet voor onszelf leven – 2 Kor. 5:15:

*“Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.*

15 Moeten onberispelijk zijn – 2 Kor. 8:20:

*“Dit verhoedende, dat ons niemand moge lasteren in dezen overvloed, die van ons wordt bediend;*

16 Moet doen wat eerlijk is – 2 Kor. 13:7:

*“En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zoudt doen, en wij als verwerpelijk zouden zijn.*

17 Moet de armen gedenken – Gal. 2:10:

*“Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen.*

18 Moeten de waarheid gehoorzamen – Gal. 3:1, Gal. 5:7:

*“Gal. 3:1: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?*

*“Gal. 5:7: Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?*

19 Moeten heilig en onberispelijk zijn – Ef. 1:4:

*“Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;*

20 Moeten tot lof van Gods glorie zijn – Ef. 1:12:

*“Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.*

21 Moeten niet roemen in onze werken – Ef. 2:9:

*“Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

22 Moeten goede werken doen – Ef. 2:10:

*“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.*

23 Moeten niet bewogen worden door verdrukkingen – 1 Thess. 3:3:

*“Opdat niemand bewogen worde in deze verdrukkingen; want gij weet zelve, dat wij hiertoe gesteld zijn.*

24 Moeten geheiligd worden en zich onthouden van hoererij – 1 Thess. 4:3:

*“Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;*

25 Moeten weten hoe we onszelf in eer moeten bezitten – 1 Thess. 4:4:

*“Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;*

26 Moeten werken om in ons eigen voedsel te voorzien – 2 Thess. 3:10:

*“Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete.*

27 Moet nuchter, rechtvaardig en godvruchtig leven – Titus 2:12:

*“En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;*

28 Denk niet hoger van jezelf dan je zou moeten – Rom. 12:2:

*“En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil v*

29 Moeten de zwakheden van de zwakken verdragen – Rom. 15:1:

*“Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen.*

30 Ouders moeten voor hun kinderen zorgen – 2 Kor. 12:14:

*“Ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn; want ik zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.*

31 Mannen moeten hun vrouwen liefhebben – Ef 5:28:

*“Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief.*

32 Moeten vrijmoedig spreken over de verborgenheid van Christus – Ef 6:20 en Kol 4:4:

*“Ef. 6:20: Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.*

*“Kol. 4:3-4: 3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; 4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.*

33 Met zout bespengde spraak, om ieder mens te kunnen antwoorden – Kol 4:6:

*“Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout bespengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.*

34 Moeten zich fatsoenlijk gedragen en dingen ordelijk doen – 2 Thess. 3:7, 1 Kor 14:40:

*“2 Thess. 3:7: Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.*

*“1 Kor. 14:40: Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.*

35 Moeten weten wanneer we moeten zwijgen – 1 Tim. 5:13:

*“En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt.*

36 Moeten anderen het zwijgen opleggen die verkeerde dingen leren – Titus 1:11:

*“Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil.*

37 We moeten wandelen die onze positie in Christus waardig is – Efeziërs 4:1:

*“Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;*

38 We moet lankmoedig zijn als anderen ons beledigen – Efeziërs 4:2:

*“Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;*

39 Moeten de eenheid van de Geest met anderen in Christus bewaren – Ef 4:3:

*“U benaastigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.*

40 Moeten de waarheid in liefde spreken – Ef 4:15:

*“Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;*

41 Moet aan andere leden van het lichaam worden verstrekt – Efeziërs 4:16:

*“Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrengring, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwning in de liefde.*

42 Moeten niet wandelen als de niet-geredden in ijdelheid, onwetendheid, blindheid, ongevoelig, losbandig, onrein en hebzuchtig – Efeziërs 4:17-19:

*“17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.*

43 Moet vernieuwd worden in de geest van ons gemoed – Ef 4:23:

*“En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,*

44 Mogen niet liegen – Ef 4:24 en Kol 3:9:

*“Ef. 4:24: En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.*

*“Kol. 3:9: Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,*

45 We moeten niet zondigen als we boos zijn, en ook niet boos naar bed gaan – Ef 4:26:

*“Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;*

46 Mogen de duivel geen plaats geven – Ef 4:27:

*“En geeft den duivel geen plaats.*

47 Moeten niet stelen, maar geven aan wie het nodig heeft – Ef 4:28:

*“Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.*

48 Moeten anderen opbouwen en genade schenken met onze mond – Ef 4:29:

*“Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.*

49 Moeten vriendelijk zijn voor elkaar, vergevingsgezind – Ef 4:32:

*“Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.*

50 Moeten wandelen in liefde – Ef 5:2:

*“En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.*

51 Moeten niet begeren – Ef 5:3:

*“Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,*

52 Moeten onvruchtbare werken berispen, en er geen gemeenschap mee hebben – Ef 5:11:

*“En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.*

53 Moeten behoedzaam wandelen met wijsheid – Ef 5:15:

*“Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.*

54 Moeten de tijd uitkopen – Ef 5:16:

*“Den tijd uitkopen, dewijl de dagen boos zijn.*

55 Moeten de wil van de Heer begrijpen– Ef 5:17:

*“Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.*

56 Mogen niet dronken zijn – Ef 5:18:

*“En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is,.....”.*

57 Moeten vervuld zijn met de Geest – Ef 5:18:

*“.....maar wordt vervuld met den Geest;*

58 Wees altijd blij – 1 Thess. 5:16:

*“Verblijdt u te allen tijd,.....”.*

59 Bid zonder ophouden – 1 Thess. 5:17

*“.....Bidt zonder ophouden.*

60 Dank God in alles – 1 Thess. 5:18 en Ef 5:20:

*“1 Thess. 5:18: Dankt God in alles;*

*“Ef. 5:20: Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;*

61 Onderwerp je aan elkaar in de vreze Gods– Ef 5:21:

*“Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.*

62 Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man – Ef 5:21, Kol 3:18:

*“Ef. 5:21: Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.*

*“Kol. 3:18: Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.*

63 Mannen moeten hun vrouw liefhebben – Ef 5:25:

*“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;*

64 Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen – Ef 6:1 en Kol 3:20:

*“Ef. 6:1: Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.*

*“Kol. 3:20: Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk.*

65 Vaders mogen kinderen niet tot toorn opwekken – Ef 6:4

*“En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.*

66 Dienstknechten moeten hun meesters gehoorzamen – Ef 6:5:

*“Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus;*

67 Meesters mogen hun dienstknechten niet bedreigen – Ef 6:9:

*“En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is.*

68 Moeten sterk zijn in de Heer – Ef 6:10:

*“Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.*

69 Moet de wapenrusting van God aantrekken, om stand te houden en te strijden – Ef 6:11:

*“Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.*

70 Moeten dingen goedkeuren die voortreffelijk zijn – Fil 1:10:

*“Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen,.....”*

71 Moeten oprecht en zonder aanstoot te geven – Fil 1:10:

*“..... opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;*

72 Moeten vervuld zijn met de vruchten van gerechtigheid – Fil 1:11:

*“Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.*

73 Ons leven moet passen bij het evangelie van Christus – Fil 1:27:

*“Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies;*

74 Wees eensgezind, eensgezind, en één geest – Fil 2:2

75 Doe niets door strijd of ijdele eer – Fil 2:3:

*“Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf.*

76 Acht anderen beter dan jezelf, kijk ook naar hetgeen anderen is – Fil 2:4:

*“Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.*

77 Moeten de geest van Christus hebben – Fil 2:5:

*“Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;*

78 Moeten alles doen zonder te morren en te redetwisten – Fil 2:14:

*“Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;*

79 Moet het woord des levens kenbaar maken – Fil 2:15:

*“Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;*

80 Moeten zich verblijden in de Heer – Fil 3:1 en Fil 4:4:

*“Fil. 3:1: Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker.*

*“Fil. 4:4: Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.*

81 Moeten het verleden vergeten en naar de toekomst uitzien – Fil 3:14:

*“Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.*

82 Moeten Paulus en anderen volgen die net als hij wandelen – Fil 3:17 en Fil 4:9:

*“Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.*

*“Fil. 4:9: Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.*

83 Moeten standhouden in de Heer – Fil 4:1:

*“Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!*

84 Moeten bescheiden zijn – Fil 4:5:

*“Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.*

85 Moeten niet bezorgd zijn – Fil 4:6:

*“Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;*

86 Moet over deze dingen overdenken – Fil 4:8:

*“Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;*

87 Moeten gemeenschap hebben met de verdrukking van anderen – Fil 4:14:

*“Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt.*

88 Moeten onze genegenheid richten op de dingen die boven zijn – Kol. 3:1-2:



*“1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.*

89 Moeten onze aardse leden doden – Kol. 3:5:

*“Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.*

90 Moeten de naastenliefde aandoen – Kol. 3:14:

*“En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.*

91 Moeten de vrede van God in uw harten laten heersen – Kol 3:15:

*“En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.*

92 Moeten met aangenaamheid in onze harten zingen– Kol. 3:16:

*“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.*

93 Moeten alles doen in de Naam van de Heer – Kol. 3:17:

*“En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.*

94 Moeten onze broeder niet bedriegen – 1 Thess. 4:6:

*“Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.*

95 Moeten elkaar liefhebben – 1 Thess. 4:9:

*“Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gij zelve zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.*

96 Moeten rustig onze eigen dingen doen – 1 Thess. 4:11:

*“En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;*

97 Moeten elkaar troosten met de woorden van de wederkomst van de Heer – 1 Thess. 4:18:

*“Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.*

98 Moeten waken en nuchter zijn – 1 Thess. 5:7:

*“Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;*

99 Moeten acht geven op hen die onder u arbeiden – 1 Thess. 5:12-13:

*“12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.*

100 Moeten hen waarschuwen die onhandelbaar zijn – 1 Thess. 5:14:

*“En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden,.....”.*

101 Moeten de zwakken troosten, de zwakken ondersteunen en geduldig zijn – 1 Thess. 5:14:

*“..... vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.*

102 Moeten niet kwaad met kwaad vergelden – 1 Thess. 5:15:

*“Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.*

103 Moeten de Geest niet uitblussen of profetieën verachten – 1 Thess. 5:19-20:

*“19 Blust den Geest niet uit. 20 Veracht de profetieën niet.*

104 Moet alle dingen beproeven (alle dingen beoordelen) en het goede behouden – 1 Thess. 5:21:

*“Beproeft alle dingen; behoudt het goede.*

105 Moeten zich onthouden van schijn van kwaad – 1 Thess. 5:22:

*“Onthoudt u van allen schijn des kwaads.*

106 Moeten geen andere leer onderwijzen – 1 Tim. 1:3:

*“Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;*

107 Moeten de brieven van Paulus lezen – 1 Thess. 5:27:

*“Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.*

108 Moeten ketters verwerpen – Titus 3:10:

*“Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;*

109 Moeten onderworpen zijn aan overheden en machten – Titus 3:1:

*“Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;*

110 Mag geen kwaad spreken of met mensen vechten – Titus 3:2:

*“Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen.*

111 Moeten niet vals beschuldigen – Titus 2:3:

*“De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende,.....”*

112 Moeten goede dingen leren – Titus 2:3:

*“.....maar leraressen zijn van het goede;*

113 Jonge vrouwen moeten ingetogen, kuis, huisvrouwen, goed, gehoorzaam aan hun eigen man zijn – Titus 2:4-5:

*“4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben; 5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.*

114 Jonge mannen moeten nuchter van geest zijn, verantwoordelijk – Titus 2:6:

*“Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.*

115 Moeten een voorbeeld zijn in de leer – Titus 2:7:

*“Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;*

116 Moeten een gezonde spraak hebben die niet veroordeeld kan worden – Titus 2:8:

*“Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen.*

117 Moeten trouw zijn in het werk en niet stelen – Titus 2:10:

*“Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.*

118 Moeten de wet van Christus vervullen – Gal 6:2:

*“Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.*

119 Moeten wandelen volgens de regel dat het zijn van Jood of Heiden niets baat – Gal 6:16:

*“En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.*

120 Moeten wandelen door de Geest – Gal 5:25:

*“Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.*

121 Moeten goederen delen met hen die onderwijzen – Gal 6:6:

*“En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.*

122 Moeten hen vermijden die een tegengestelde leer leren – Rom 16:17:

*“En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.*

123 Moet een broeder terechtwijzen die in overtreding is – Gal. 6:1:

*“Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt.*

124 Moeten de broeders groeten – Titus 3:15:

*“Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze, die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen.*

125 Moeten onszelf als werker voor God beproefd tonen – 2 Tim 2:15:

*“Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*