

Worden de tekenen van Pinksteren hersteld?

Pastor Cornelius R. Stam

Nu overtuigende “tekenen en wonderen” overal om ons heen in toenemende aantallen worden verricht, worden sommigen meegesleept van de waarheden die zo duidelijk voor onze tijd zijn uiteengezet in de brieven van Paulus.

Sommigen hebben uit deze “bovennatuurlijke manifestaties” geconcludeerd dat we tegen het einde van deze huidige bedeling een heropleving mogen verwachten van de goddelijke gaven van tongen, genezing, enz.

Wat genezing betreft, mogen we er eerst op wijzen dat geen enkele geïnstrueerde gelovige in de waarheid van Paulus twijfelt of God de zieken en zwakken kan genezen, en dat ook vaak doet, zoals bijvoorbeeld in het geval van Epafroditus (Filippenzen 2:25-27). Wij geloven ook dat God voortdurend wonderen doet. Maar wij ontkennen dat genezers en wonderdoeners, of dat tekenen en wonderbaarlijke demonstraties, enig aandeel hebben in Gods programma voor vandaag.

Ten eerste zei de apostel in 1 Korintiërs 13:8 niet dat de gaven van profetie, tongen en kennis zouden verdwijnen tot de laatste dagen van de bedeling. Hij verklaarde eenvoudigweg dat deze wonderbaarlijke manifestaties zouden worden weggedaan (dat wil zeggen: in deze nieuwe bedeling) en dat “geloof, hoop en liefde” zouden “blijven bestaan” (vers 13). Ook is er in de brieven van Paulus geen enkele aanwijzing dat de Pinkstertekenen aan het einde van deze bedeling hersteld zullen worden.

De apostel verklaart echter wel dat na het einde van de bedeling der genade de “mens der wetteloosheid” zal verschijnen “met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen” (II Thess. 2:9). Hiermee bevestigt de apostel wat onze Heer zegt in Mattheüs 24:24 over dezelfde periode:

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Tijdens de “periode van de verdrukking”, nadat de leden van het Lichaam van Christus zijn “opgenomen” om bij de Heer te zijn, zullen de dienaren van Satan, van de Antichrist, komen met “alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen. om, indien mogelijk, “de uitverkorenen” te misleiden.

Maar laten we nu eens kijken welke invloed dit op ons vandaag heeft.

In precies dezelfde passage over de Antichrist en zijn “macht, en tekenen, en leugenachtige wonderen”, waarschuwt de apostel Paulus daar voor:

“2 Thess. 2:7: Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht (=alreeds in werking);.....”.

Wat vertelt dit alles ons over de vermenigvuldigde wonderbaarlijke manifestaties die we overal om ons heen zien naarmate de dagen donkerder worden: tongen, genezing, profetieën, hekserij, spiritisme, exorcisme, enz., om nog maar te zwijgen van valse leerstellingen? Het vertelt ons duidelijk dat deze niet van God zijn, maar van Satan.

Een wonderbaarlijke manifestatie is voor sommigen het einde van alle discussie. Die-en-die moet van God zijn, anders zou hij deze wonderen niet kunnen verrichten! Maar de bovenstaande passages uit de Schrift vertellen ons iets anders. Satan heeft macht. Hij kan wonderen verrichten, maar hij doet dit om mensen te misleiden en hen weg te trekken van de waarheid van Gods glorieuze doel en genade.

De apostel geeft in 1 Timotheüs 4:1 inderdaad een strenge waarschuwing in deze zin:

“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

Dit is de reden waarom de apostel alle gelovigen terecht op het hart drukt:

“Ef. 6:11-12: 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Laat u niet misleiden. Satan is geen grotesk wezen met hoorns, hoeven, een staart en een hooivork. Hij inspireerde die karikatuur om de aandacht van zichzelf af te leiden, want wanneer de apostel waarschuwt voor *“valse apostelen, bedrieglijke werkers, die zichzelf veranderen in de apostelen van Christus”*....., zie 2 Kor. 11:13:

“Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.

.....voegt hij eraan toe:

*“2 Kor. 11:14-15: 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in **een engel des lichts**.15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.*

Daar heb je het! Als Satan (die “de overste dezer wereld” is, zie o.a. Joh. 12:31) zou verschijnen zoals mensen hem afbeelden, zouden de menigten voor hem vluchten. Maar *“een engel des lichts”* met *“dienaars der gerechtigheid”* trekt onoplettende mensen aan.

Maar hier is iemand die getroffen is door een dodelijke ziekte. Hij wordt meegenomen naar een genezingsbijeenkomst en is, schijnbaar althans, volledig hersteld. Kan dit mogelijk van Satan zijn?

Waarom niet? Is hij het niet, die naast al zijn andere krachten, ziekte en kwalen veroorzaakt? Denk eens aan het geval van Job. Stond God niet toe dat Satan Job fysiek op het punt van de dood bracht?, zie Job 2:4-9:

“Job 2:4-9: 4 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.5 Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen!6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven.7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn schedel toe.8 En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as.9 Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uw oprechtheid? Zegen God, en sterf.

Denk eens aan Paulus zelf. Was het niet “een boodschapper van Satan” die werd gestuurd om hem te “slaan” en Paulus keer op keer om verlossing riep?, zie 2 Kor. 12:7-8:

“7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

En staat er niet duidelijk in Hebr. 2:14 dat Satan voorlopig *“het geweld des doods had”* heeft?

“Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

Als het Satan is die ziekten en kwalen veroorzaakt, waarom kan Satan dan niet stoppen met het toebrengen ervan? Waarom kan hij niet – waarom zou hij niet – de ziekte die hij heeft toegebracht terugtrekken als dit ertoe zal leiden dat u uw belangstelling op het verkeerde concentreert **en ervoor zorgt dat u gaat wandelen door te zien in plaats van door geloof?**

Denk er aan dat het zichtbare tijdelijk is en het onzichtbare eeuwig. (2 Kor. 4:18).

We noemen vooral lichamelijke genezing omdat de meeste mensen zich aangetrokken voelen tot en overtuigd worden door dit soort bovennatuurlijke demonstraties. Maar de fysieke genezingen onder de aardse bediening van onze Heer en met Pinksteren waren ‘tekenen’. Tekenen van wat? Het waren tekenen van het Messias-schap van Christus. Als Hij als Koning was aanvaard, zouden allen die aldus genezen waren, het geprofeteerde koninkrijk zijn binnengegaan, waar ziekte hen nooit meer zou overvallen.

Dit is vandaag de dag niet zo, want de Koning en Zijn koninkrijk zijn verworpen, en de regering van Christus op aarde wacht nu op een toekomstige dag. Zo komt het dat degenen die ‘genezen’ zijn, uiteindelijk allemaal sterven, net als de rest. Hoewel ziekte keer op keer ‘genezen’ wordt, komt er altijd “die laatste keer” dat niets helpt.

Eén van de treurigste aspecten van de moderne genezingscampagne is het lange, trieste spoor van desillusie en geschokt geloof dat het achterlaat. Sommigen worden helemaal niet genezen, en zelfs degenen die ‘genezen’ zijn, komen uiteindelijk tot ‘die laatste keer’ wanneer Hebreëën 9:27 in vervulling gaat, want *‘gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel’*.

Wat een lijst zou er gemaakt kunnen worden van al degenen die ooit oprecht predikten dat het een gebrek aan geloof was, een zonde, om van God geen sterk, gezond lichaam te eisen en te verwachten, en toch stierven zij zelf allemaal. Na de lange lijst van de grootste van al deze “genezers” konden de bekende woorden uit Genesis 5 worden overgenomen: *“en hij stierf... en hij stierf... en hij stierf”!*

Pastor J.C. O’Hair zei terecht dat, ondanks de beweringen van alle Christian Scientisten, de Rooms-Katholieken, de Pinkstermensen en al het andere “genezende” volk, het sterftecijfer nog steeds één per keer is.

Hoeveel beter is het dan om door geloof te wandelen en onszelf in Zijn liefdevolle handen over te geven, zodat we kunnen doen wat Hij denkt dat het beste voor ons is?

Daarom smeken wij onze Christelijke lezers om zich niet te laten meeslepen door verbazingwekkende demonstraties die ons alleen maar kunnen verleiden onze ogen van Hem af te wenden. Laten we liever acht slaan op de aansporing van de Geest door Paulus:

“Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.