

De leer van eigenwaarde

Pastor Paul M. Sadler

Schriftlezing:

“Titus 1:9: Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.

Satan rust nooit in zijn onverzadigbare verlangen om het Woord van God te verdraaien. Een voorbeeld hiervan is de hedendaagse leer van eigenliefde en eigenwaarde. De invloed van deze ongezonde leer is bijna in alle lagen van het Christendom doordrongen, inclusief de genadebeweging. Als het ritme van een trom is dit thema bijna constant te horen vanaf de kansels van Amerika en verschijnt het vaak in Christelijke literatuur. Wees op uw hoede wanneer u hoort of leest:

--**“Het is belangrijk om u goed te voelen over uzelf”**,

--**“Leer van uzelf te houden”**,

--**“Onderzoek uw diepste zelf om te begrijpen waarom u denkt en voelt zoals u doet”**.

--**“God zond zijn zoon om voor u te sterven omdat u van grote waarde bent”**.

Dit zijn allemaal on-Bijbelse uitdrukkingen!

Licht Op het eerste gezicht lijken deze zinnen misschien prijzenswaardig, **maar in werkelijkheid staan ze lijnrecht tegenover de Schrift**. Het bovenstaande is gewogen en tekortgeschoten. Bijvoorbeeld:

“Jer. 17:9: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?

Paulus was het daarmee eens toen hij zei:

“Rom. 7:18: Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.

De oude mens (het zelf) is vijandig tegenover God. Hij haat God en de dingen van God en aan zichzelf overgelaten zal hij God niet zoeken. De Schrift spreekt van begin tot eind met een verenigde stem dat de oude mens tot in de kern verrot is, zie Rom. 3:9-18:

“9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;10 Gelijk geschreven is:

--*Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;*

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe.

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

Bijgevolg is onze oude mens (het zelf) met Christus gekruisigd. Paulus verwees hiernaar toen hij aan de Galaten schreef:

“Gal. 2:20-: Ik ben met Christus gekruist (d.w.z. zijn oude mens); en ik leef (Paulus zijn nieuwe mens), doch niet meer ik (zelf), maar Christus leeft in mij;.....”.

We moeten de “oude mens” afleggen en de “nieuwe mens” aandoen, die geschapen is in heiligheid en gerechtigheid, zie Ef. 4:22-24:

*“22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, **den ouden mens**, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,24 En **den nieuwen mens** aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.*

Het is zinloos om je zelfbeeld te verbeteren, vooral omdat God elke poging daartoe verafschuwt. In plaats daarvan moeten we onszelf conformeren aan het beeld van Zijn geliefde Zoon. Zo moeten degenen, die tot het huisgezin van het geloof behoren, dienovereenkomstig leven:

“Fil. 2:3-5: 3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf.4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.5 Want dat gevoelen (= gezindheid) zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

Het “zelf” heeft groot genoeg in toejuicing, verwennerij, goedkeuring en lof. Het roemt in al deze dingen. Maar beroven we God niet wanneer het “zelf” hoger wordt geacht dan Zijn glorie?

“1 Kor.6:19-20: 9 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Zullen we toestaan dat de leer van de “liefde voor jezelf” de liefde van God in Christus Jezus overschaduwet? God verhoede het! Moge God ons helpen om stand te houden tegen deze sluwe leer die God in wezen berooft van de glorie die Hem rechtmatig toekomt.

Amen!

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl

