

De nieuwe mens aandoen

"Ef. 4:24: En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Heb je ooit het dubbelzinnige compliment gehoord: "Je bent netjes opgeknapt"?

Voor sommigen kost het meer werk dan voor anderen, maar zelfs de meest schurftige, door vlooiende geteisterde man kan een douche, scheerbeurt en een mooi pak krijgen en er behoorlijk goed uitzien.

Eenvoudige hygiëne en wat je aantrekt, kunnen een totale make-over worden en je eruit laten zien als een nieuwe man.

God zegt dat we de nieuwe mens moeten aandoen, maar dat is niet hetzelfde als je leven op orde brengen.

De nieuwe mens is niet de oude mens

Verwar de nieuwe mens niet met je oude mens die opgeknapt is. Dat is makkelijk te doen, want het opknappen van de oude mens is de enige natuurlijke manier waarop mensen zichzelf goed kunnen laten lijken.

Iedereen weet van zijn geweten, zijn moeder of culturele religie, hoe goed gedrag eruitziet, zelfs als ze niet de "brave twee schoenen" zijn. Het is net zoals iedereen weet hoe formele kleding eruitziet, zelfs als ze het niet dragen.

Wanneer mensen besluiten om voor de Heer te leven, is de eerste en natuurlijke reactie om datgene wat ze altijd al als goed gedrag zagen, tevoorschijn te halen en het op hun oude mens te zetten.

Er zijn onmiddellijke reacties, "Wow, je bent netjes opgeknapt!"

Dit is douchen, scheren en pakken-theologie.

Maar ze hebben niet de nieuwe mens aangedaan; ze hebben de oude mens religie gegeven. Dit is wat mensen noemen, "religieus worden". Hun uiterlijk is veranderd, maar hun innerlijk niet.

Wie is de nieuwe mens

De nieuwe mens is niet jij die opgeruimd bent. Het is niet dat jij serieus bezig bent met goed te leven. Het is niet zelfverbetering of een nieuw blad omslaan. De nieuwe mens is geen persoonlijke make-over of een vernieuwde toewijding om een betere man te worden.

Simpel gezegd, de nieuwe mens ben jij niet. De nieuwe mens is Jezus Christus.

Je kunt over de oude mens en de nieuwe mens leren in Romeinen 5 en 1 Korinthiërs 15.

"1 Kor. 15:45: Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

"Rom. 5:19: Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

De nieuwe mens wordt niet geïdentificeerd door op een bepaalde manier te handelen en te verschijnen. De nieuwe mens gaat over je nieuwe identiteit als lid van het lichaam van Christus. Het wordt geïdentificeerd door Christus in jou.

Wanneer je vertrouwt op het evangelie van Christus, ben je wie Christus zegt dat je bent. Je bent niet langer in Adam, maar in Christus. Je bent niet langer een zondaar, maar geheiligd. Je bent niet langer een Jood of Heiden, maar een ambassadeur/**gezant** (zie 2 Kor. 5:20) voor Christus.

“2 Kor.5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

*“2 Kor. 5:20: Zo zijn wij dan **gezanten** van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidde van Christus wege: laat u met God verzoenen.*

Hem aandoen

Een douche en een scheerbeurt zullen de oude mens niet genezen. De oude mens moet sterven. De enige manier om dit te doen en te leven is door Christus aan te doen.

Je hebt het kruis van Christus nodig om je oude mens te kruisigen, en de opstanding van Christus om je te regenereren tot gerechtigheid, leven en vrede.

“Gal. 3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus

“Rom. 6:3: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

Dat is NIET de waterdoop, zie Lukas 12:50:

“Lukas 12:50: Maar ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde ik geperst, totdat het volbracht zij!

Dit is wat er gebeurt als je vertrouwt op het evangelie van de genade van God, zie Ef. 1:13; Rom. 5:1:

“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onzen Heere Jezus Christus;

Je trekt geen nieuwe religieuze kleding en gedragingen aan; je trekt de nieuwe mens aan, Jezus Christus, en de nieuwe identiteit van wie je bent in Hem.

De oude mens is dood, zie Rom. 6:6:

“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Hij kan niet worden gereinigd. Hij kan niet worden hervormd. Hij kan geen beter mens zijn.

Elke poging daartoe zou parfum op een varken doen.

Je hebt Christus nodig die gekruisigd **en opgestaan** is om de nieuwe mens aan te trekken.

Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

De nieuwe mens is niet een nieuw jij of een nieuwe look, maar Christus in jou, zie Kol. 1:27. Wanneer jouw leven niet langer van jou is, maar van Hem, heb je de nieuwe mens aangetrokken.

*“Kol. 1:27: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus **onder u**, de Hoop der heerlijkheid;*

De King James Bible is duidelijker:

*“To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ **in you**, the hope of glory:*

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl

Van de vertaler.

Vaak hoor je in liederen, en in gebeden, dat mensen vragen om de inwoning van de Heilige Geest. Toch is de Bijbel, Het Woord van God, hier duidelijk over wat degene aangaat die het evangelie der genade Gods heeft geloofd, 1 Kor. 15:3-4:

“3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Gelooft u dat?

Zodra iemand dat evangelie heeft geloofd wordt die iemand verzegeld **met** de Heilige Geest, Efeziërs 1:13.

*“In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, **zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;***

--In 1 Korinthiërs hoofdstuk 6 vers 19 staat dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest.

*“19 Of weet gij niet, **dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is**, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?*

--In 2 Timotheüs 1:14 zegt Paulus:

*“Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door **den Heiligen Geest, Die in ons woont.***

Woont de Heilige Geest in u die dit leest?