

## Een patroon van nuchterheid

Pastor Ricky Kurth

Om zijn tienerzoon te leren over de gevaren van alcohol, gooide een vader een worm in een glas water, en die wiebelde een beetje rond, zoals wormen doen aan je haak als je gaat vissen. Maar toen gooide hij een andere worm in alcohol, en die krulde zich prompt op en stierf. Hij vroeg: "Wat leert je dat, zoon?" De jongen antwoordde: "Als ik alcohol drink, krijg ik geen wormen."

Over zulke tienerjongens gesproken, de apostel Paulus had wat advies voor hen dat hij wilde dat Titus doorgaf aan de jongemannen die hij diende. Hij schreef:

*"Titus 2:6: Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.*

Nadat Paulus oudere mannen had aangespoord om "nuchter" te zijn (vs. 2) en oudere vrouwen "evenzo" (vs. 3), en ook jonge vrouwen (vs. 4), vertelt Paulus Titus ook om jonge mannen te instrueren om "evenzo" nuchter van geest te zijn (vs. 6). Het is duidelijk uit Paulus' nadruk op nuchterheid hier dat God wil dat al Zijn mensen boven de frivoliteit van de wereld om ons heen uitstijgen en serieus zijn over de dingen van de Heer.

*"Titus 2:2-4 en 6: 2 Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;.....6 Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.*

Titus was natuurlijk zelf een jongeman, dus het is niet verrassend om verder te lezen en te zien dat Paulus hem aanspoort om het voortouw te nemen op dit belangrijke gebied:

*"Titus 2:7: Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;*

Het woord "patroon/voorbeeld" is het Griekse woord *tupos*, waar ons woord type van afstamt. Ik leerde typen op een typemachine die zo oud was dat hij niet in het stopcontact hoefde te worden gestoken en die ook geen oplaadbare batterij had zoals je laptop. Wat hij wel had, waren toetsen die aan lange hamers vastzaten met kleine letters erop gegraveerd. Als ik op de toetsen sloeg - en je moest erop slaan - vlogen de hamers omhoog en sloegen ze tegen een inktlint dat over een stuk papier was gespannen. Elke slag van de hamer liet een afdruk achter op het papier in de exacte vorm van de letter op het uiteinde van de hamer.

Dus toen hij Titus aanspoorde om een *tupos* te zijn, zei hij hem dat hij de kleine letter aan het eind van de hamer moest zijn. Hij vroeg hem om het soort jongeman te zijn dat je zou treffen als iemand naar wie je je leven zou willen modelleren. Paulus had zo'n voorbeeldig leven geleid, maar hij stond op het punt van het toneel te verdwijnen, dus gaf hij Titus de opdracht om een voorbeeld van goede werken te worden voor de volgende generatie.

Ons Engelse woord "patroon" heeft ongeveer hetzelfde idee. Toen ik jong was, had ik een relatie met een jonge dame die haar eigen jurken maakte door een papieren patroon over de stof te leggen en het precies in de vorm van het patroon te knippen. De levens van pastors als Titus zouden ook zo voorbeeldig moeten zijn dat de leden van hun kudde ze zouden kunnen gebruiken als een voorbeeld van goede werken.

En als je erover nadenkt, is dat geen slecht advies voor alle gelovigen, niet alleen voor pastors. Zeker als je bedenkt dat de ongelovige Thomas het woord tupos gebruikte toen hij zei:

*“Joh. 20:25: De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: **Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.***

De gaten in de handen van de Heer kwamen exact overeen met de spijkers die erin waren geslagen. Dat doet me denken aan hoe onze politieafdelingen forensisch artsen hebben die kunnen zien of je mes het moordwapen is door de vorm van de wond in het lichaam. Dat is het soort patroon dat Paulus Titus vertelde te zijn, het soort dat exact zou overeenkomen met de goede werken die Paulus in zijn brieven uiteenzet.

Weet je, arrestaties worden vaak gedaan op basis van dergelijk forensisch bewijs, arrestaties die vaak leiden tot veroordelingen. Mag ik vragen, als je gearresteerd zou worden omdat je een Christen bent, zou er dan genoeg bewijs zijn om je te veroordelen? Is jouw leven een voorbeeld van de goede werken die God gedetailleerd heeft beschreven in Zijn “recht gesneden” Woord?

Zo niet, heb je dan opgemerkt dat de ongelovige Thomas verklaarde dat hij niet zou geloven tenzij hij de tupos van de spijkers in de handen van de Heer zag? Er zijn misschien mensen die naar je kijken en hetzelfde denken, dat ze niet zullen geloven tenzij ze je handen zien die bezig zijn met het soort goede werken waarin God wil dat jonge mannen wandelen, en de rest van ons ook. Waarom begin je er niet vandaag mee?

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)