

## Nog één kans

Als jij, die dit artikel leest, deze kans mist dan zijn de negatieve gevolgen voor eeuwig jouw deel  
*"2 Kor. 6:2: Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, **nu** is het de welaangename tijd, ziet, **nu** is het de dag der zaligheid!"*

BEDELING VAN GENADE

Pastor Don Hosfeld

Alle teksten komen uit de Statenvertaling

"Een paar jaar geleden begon een energieke jongeman als bediende in een ijzerwarenwinkel. Zoals in veel oude ijzerwarenwinkels, bevatte de inventaris duizenden dollars aan artikelen die verouderd waren of zelden door klanten werden gevraagd. De jongeman was slim genoeg om te weten dat geen enkele bloeiende onderneming zo'n inventaris kon hebben en toch een gezonde winst kon maken. Hij stelde een uitverkoop voor om van de spullen af te komen. De eigenaar aarzelde, maar stemde er uiteindelijk mee in om hem een tafel in het midden van de winkel te laten neerzetten en te proberen een paar van de oudste artikelen te verkopen. Elk product was geprijsd op tien cent. De uitverkoop was een succes en de jongeman kreeg toestemming om een tweede uitverkoop te houden. Ook die verliep net zo goed als de eerste. Dit bracht de jonge bediende op een idee. Waarom zou hij geen winkel openen die alleen maar nikkel- en dubbeltjesartikelen zou verkopen? Hij kon de winkel runnen en zijn baas kon het kapitaal leveren.

"De baas van de jongeman was niet enthousiast. 'Het plan zal nooit werken,' zei hij, 'omdat je niet genoeg items kunt vinden om voor een dubbeltje te verkopen'. De jongeman was teleurgesteld, maar ging uiteindelijk op eigen houtje verder en verdiende een fortuin aan het idee. Zijn naam was F.W. Woolworth. "Jaren later klaagde zijn oude baas: 'Voor zover ik kan nagaan, heeft elk woord dat ik gebruikte om Woolworth af te wijzen me ongeveer een miljoen dollar gekost!'"

### GEMISTE KANSEN

De meesten kunnen zich wel inleven in de spijt die ze voelden van een gemiste kans. Ik kan me nog levendig een situatie herinneren toen ik jonger was, waarin ik de kans miste om met mijn neef en zijn familie een reis per kajak te gaan maken. Ik was nog geen tiener en dit zou mijn eerste avontuur van dit soort worden, en ik was ontzettend enthousiast om te gaan. Ik telde de dagen, maar helaas voor mij, kreeg ik een paar dagen voor de reis gifsumak (= een giftige plant). Ik kreeg het zo erg dat het in mijn oog zat, dat helemaal dicht ging zitten door zwelling. Hoezeer ik ook spijt had van de situatie waarin ik zat en iedereen smeekte, er was geen kans om de situatie te veranderen - ik zou deze kans missen!

Voor sommigen is het misschien een kans om te investeren in een bedrijf en veel geld te verdienen, zoals in het oorspronkelijke voorbeeld. Of misschien was het een gemiste kans om een eeuwig verschil te maken in iemands leven, omdat we te veel bezig waren met iets waarvan we nu beseffen dat het van weinig belang was. H. Jackson Brown Jr. zei het goed toen hij zei: "Niets is duurder dan een gemiste kans".

De Schrift (= de Bijbel) geeft ons talloze voorbeelden van mensen die een enorme prijs betaalden omdat ze de kans die God hun bood om gered te worden, van de dreigende gevolgen van hun daden, misten.

In Lukas 16 beschrijft Christus de huiveringwekkende gebeurtenissen van de rijke man en Lazarus: De rijke man was in de hel [hades] en hoopte dat Abraham Lazarus terug zou sturen om zijn vijf broers te waarschuwen voor de kwelling die zou komen voor degenen die de waarschuwingen van God negerden, maar de rijke man kreeg te horen:

*Lukas 16:29: Abraham zeide tot hem: **Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.***

Abrahams punt was dat God de middelen had verschaft voor de broers van de rijke man om de weg naar verlossing te leren kennen, en de keuze zou aan hen zijn om al dan niet te luisterent. Bijgevolg weten we, door in de hel te zijn, dat de rijke man zelf geen acht sloeg op de waarschuwingen van Mozes en de profeten en zo zijn kans om gered te worden miste en nu, voor eeuwig, de prijs betaalde.

Terwijl Jezus aan het kruis hing, namen twee mannen die naast Hem hingen totaal verschillende paden. De één greep zijn kans om het goed te maken met God door Zijn Zoon, en de ander weigerde en miste voor altijd zijn kans om gered te worden van het komende oordeel, zie Luk. 23:39-43; Openb. 20:12-13.

*Lukas 23:39-43: 39 En één der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.40 Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?41 En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.*

*“Op. 20:12-13: 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.*

Hoe graag God ook wil dat iedereen gered wordt, zie 1 Tim. 2:4, en hoe lankmoedig en barmhartig Hij ook is, er komt een einde aan de kansen van de mens om gered te worden van Gods toorn en oordeel. Uiteindelijk zal de lankmoedigheid van God vervangen worden door het oordeel van God. Zo lezen we het pleidooi van de Heilige Geest via de apostel Paulus aan de niet-geredden:

*“2 Kor. 6:2: Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!*

*“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.*

**Hier past Paulus de woorden van Jesaja toe op de huidige situatie. Op een gegeven moment zal de beloofde Opname van de Kerk plaatsvinden, waarbij degenen die tot dan toe Gods aanbod van vrede en redding hebben afgewezen, aan hun lot worden overgelaten: de Verdrukking. Het einde van deze dag van genade is aanstaande; ons is geen morgen beloofd: niemand heeft de belofte van nog één dag van leven op deze aarde of dat God Zijn genade nog één dag zal schenken.**

Als men geen gehoor geeft aan Paulus' smeekbede om *“laat u met God verzoenen”*, 2 Kor. 5:20, dan staat men op een klif, op elk moment op het punt om de tijd van Gods genade te verlaten en de tijd van Zijn toorn en oordeel binnen te gaan – *“De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt*, Joël 2:31. En dat zal de ergste gemiste kans zijn die ze ooit hebben gehad.

## GEEN EXCUSES—GOD ZEI DAT HET KOMT

Als het gaat om de Verdrukking, is er veel misverstand, deels omdat het een onderwerp is dat mensen enorm interesseert. Toch zal de Verdrukking, ondanks alle interesse, nog steeds veel mensen verrassen, maar God waarschuwde de mensheid. God waarschuwde dat de Verdrukking eraan kwam, waarom het zou gebeuren en, nog belangrijker, hoe het te vermijden.

*“Jesaja 45:19-23: 19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben de Heere, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.20 Verzamelt u, en komt, treedt hier toe samen, gijlieden, die van de heidenen ontkomen zijt! Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een god aanbidden, die niet verlossen kan.*

*21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de Heere? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.23 Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.*

Jesaja 45 begint met God die Cyrus aanspreekt, een man die pas over honderdvijftig jaar geboren zou worden. God zou hem aan de macht brengen, en hij zou Babylon omverwerpen en de ballingen toestaan om terug te keren naar Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Hij zegt tegen Cyrus:

*“Jes. 45:4-5: Om Jakobs, Mijns knechts wil, en Israëls, Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep u bij uw naam, Ik noemde u toe, hoewel gij Mij niet kent.5 Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.*

Met andere woorden, door Cyrus' naam vooraf te noemen, liet Hij zien dat Hij, de Heer God van Israël, God is, en dat er geen God is naast Hem. Door te zeggen dat Hij niet in het geheim of op een duistere plek heeft gesproken, herinnert Hij de mensheid eraan dat Hij openlijk heeft verklaard: “Wee hem die met zijn Formeerder twist”, zie vers 9, **en dat Hij het feit niet heeft verborgen dat de mens één optie heeft voor verlossing: Hij.**

*“Jes. 45:9: Wee dien, die met zijn Formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven! Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?*

Wanneer Hij zegt dat Hij bij Zichzelf heeft gezworen dat “elke knie zich zal buigen, elke tong zal zweren”, zie vers 23, verklaart Hij openlijk dat op een dag, in dit leven of het volgende, de hele mensheid het feit zal erkennen dat Hij alleen God is, en dat zij op een gegeven moment de knie voor Hem zullen buigen. **De Verdrukking is één van de middelen waarmee God dat zal bereiken.**

*“Jes. 45:23: Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.*

*“Jes. 2:11-12: 11 De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden; en de Heere alleen zal in dien dag verheven zijn.12 Want de dag des Heeren der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde;*

Oh, hoe zullen zij die denken dat ze machtig zijn, door de Verdrukking (**Dag des Heren**) en het oordeel van de Grote Witte Troon dat daarop volgt, hun les leren en uiteindelijk op hun knieën vallen en de waarheid erkennen dat:

*“Jes. 45:18: Want also zegt de Heere, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de Heere, en niemand meer.*

*“Jes. 45:5: Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.*

Het is door Gods genade dat Hij ons waarschuwde:

*“Ez. 30:3: Want de dag is nabij, ja, **de dag des Heeren** is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.*

*“Joël 1:15: Ach, die dag! want **de dag des Heeren** is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.*

*Joël 2:1: Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want **de dag des Heeren** komt, want hij is nabij.*

En met Pinksteren was het inderdaad “nabij,”:

*“Hand. 2:14-20: 4 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal ik **in die dagen** van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.*

Zie ook:

*“Joël 2:31-32: 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke **dag des Heeren** komt.32 En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.*

Door de tijd te associëren met de profetieën van Joël, was Petrus bij Pinksteren, wat duidelijk maakte dat het toen “de laatste dagen” waren en dat **de Dag des Heren** op het punt stond te beginnen. Hoewel Petrus en de andere elf apostelen het Koninkrijk aan Israël zouden aanbieden als ze Christus als hun Messias zouden accepteren, verwierp de natie Christus opnieuw.

De remedie voor de situatie en het volgende op de agenda, volgens de profetie, was de komende Verdrukking waarin God Israël zou beschermen tegen de Antichrist en een zekere vernietiging, en zo de natie naar Zichzelf zou lokken. Maar eerst had God een geheim.

## OVERVLOEDIGE GENADE

Toen de Twaalf Apostelen tot Israël predikten om zich te bekeren, realiseerden de ongelovige Joden zich nauwelijks dat ze op het punt stonden de ergste tijd in te gaan die deze aarde ooit zou meemaken. Sterker nog, de mensen in Rome, Griekenland en overal ter wereld hadden geen idee wat er zou gaan gebeuren. Terwijl Stefanus op een gerechtelijke manier de natie veroordeelt voor hun herhaaldelijke verwerping van God, zelfs Christus, hun Messias, en fysiek wordt aangevallen, staat de Heer op van Zijn zittende plaats naast God de Vader en is nu klaar om Zijn natie te oordelen en Zijn toorn over de wereld te brengen, zie Handelingen 7:56, vergelijken met 2:33 en Hebrëeën 10:12:

*“Hand. 7:56: En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.*

### Vergelijken met:

*“Hand. 2:33: Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.*

*“Hebr. 10:12: Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;*

Wat **Amos** beschrijft als een dag van “duisternis”, zie Amos 5:18 en 20, **Joël** als “een verwoesting van de Almachtige”, Joël: 1:15, **Jesaja** als de “dag van de wraak des Heren”, 34:8 en 61:2.

*“Amos 5:18 en 20: Wee dien, die des Heeren dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des Heeren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.....20 Zal dan niet des Heeren dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij?*

*“Joël 1:15: Ach, die dag! want de dag des Heeren is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.*

*“Jesaja 34:8: Want het zal zijn de dag der wraak des Heeren, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.*

*“Jesaja 61:2: Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;*

Dit stond op het punt te gebeuren. **Jesaja** gaat verder met het beschrijven van de Verdrukking, zeggende:

*“Jes. 13:9 en 11: Ziet, **de dag des Heeren** komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelen.....11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen.*

De meesten hadden geen idee wat er zou gebeuren, en God was volledig gerechtvaardigd om het te laten gebeuren. Maar God! In plaats daarvan wendde God zich tot Zijn grootste aardse vijand (Paulus) en maakte hem Zijn voorbeeld en instrument van genade, zie 1 Tim. 1:16 zegt Paulus:

*“Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigten leven.*

*“Rom. 5:20: Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; **en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;***

Hij nam Paulus, die de naam van Christus als geen ander vervolgde en maakte hem Zijn grootste getuige en een apostel van een geheel nieuw programma. In plaats van de Verdrukking zou God een dag van genade brengen — een "bedeling van genade" gegeven aan de nieuwe apostel, Paulus, zie Ef. 3:1-11 en Kol. 1:25-27. **In plaats van oorlog te voeren met de mens, zou God de mens nog één kans op vrede bieden voordat Hij Zijn toorn zou brengen.**

*"Ef. 3:1-11: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;*

*"Kol. 1:25-27: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;*

*"Rom. 5:1-2: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.*

Terwijl sommigen dwaas om zich heen kijken en geloven dat de mensheid een nieuwe kans verdient, zelfs vrede met God, laten we niet vergeten dat deze vrede werd aangeboden aan degenen die logen, ten onrechte veroordeelden en de Zoon van God doodden. Degenen die Hem aan het kruis nagelden. Ja, een nieuwe kans werd gegeven aan Kajafas, de hogepriester, en aan allen die eraan deelnamen en nog in leven waren.

Degenen in de Verdrukking zullen nog steeds een kans op redding hebben; echter, ze moeten **"volharden tot het einde"**, zie Matth. 24:13 en Mark. 13:13.

***"Matth. 24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.***

***"Mark. 13:13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.***

Ze moeten "overwinnen", zie Openb. 3:5, de ergste tijd die denkbaar is. Het zal niet zo eenvoudig zijn als geloven dat Christus stierf voor hun zonden, werd begraven en weer opstond. Dat aanbod zal van tafel zijn; dat evangelie zal worden vervangen door het evangelie van het koninkrijk en de noodzaak om de kwellingen van de Antichrist en de wereld te verdragen die iedereen die de valse christus niet aanbidt, zal opsporen en proberen te doden.

Maar nu heeft de mens de mogelijkheid om dat allemaal te vermijden. God heeft ons precies verteld hoe we deze grote en vreselijke dag kunnen vermijden:

*“1 Thess. 5:9-10: 9 Want God heeft ons (Lichaam van Christus) niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.*

Er zullen geen excuses zijn voor iemand die de Verdrukking binnengaat, en de Bedeling van Genade is de reden daarvoor. Het mag niet aan onze aandacht ontsnappen dat het was, net voordat Gods toorn zou beginnen, dat Hij iets inluidde dat Hij geheim hield “*van de tijden der eeuwen*”, zie Rom. 16:25,— een tijd die het **alle mensen** mogelijk maakt om de Verdrukking te vermijden, zelfs degenen die net vier jaar lang Christus hadden verworpen.

*“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die **van de tijden der eeuwen (\*)** verzwegen is geweest;*

**(\*)**—“*van de tijden der eeuwen*” betekent: “*van vóór de grondlegging der wereld*”.

De timing is inderdaad perfect en er is zeker nog een kans voor de mens om aan Gods toorn te ontsnappen. Sommigen beweren dat God genadeloos is in het brengen van Zijn toorn, ongeacht wanneer, maar ze zien niet in dat God alles heeft gedaan wat Hij kon om ieder van ons te helpen om het te vermijden; het is Hij die de mensheid de middelen gaf om het te vermijden: Hij gaf de wereld Zijn Zoon zodat wij Zijn toorn konden vermijden, en Hij stond de mens toe Hem te doden zodat wij konden leven. Het enige wat we vandaag moeten doen is het evangelie geloven, zie:

*“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, **dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;***

Kinderen zullen met de Kerk worden opgenomen; zo zal ieder mens die de Verdrukking ingaat, iemand zijn die het evangelie heeft verworpen: het goede nieuws van Gods genade, die vrijelijk wordt aangeboden aan allen die geloven dat Christus voor hun zonden is gestorven, begraven en weer is opgestaan.

*“2 Thess. 1:7-9: 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, **en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte***

God heeft iedereen gewaarschuwd dat Zijn toorn eraan komt. Hij heeft iedereen verteld waarom het eraan komt. En het allerbelangrijkste, Hij heeft iedereen verteld hoe ze het kunnen vermijden. God biedt de wereld nu nog een kans om de grote en verschrikkelijke Dag des Heren te vermijden. De kans die ons wordt geboden missen, zou één van de ergste gemiste kansen zijn die de mens ooit heeft gekregen.

"Juist omdat we het moment niet kunnen voorspellen, moeten we op elk moment klaar zijn" —C.S. Lewis

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)