

Onze identiteit in Christus uitleven

PASTOR DON HOSFELD

“Een beroemde predikant bezocht een verzorgingstehuis waar een aantal patiënten met Alzheimer verbleven. Hij liep rond en begroette de mensen, die erg blij waren hem te zien. Hij liep naar een dame en vroeg: ‘Weet u wie ik ben?’ Ze zei: ‘Nee, maar als u naar de receptie gaat, kunnen ze het u vertellen.’

WIE BEN IK

Als we bedenken wat de meest essentiële vragen in het leven zijn, dan moet bovenaan staan: "Wie ben ik?" Mensen zien deze simpele maar diepgaande vraag, die ons helpt onze identiteit te begrijpen, vaak over het hoofd. Mozes stelde God deze vraag terwijl hij aan zichzelf twijfelde toen hij op het punt stond om teruggestuurd te worden naar Egypte om Gods volk uit de slavernij te halen, zie Ex. 3:11:

*“Toen zeide Mozes tot God: **Wie ben ik**, dat ik tot Farao zou gaan; en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren?*

Vier keer zien we David deze vraag stellen: Eén keer aan koning Saul toen hij twijfelde aan zijn waardigheid om de schoonzoon van de koning te worden, zie 1 Sam. 18:18:

*“Doch David zeide tot Saul: **Wie ben ik**, en wat is mijn leven, en mijns vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden?*

De andere drie keer vroeg David het aan God, en evenzo was het omdat hij twijfelde aan zijn waarde.

Mozes en David, twee mannen die God uit een leven in de anonimiteit en achter de schermen vandaan heeft geplukt en die Hij tot veel meer heeft gemaakt dan ze ooit waren of zouden zijn zonder Hem, stellen God deze cruciale en tijdloze vraag: "**Wie ben ik?**" Iedereen zou hetzelfde moeten doen, vooral Christenen.

Het kennen van onze identiteit en wie we zijn in Christus is één van de meest impactvolle leerstellingen die de gelovige moet begrijpen, omdat het bijna elk aspect van het leven van de gelovige zal beïnvloeden, inclusief elke relatie die we hebben, persoonlijk en professioneel, evenals onze wandel met God.

Wat is identiteit? Het is een gevoel van eigenwaarde en een gevoel van waarde. Alle mensen, ongeacht hoe zelfverzekerd of verlegen ze zijn, moeten een gevoel van eigenwaarde en waarde hebben. Hoewel niet alle mensen kinderen van God zijn, zie Rom. 8:16; Gal. 3:26, zijn we allemaal gemaakt naar het beeld van God, zie Gen. 1:26-27; 5:1; 9:6, en als zodanig zijn we allemaal gemaakt om relationeel te zijn. We zijn geschapen om relaties te hebben en nodig te hebben, en dat zal onvermijdelijk leiden tot situaties met betrekking tot vriendschap, competitie, romantiek, liefde, toewijding, teleurstelling en falen. Dit alles vereist de behoefte aan een gevoel van eigenwaarde en waarde.

“Rom. 8:16: Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

“Gal. 3:26: 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.

“Gen. 1:26-27: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

*“Gen. 5:1: Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, **maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.** (dat is vóór de zondeval).*

Gen. 5:3 is door de vertaler ingevoegd:

Na de zondeval:

“Gen. 5:3: En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.

Einde invoeging

“Gen. 9:6: Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

Hoe kunnen we omgaan en relaties hebben met anderen als we niet weten wie we zelf zijn? Heb ik een gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid? Ben ik iemand die mijn hoofd omdraait of ingrijpt als ik getuige ben van een misdaad? Moet ik mijn reacties en beslissingen baseren op emoties of op de waarheid? Om in de wereld te zijn, moeten we weten hoe we met de wereld en de mensen erin moeten omgaan. We moeten onze identiteit kennen, vooral als we ons willen verhouden tot onze Schepper. Gelukkig hoeven we ons dat niet af te vragen; God heeft het ons verteld.

IN ADAM IN CHRISTUS

In zijn kern is de mens óf in Adam óf in Christus, vergelijk Rom. 5:12-21; 1 Kor. 15:21-22:

“Rom. 5:12-21: 12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgedaan is, in welken allen gezondigd hebben.13 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.16 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

“1 Kor. 15:21-22: 21 Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één Mens.22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Van de vertaler:

“.....alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden” betekent niet dat allen gered worden! Er is een opstanding des leven en een opstanding der verdoemenis. Zie Joh. 5:29 als voorbeeld:

“29die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

Einde citaat

Dit betekent dat we geïdentificeerd worden met Adam óf met Christus; daar krijgen we onze identiteit. Geloven in het evangelie resulteert erin dat we van Adam worden weggenomen en in Christus worden geplaatst, zie Gal. 3:27, en dus vrede met God hebben, zie Rom. 5:1:

“Gal. 3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

We worden zalig gemaakt, zie Titus 3:5-6; Rom. 8:1-16, en krijgen een nieuwe positie voor God: gerechtvaardigd, zie Rom. 3:24-26; 4:24-5:2; 5:8-11; 8:28-30; Gal. 2:16:

“Titus 3:5-6: 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

“Rom. 8:1-16: 1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des dood.3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

“Rom. 3:24-26: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot

een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;²⁶ Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is

Rom. 4:24 tot Rom. 5:2: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; Rom. 5:1-2: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

“Rom. 5:8-11: 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.⁹ Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.¹⁰ Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.¹¹ En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

“Rom. 8:28-30: 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.²⁹ Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.³⁰ En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

“Gal. 2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Wij zijn geheiligd, zie 1 Kor. 6:11, vergeven, zie Ef. 4:32; Kol. 2:13, en voorzien van een nieuwe hoop, zie Rom. 5:2; Gal. 4:1-7; Ef. 1:5; Titus 2:13:

“1 Kor. 6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;

“Ef. 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkewijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

“Kol. 2:13: n Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

“Rom. 5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

“Gal. 4:1-7: 1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;² Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.³ Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.⁴ Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;⁵ Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.⁶ En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba,

Vader!7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

“Ef. 1:5: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

Dit zijn maar enkele van de “alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus” die wij ontvangen op het moment dat wij het evangelie geloven, vergelijk met Ef. 1:3,13:

“Ef. 1:3 en 13: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.....13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Er is gezegd dat “met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid,” en dit is waar. Door de kracht van het evangelie brengt God redding en gerechtigheid tot de gelovige, zie Rom. 1:16-17, en die kracht heeft ook een verantwoordelijkheid voor de gelovige voortgebracht:

“16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

“2 Kor. 5:15: 15En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

“1 Kor.6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

“Titus 2:14: Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Wij zijn Gods “landbouw” (akker) en “gebouw”, zie 1 Kor. 3:9:

“Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

Hoewel wij onmiddellijk veranderd werden en een nieuwe schepping in Christus werden, zie 2 Kor. 5:17, worden wij ook veranderd om een leven te leiden dat toegewijd en apart gezet is voor Hem. Gods genade jegens ons leert ons, zie Titus 2:12-13, en werkt in de levens van gelovigen “zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen”, zie Fil. 2:13. Ons leven moet een levend offer zijn, wat onze redelijke dienst is, zie Rom. 12:1 – wij moeten onze identiteit in Christus uitleven!

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

“Titus 2:12-13: 12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;13

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

“Fil. 2:13: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

“Rom. 12:1: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

“Alle mensen, ongeacht hoe zelfverzekerd of verlegen ze zijn, moeten een gevoel van eigenwaarde hebben.”

Wat leren we van Paulus' leven en bediening van het uitleven van zijn nieuwe identiteit in Christus naar anderen?

ONZE IDENTITEIT UITLEVEN: NAAR ANDEREN

“1 Kor. 10:24: Niemand zoek dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoek dat des anderen is

Zonder twijfel, als we op zoek zijn naar een voorbeeld van hoe we onze nieuwe Christelijke identiteit kunnen uitleven, moeten we kijken naar de apostel Paulus. Die uitspraak kan sommigen vreemd voorkomen en de vraag oproepen: "Waarom Christus niet?" Aanbidden we Paulus? Op geen enkele manier, zoals de Schrift ons eraan herinnert, niet één keer, niet twee keer, maar drie keer, om volgelingen van Paulus te zijn, zie 1 Kor. 4:16; 11:1; Fil. 3:17:

“1 Kor. 4:16: Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.

“1 Kor. 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkewijs ook ik van Christus.

“Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Zie ook:

“2 Tim. 3:10: 10 Maar gij hebt achtervolgd mijn (= Paulus) leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.

Het feit is dat we Christus niet kennen “naar het vlees”, zie 2 Kor. 5:16:

“Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

Christus' leven op aarde was als een “dienaar van de besnijdenis voor de waarheid van God, om de beloften aan de vaders te bevestigen”, zie Rom. 15:8:

“En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaders;

Christus' aardse leven had betrekking op de beloften aan Israël en niet op “het geheimenis/verborgenheid”, dat de opgestane Christus aan Paulus gaf, zie Ef. 3:1-9; Kol. 1:24-27:

“Ef. 3:1-9: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van

Christus),⁵ Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;⁶ Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;⁷ Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.⁸ Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,⁹ En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

“Kol. 1:24-27: 24 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

“Kol. 1:28-29: 28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;29 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.

We moeten aan de slag: De enige constante die ik van zendelingen hoor, is dat ze meer zendelingen nodig hebben. Ik hoor hetzelfde van collega-pastors. We hebben meer Christenen nodig die de bediening ingaan. Wacht niet tot je je waardig voelt om de bediening in te gaan; een behoefte die wordt gezien, is een opdracht die wordt gegeven. Bestudeer het Woord en onderwijs het Woord. Stel jezelf beschikbaar om in te vallen voor de zondagschool of de Bijbelstudie doordeweeks.

Gebed: Bid oprecht voor anderen. Aan de mensen in Rome schreef Paulus:

“Rom. 1:9: Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke;

Volgens mijn telling bespreekt Paulus het gebed zesenvestig keer en gaat zelfs zo ver dat hij ons vertelt:

“! Tim. 2:1: Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;

Nederigheid: De mens is trots en dat is al zo sinds het begin. De strijd is echt om het verstand. We denken vaak dat we iets van anderen tegoed hebben en behandelen mensen met de 50/50-regel: als jij 50% geeft, geef ik 50%, maar als jij dat niet doet, dan ben ik weg. Maar het leven vanuit onze identiteit in Christus zegt: "Wat u ook doet, doe alles tot eer van God", zie 1 Kor. 10:31, en dat betekent 100% geven, ongeacht hoe onze baas op het werk ons behandelt of hoe onze vrienden of partner aan onze verwachtingen voldoen. Ons wordt verteld: "Doe niets uit twist of ijdele eer, maar laat in nederigheid de een de ander belangrijker achten dan zichzelf", zie Fil. 2:3.

“1 Kor. 10:31: Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.

“Fil. 2:3: Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de één den ander uitnemender dan zichzelf.

Nederigheid: "...laat in nederigheid de één de ander uitnemender achten dan zichzelf." —Filippenzen 2:3.

Door dit te doen, stoppen we met een struikelblok te zijn (1 Kor. 10:32; 2 Kor. 6:3), beginnen we te vergeven wanneer we dat niet verdienen (Ef. 4:32; Kol. 3:13), en "bewijzen onszelf in alles als dienaren van God, in veel geduld, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden... in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde" (2 Kor. 6:4-6). Om de wereld voor Christus te beïnvloeden, heb je geen rijkdom of aanzien nodig; het enige dat je nodig hebt, is "de oude mens afleggen...vernieuwd worden in de geest van je denken; En dat je de nieuwe mens aandoet" (Ef. 4:22-24).

Door dit te doen, stoppen we met een struikelblok te zijn, zie 1 Kor. 10:32; 2 Kor. 6:3, beginnen we met vergeving wanneer het onverdiend is, zie Ef. 4:32; Kol. 3:13, en "bewijzen onszelf in alles als dienaren van God, in veel geduld, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden... in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde", zie 2 Kor. 6:4-6:

"1Kor.10:32: Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden.

"2 Kor. 6:3: Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde.

"Ef. 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Kol. 3:13: Verdragende elkander, en vergevende de één den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.

Om de wereld voor Christus te beïnvloeden, heb je geen rijkdom of aanzien nodig; alles wat je nodig hebt is "de oude mens afleggen...vernieuwd worden in de geest van je denken; en dat je de nieuwe mens aandoet", zie Ef. 4:22-24:

"22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

ONZE IDENTITEIT UITLEVEN: NAAR ONSZELF

"Rom. 1:17: 17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Leef door geloof: Er zijn weinig dingen, als er al iets is, die door Paulus of de hele Schrift zo vaak wordt besproken als geloof – geloof is het constante thema van de Schrift. God wil één ding van ons: geloof; al het andere wil Hij voor ons. Het is helder en duidelijk gesteld dat:

"Hebr. 11:6: Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Op dezelfde manier moet de gerechtvaardigde gelovige leven door geloof. Geloof in het vertrouwen op Gods Woord, meer dan alleen op zondagmorgen, terwijl de predikant spreekt of het aanbiddingsteam

zingt, maar ook wanneer de zogenaamde experts van deze wereld beweren dat de wegen van de Bijbel achterhaald zijn. We moeten het geloof hebben om te staan: sta op, blijf staan en sta apart:

"1 Kor. 16:13: Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.

"1 Kor. 3:18: Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.

Weiger om geïdentificeerd te worden met de cultuur: Deze wereld probeert ons te vormen en te vervormen, en we moeten weigeren om de cultuur ons te laten definiëren of herdefiniëren. Zoals Paulus het zegt: "...wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u moogt bewijzen wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is", zie Rom. 12:2:

*"En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt **beproeven**, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.*

Het woord "**beproeven**" in dit vers verwijst niet naar bewijzen aan anderen, maar naar het onderscheiden of testen voor onszelf. De betekenis is dat onze gedachten getransformeerd moeten worden, zodat we "die goede, welgevallige en volmaakte wil van God" kunnen testen of naleven.

Ons geloof "mag niet in de wijsheid van mensen staan", maar in God, vergelijk 1 Kor. 2:5. Het is absoluut noodzakelijk dat de gelovige bereid is om zich te onderscheiden van de ongelovige, zich af te zonderen van deze wereld en op te komen voor de waarheid - op te komen voor Christus.

"1Kor. 2:5: Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.

Verheerlijk de waarheid, niet uw verlangens, en stel Bijbelse prioriteiten vast: We moeten de prioriteiten van Christus voor ons leven tot onze prioriteiten maken. We moeten onze verlangens aanpassen aan de waarheid, en niet andersom. Te vaak leven we ons leven rond wat we willen doen en niet rond wat we zouden moeten doen. Velen zullen geen tijd vinden om een Bijbelstudie bij te wonen of zelfs hun Bijbel te lezen, maar zullen wel genoeg tijd vinden voor Facebook, Instagram, tv, hun telefoon, sport, jagen en nog veel meer. Mannen: als uw tuin er geweldig uitziet, maar uw Bijbel ongedragen is, moeten uw prioriteiten worden aangepast. Begrijp dat wat de geest in beslag neemt, het hart zal veroveren: "Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn", zie Matth. 6:21; Luk. 12:34:

"Matth. 6:21: Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

"Lukas 12:34: Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn.

Luister naar de waarschuwing van God:

"2 Tim. 4:2-4: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Christus is de waarheid, zie Johannes 14:6, en het “in Christus zijn” vereist dat we altijd achter de waarheid staan. Individueel en collectief is de kerk geroepen om “de pijler en het fundament van de waarheid” te zijn, zie 1 Timotheüs 3:15:

“Joh. 14:6: 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

“1 Tim. 3:15: Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

Dankzij trots en de verlangens van het vlees is de waarheid niet altijd gemakkelijk te accepteren, maar geloof en liefde zullen zeggen: “God heeft het gezegd; dat is het.”

ONZE IDENTITEIT UITLEVEN: NAAR GOD

“Psalm 83:19: Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde.

God boven alles verheffen: Waarschijnlijk is het eerste en belangrijkste wat wij gelovigen kunnen doen om onze identiteit in Christus uit te leven, is het juiste beeld van God te hebben. Als we geïdentificeerd zijn met Christus en Hij de Vader boven alle dingen verhief, zie Johannes 14:28, zouden we dan minder moeten doen?

“Joh. 14:28: Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.

Wetende dat de “nieuwe mens” “vernieuwd wordt in kennis naar het beeld van Hem die hem [Christus] geschapen heeft”, zie Kol. 3:10, moeten we concluderen dat om het beeld van Christus eervol en nauwkeurig te dragen, ook wij de Vader en de hele Godheid moeten verheerlijken boven alle dingen: onze doelen, onze banen, onze relaties, zelfs onze families. Als we er echt op vertrouwen dat God waarachtig is, dat Hij van ons houdt en het beste voor ons wil, zou dit geen angstaanjagende zaak moeten zijn, hoewel het dat soms wel kan zijn.

“Kol. 3:10: En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;

Omdat we relationeel zijn, zoeken we vaak goedkeuring en bevestiging in de belangrijkste delen van ons leven. Sommigen vinden bevestiging in hun baan. Hoewel er niets mis is met hard werken en proberen een stabiele en succesvolle carrière op te bouwen, is het plaatsen van werk op een plek waar je identiteit verweven is met je succes een recept voor hartzeeer.

Hetzelfde geldt wanneer we onze vrienden en familie, zelfs onze partners, zo'n hoge positie geven dat we op hen vertrouwen om ons gevoel van eigenwaarde te geven. Al deze voorbeelden hebben minstens één ding gemeen: je prestatie. Als je je waarde vindt in schoonheid of in het feit dat anderen je opmerken en erkennen, of hoe goed je op je werk presteert, hoe goed je bent als vriend, broer, ouder of partner, dan vertrouwt je op je prestatie. Er is terecht gezegd dat "een verworven identiteit een kwetsbare identiteit is". Je identiteit laten verweven raken met jezelf of anderen om je waarde te vinden, is onstabiel omdat mensen falen, mensen zondigen en mensen sterven.

Als je identiteit gevonden wordt in schoonheid en aandacht van anderen, wat gebeurt er dan als je schoonheid vervaagt of mensen je niet de aandacht geven die je zoekt? Als je identiteit gevonden wordt

in werk, wat gebeurt er dan als je faalt of je baan verliest? Als je identiteit gevonden wordt in vrienden, wat gebeurt er dan als zij verhuizen? Als je identiteit gevonden wordt in je partner, wat gebeurt er dan als zij sterven? Dit is een recept voor hartzeeer en wanhoop en heeft ertoe geleid dat velen in die situatie het hebben opgegeven.

God is niet wispelturig of humeurig. Onze identiteit en gevoel van waarde voor Hem is niet het resultaat van onze prestaties; het is niet verdiend. Met God wordt onze identiteit niet bereikt; het is ontvangen. Daarom is het zo belangrijk om God boven alles te verheffen.

Om onze identiteit in Christus te leven, mogen we niet toestaan dat iets of iemand die afgod wordt die onze liefde en aanbidding voor God boven alles vervangt. We kunnen niet proberen Christus aan onze identiteit toe te voegen; we moeten toestaan dat Christus onze identiteit wordt.

God gaf ons al een identiteit op het moment dat we het evangelie geloofden. Terwijl de wereld zegt: "Ga jezelf vinden." Zegt God: "Kom mij vinden." Onze nieuwe identiteit in Christus is bedoeld om onze zoektocht naar een identiteit te beëindigen. Als leden van het Lichaam van Christus hebben we een identiteit die niet kan worden afgenomen, en gecombineerd met de juiste visie op God, kunnen we onze identiteit in Christus uitleven voor iedereen om te zien.

Verheerlijk God boven alles, want hoe meer we de mening van iemand waarderen, hoe meer we hun goedkeuring zoeken. "De lof van de prijzenswaardige is boven alle beloningen"—J.R.R. Tolkien.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl