

## Schuldvrij prediken

Justin Johnson

Het is geen verrassing dat de Bijbel niet welkom is op veel moderne kansels: het zorgt ervoor dat mensen zich veel te schuldig voelen.

Bijna een dozijn keer in Mattheüs 23 spreekt de Heer "wee u" uit tegen zijn publiek.

Vaak worden de veroordelende "wee u 's" van de Heer gevolgd door hen hypocrieten (= huichelachtig) of giftige slangen te noemen.

*"Markus 7:6: Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: **Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij**". Zie (\*).*

*"Matth. 12:34: Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond.*

Hij noemt de Farizeeën en zijn eigen discipelen 'dwazen', zie Mattheüs 23:17 en Lukas 24:25:

*"Matth. 23:17: Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?*

*"Lukas 24:25: En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!*

Jezus kwam naar schuldige mensen en liet hun dat weten.

### Van de vertaler

(\*)—Dit komt tegenwoordig net zo goed voor! Maar God ziet het hart aan want, zie Jer. 17:9:

*"Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?"*

Dat is ook de reden, namelijk dat God het hart aanziet, dat alleen Hij kan beoordelen of iemand een waar gelovige is en niet huichelt of "zijn/haar hart verre van Hem houdt".

Einde citaat

### Niet schuldig

Het is taboe geworden op de moderne preekstoel om iemand zich schuldig te laten voelen over wat dan ook.

In plaats daarvan is het acceptabel om boodschappen te prediken over hoeveel God van je houdt, je vriend wil zijn en een perfect plan van plezier en succes voor je leven heeft.

Voor een wereld die hun eigen zonde niet erkent, is schuld nooit iets dat ze voor God zouden moeten hebben.

Voor de antinomiaan (\*) is schuld een misbruikend instrument van religie.

Invoeging door de vertaler: (van het "net" gehaald).

"Antinomianen of Antinomisten worden zo genoemd als zijnde de aanhangers van het Antinomisme. Zij hebben zich nimmer tot een afzonderlijke secte of kerkgenootschap vereenigd, maar de verderfelijke leer is door velen, die zich Christenen noemden, omhelsd geworden. Paulus heeft reeds tegen hen moeten waarschuwen die zeiden:

*"...Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome.....?", Rom. 3:8.*

Of:

*".....Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?, Rom. 6 :1.*

#### Eind invoeging door de vertaler

Voor psychologen is schuld iets dat we onszelf aandoen en dat slechts een deel is van onze verbeelding. We kunnen het laten verdwijnen door anders te denken.

Voor de meeste mensen (inclusief veel Christenen) is het schadelijk als iemand ons een schuldgevoel geeft.

Wanneer de kerk deze psychologie in de bediening opneemt, wordt schuldgevoel plotseling uit alle preken verwijderd en vervangen door gedachten van mensen die zich geliefd voelen door God en niet veroordeeld worden voor hun zonden en keuzes.

Men zegt: Laat mensen zich niet schuldig voelen en ongemakkelijk voelen over hun zonden; ze moeten geaccepteerd worden zoals ze zijn.

#### De schuld-reis van de Bijbel

De Bijbel vertelt een ander verhaal over schuld. God zal hem niet onschuldig houden die zijn wet overtreedt, zie Ex. 20:7:

*"Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdelijk gebruikt.*

De wet van God werd gegeven zodat de hele wereld schuldig zou zijn.

*"Rom. 3:19: Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde **en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.***

#### **Als we ons niet schuldig voelen, door het lezen in de Bijbel, dan missen we een paar verzen.**

--We zouden ons schuldig moeten voelen als we iets nemen wat niet van ons is.

--We zouden ons schuldig moeten voelen als we leugentjes om bestwil vertellen.

--We zouden ons schuldig moeten voelen voor zondige gedachten en daden.

--We zouden ons schuldig moeten voelen als we het goede niet doen, zelfs als niemand kijkt.

--We zouden ons schuldig moeten voelen als we zonde niet berispen, fouten niet corrigeren of de waarheid niet spreken.

--We zouden ons schuldig moeten voelen als we God niet dienen.

De rechtvaardigheid van de wet produceert schuld en de kennis van zonde. Zonder schuld zouden we geen kennis van zonde hebben, zie Rom. 3:20:

*“Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.*

### **Schuldgevoel is nodig om rechtvaardigheid te bewerkstelligen.**

*“Lev. 6:4: Het zal dan geschieden, dewijl hij gezondigd heeft, en schuldig geworden is, dat hij wederuitkeren zal den roof, dien hij geroofd, of het onthoudene, dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde, dat bij hem te bewaren gegeven was, of het verlorene, dat hij gevonden heeft;*

Het is geen zonde om mensen hun schuldgevoel te tonen.

### Schuld en het Evangelie

#### **Schuldig voelen voor God is nodig om de weg voor het evangelie te bereiden.**

Schuldloze mensen kunnen de waarheid van het evangelie niet kennen (Rom. 3:10, Rom. 3:23).

*“Rom. 3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;*

*“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

**Het evangelie wordt alleen ontvangen door mensen die schuldig zijn aan zonde en die weten dat ze een Redder nodig hebben,** zie Rom. 3:25-26:

*“Rom. 3:25-26: 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.*

Paulus zegt:

*“Gal. 3:24: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.*

**De Bijbel zou je een schuldgevoel moeten geven.** Christus liet mensen zich schuldig voelen. Paulus leert het doel van de schuld van de wet om ons tot Christus te brengen.

Schuld is echt. Het is niet alleen zelfveroordeling, maar het gevolg van zonde en een eerlijke rechter. Het is het product van zonde in ons allemaal.

Schuld heeft een oplossing, en die is niet om het te ontkennen of negeren. De oplossing is betaling voor de zonde die de schuld veroorzaakt.

**Christus deed dat voor ons.** Hij werd zonde voor ons, dat wil zeggen, hij nam onze schuld op zich en stierf aan een kruis voor ons.

Zonde blijft zondig. We zijn nog steeds schuldig, maar de angel van schuld wordt weggenomen door de genade van God, doordat Christus in onze plaats voor de zonde betaalde.

Door het evangelie verliest elke zondaar, die vertrouwt op Christus' bloed, al zijn schuldige vlekken.  
**Schuld en het evangelie moeten samen worden gepredikt.**

**Wanneer het schuldig zijn van de preekstoel wordt verwijderd, verdwijnt het evangelie mee.**

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)