

## Vereiste woorden voor redding

Justin Johnson

Alle teksten komen uit de Statenvertaling.

*“Rom. 10:9: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.*

Hebt u ooit een evangelist tegen het einde van zijn oproep, om naar het altaar, te komen iets horen zeggen als: "Als u vanavond gered wilt worden, herhaal dan na mij..." Op dit punt gaan ze een gebed in, waarbij ze, afhankelijk van de denominatie, zonden kunnen belijden, u de handen kunnen opleggen, kunnen bidden om een zalving of u kunnen binden aan een verbond. Als u geluk hebt, presenteren ze het evangelie van genade, maar waarom moet iemand woorden herhalen?

**Romeinen 10:9-10 is de reden waarom de meeste evangelisten zo vastbesloten zijn om luisteraars hardop te laten bidden.**

Billy Graham zou uitleggen waarom hij mensen vroeg om naar voren te komen tijdens zijn opwekking samenkomsten. Het was vanwege de "openbare belijdenis" in Romeinen 10:9-10 en Mattheüs 10:32:

*“Rom. 10:9-10: 9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.*

*“Matth. 10:32: Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.*

Andere kerken, die zich richten op de waterdoop, zullen uitleggen dat de waterdoop in feite de belijdenis is die in deze twee passages vereist is.

Het probleem met dit alles is dat geen enkele hoeveelheid belijdenis je vandaag de dag tot redding kan brengen in Gods bedeling der genade, of het nu een gebed is, belijden voor de mensen of de waterdoop.

### **Belijdenis vereist voor Israël**

Als een Israëliet de waterdoop weigerde in Lukas 7:29-30 of Markus 1:4, dan kregen ze geen vergeving van zonden. Het was vereist. Het was niet de enige vereiste.

*“Lukas 7:29-30: 29 En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met den doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God.30 Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.*

*“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.*

### Jezus verklaarde:

*“Matth. 10:32-33: 32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.*

De gevolgen van het niet belijden was ontkenning voor God.

Toen Jezus zijn discipelen vroeg "Wie zegt gij, dat Ik ben?" ging hij in op de cruciale vraag van belijdenis. Als ze Hem niet als de Zoon van God beleden, konden ze het koninkrijk niet binnengaan. Petrus antwoordde correct en werd beloond, zie Matth. 16:17-19:

*"7 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.*

Andere Israëlieten beleden niet nadat ze geloofden. Ze zouden de zegeningen van het koninkrijk niet ontvangen, ook al geloofden ze, vanwege een gebrek aan belijdenis.

*"Joh. 12:42-43: 2 Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der Farizeen wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden.43 Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God.*

### Paulus zijn belijdenis

Maar waarom spreekt Paulus, de uitdeler van genade, over belijdenis in het boek Romeinen? Het antwoord staat in de context.

Eén ding is duidelijk. Belijdenis is geen bijzaak in deze passage. Het volgende vers zegt duidelijk dat "met de mond belijdenis wordt gedaan tot zaligheid", zie Rom. 10:10:

*"Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.*

Hij heeft het over dezelfde belijdenis die Jezus vereiste tijdens zijn aardse bediening aan Israël. Als we het vorige hoofdstuk lezen en zelfs al Romeinen 10:1-2, zien we dat Paulus spreekt tot dezelfde mensen als Jezus: zijn bloedverwanten in het vlees, Israël.

*"Rom. 10:1-2: 1 Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid.2 Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.*

In de drie hoofdstukken van Romeinen 9, 10 en 11 legt Paulus de verandering van bedeling met betrekking tot de natie Israël uit en wie de beloften zal ontvangen. In hoofdstuk 10 legt hij uit waarom Israël "de bal liet vallen" en wat ze nodig hadden om door God geaccepteerd te worden.

Zijn antwoord is dat ze "met hun mond de Heer Jezus moeten belijden", net zoals Petrus deed in Mattheüs 16, en moeten geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zoals de discipelen leerden in Johannes 20.

### Er ontbreekt iets

Wat opvallend afwezig is in de boodschap aan Israël, die hier door Paulus wordt herhaald, is de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid.

De betekenis van de dood en opstanding is niet aanwezig en er zijn bijbehorende vereisten. Het is duidelijk uit Paulus' uitleg, 5 hoofdstukken eerder, dat het aan "hem die niet werkt" is dat rechtvaardiging en redding, zie Romeinen 5:9-10, worden verleend.

*“Rom. 5:9-10: 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.*

De boodschap van redding wordt vandaag de dag duidelijk gemaakt door God. Gesproken gebeden, waterdopen, openbare belijdenissen zullen u geen stap dichterbij redding brengen. In plaats daarvan rust redding alleen op het werk van Christus, aan het kruis, namens u, zoals ze zijn beleden door goddelijke inspiratie van Paulus' pen.

Stop met vertrouwen op uw vertoning van bekentenis en begin alleen te vertrouwen op de woorden van Gods genade jegens u in Christus, de hoop op heerlijkheid, zie Rom. 4:24-25, 1 Kor. 15:1-4).

*“Rom. 4:24-25: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)