

Wat is legalisme (= wetticisme)

Legalisme (= wetticisme) is een plaag voor "het lichaam van Christus".

Het zou makkelijker te verwijderen zijn als er niet zoveel verwarring was over wat het is. De meesten hebben er maar een vaag idee van.

Als iemand je vertelt om goede werken te doen, worden ze als wettisch bestempeld.

Als iemand gedisciplineerd is, wakker wordt door een wekker, zich bescheiden kleedt of de gewoonte heeft om zich van alles te onthouden (vooral zonde), worden ze wettisch genoemd en wordt hen verteld om dat los te laten.

Als je moeder je vertelt om je kamer op te ruimen en je achter je oren te wassen, dan wordt je moeder een wettische en een tiran.

Iedereen die zegt: "gij zult niet" en "niemand komt tot de Vader dan door mij" is een wettische.

Er is iets mis met de manier waarop mensen wetticisme diagnosticeren. Verkeerd identificeren wat legalisme is, zorgt ervoor dat legalisme kan etteren als er lossere wetten zijn; op andere momenten worden leraren van de waarheid ten onrechte aangezien voor wettischen en afgewezen.

Hoe kan dat? De onbuigzame aard van de waarheid kan verward worden met de wet die het vlees bindt, en als je geen onderscheid maakt, wordt de waarheid weggegooid met het wettische badwater.

Legalisme is geen bekrompenheid, correctie, berisping of strikte naleving van de waarheid van God. Weglopen van deze dingen zal je naar een slechtere plek leiden dan legalisme.

Legalisme is wanneer de motivatie en middelen van het Christelijk leven uit de wet komen.

Legalisme spreekt over hoe mensen voor de Heer leven. Wettischen gebruiken de wet als hun middel. Hoe leef je? Volgens de wet komt rechtvaardigheid door het doen van de wet, zie Deut. 6:25; Matth. 5:17-19:

"Matth. 5:17-19: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 19 Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen also zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

"Deut. 6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des Heeren, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.

Legalisme is geen bekrompenheid, correctie, berisping of strikte naleving van de waarheid van God. Weglopen van deze dingen zal je naar een slechtere plek leiden dan legalisme.

Legalisme is wanneer de motivatie en middelen van het Christelijk leven uit de wet komen.

Legalisme spreekt over hoe mensen voor de Heer leven. Wettischen gebruiken de wet als hun middel. Hoe leef je? Volgens de wet komt rechtvaardigheid voort uit het doen van de wet.

Legalisme leert dat zondig gedrag of verkeerde overtuigingen rechtgezet kunnen worden door wetten op te leggen.

De wet slaagt er niet in om te bewerkstelligen wat ze wil, omdat ze mensen alleen maar kan dwingen om te gehoorzamen uit angst voor een externe kracht die op hen inwerkt: de wet.

De verkeerde manier om je tegen legalisme te verzetten, is door simpelweg het aantal wetten te verminderen. Sommige van de gevaarlijkste wettischen zullen zeggen dat er maar twee wetten nodig zijn, zie Markus 12:29-31. Dit is nog steeds legalisme.

*“Mark. 12:29-31: 29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere.30 En **gij zult** den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.31 En het tweede aan dit gelijk, is dit: **Gij zult** uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.*

Of het nu honderden wetten zijn of slechts twee, de persoon staat nog steeds onder de heerschappij van de wet en opereert niet onder genade.

Genade leert ons dat we niet onder de wet staan, zie Rom. 6:14:

“Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Zij die uit genade leven, begrijpen dat ‘de gerechtigheid van God nu zonder de wet openbaar is geworden’, zie Rom. 3:21:

“Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

De oplossing voor legalisme is niet het verminderen van het aantal wetten, het is rechtvaardigheid zonder de wet: een totaal ander middel uit genade door het geloof. Dit is geen vermindering van de wet, maar een verwijdering van de wet.

Een gebrek aan wetten was nooit het probleem. Dit betekent dat de wet nooit het middel kan zijn om voor de Heer te leven. Het probleem is inwendig.

Zonde is het probleem. Gods genade betaalt voor zonde. Genade doodt zonde.

Het legalisme bindt het vlees aan de wet, maar genade nagelt het vlees aan het kruis met de Heer zie Rom. 6:3-4; Gal. 6:14:

“Rom. 6:3-4: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Genade slaagt waar de wet faalt, omdat het werkt door geloof vanuit de innerlijke mens. De waarheid van Gods genade moet van binnenuit beginnen.

De algemene angst onder wettischen is dat het afschaffen van de wet tot meer zonde zal leiden, maar het tegenovergestelde is waar.

Genade staat zonde niet toe, geeft geen toestemming om te zondigen, of maakt ons vrij van te zondigen. Genade leert ons om godvruchtig te leven, om in nieuwheid van leven te wandelen, en om rechtvaardig te leven, zie Titus 2:13:

“Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

Het toevoegen van de wet zorgt ervoor dat zonde overvloedig is, en vaak geeft het zonde plekken om zich achter te verschuilen waar de wet zwijgt, zie Rom 5:20:

“Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

Genade en de wet proberen allebei hetzelfde te produceren: goed gedrag en goede werken, zie Efeziërs 2:10; Titus 2:14:

“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

“Titus 2:14: Die Zichzelve voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelve een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Het verschil zit niet altijd in de handeling of het resultaat; het verschil zit in de middelen en motivatie om het goede te doen.

Iemand dwingen om iets tegen zijn of haar wil te doen, zoals de wet doet, verandert hun innerlijke mens niet.

Genade brengt voort wat de wet niet kon, zie Rom. 8:3-4:

“3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

De wet vereist dat het vlees presteert. De genade van God geeft de ziel iets om te geloven.

Genade spoort mensen aan tot goede werken, voordat ze er één gedaan hebben. Zie Ef. 2:10 boven. Door geloof kunnen hun harten zich voornemen om gewillig goede werken te doen, omdat Gods woord effectief werkt in elke gelovige.

Genade verandert de motivatie van de innerlijke mens van angst en dwang naar geloof, hoop en liefde, zie Rom. 8:15:

“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

Geloof, hoop en liefde worden geoogst door genade en waarheid te zaaien in de innerlijke mens.

Dit is waarom genade een enge geest (een gezonde geest) en strikte naleving van de waarheid vereist om te behouden. Waarheid werkt in uw geest en uw innerlijke mens.

De waarheid moet worden bevestigd en gehandhaafd, zie 1 Tim. 3:15:

“Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

De waarheid van Gods genade kan niet worden gemengd met de zwakheid van de wet. Ons wordt gezegd vast te houden, en dat doen we door de kracht van het geloof, niet door de legalistische keten van de wet.

Overtuiging, correctie, bekrompenheid ten opzichte van de waarheid en het vermijden van dwaling is geen legalisme als het gemotiveerd wordt door genade. Het kan het product zijn van bereidwillige harten door geloof die de wil van God doen, God waarachtig laten zijn en “geen andere leer onderwijzen”, zie 1 Tim. 1:3:

“Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;

Legalisme vereist geen strikte naleving van wat je gelooft, alleen van hoe je je gedraagt. **Legalisme kan je geest niet beheersen, maar beheerst altijd je vlees.**

Legalisme gebruikt de wet en begint te werken aan de uiterlijke mens. Genade gebruikt het kruis van Christus en begint het werk aan de innerlijke mens.

Gooi de waarheid niet weg terwijl je probeert legalisme in de kerk te verwijderen. De ene is een zegen; de andere is een vloek.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl