

Apostelen en profeten van de Kerk

Justin Johnson

“Ef. 3:5: Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

Efeziërs 3:5 noemt apostelen en profeten die de verborgenheid van Christus kennen. Oprechte heiligen zijn bezorgd over dit vers, denkend dat het ofwel Paulus' speciale apostelschap ontkent, of laat zien dat de verborgenheid al vóór Paulus bekend was.

Er is geen reden om je zorgen te maken over dit vers, dat precies in het midden staat van één van de duidelijkste passages over de verborgenheid van Christus in de brieven van Paulus. (Ef. 3:5).

Dit zijn niet de twaalf apostelen van het geprofeteerde evangelie van het koninkrijks, noch zijn ze de profeten van het Oude Testament.

Dit zijn de apostelen en profeten die behoren tot de kerk, het Lichaam van Christus.

Paulus als de eerste

Er bestaat geen twijfel over het feit dat Paulus' apostelschap uniek is, aangezien hij door de Heer zelf is afgezonderd.

De verborgenheid van Christus werd voor het eerst aan Paulus geopenbaard, die een *“uitverkoren vat”* was, gezonden als apostel van Jezus Christus met een nieuwe bedeling van het evangelie, zie Handelingen 9:15, 1 Korintiërs 9:17:

“Hand. 9:15: Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.

“1 Kor. 9:17: Want indien ik (Paulus) dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.

Slechts een paar verzen vóór het vers uit Efeze 3:5 legt Paulus uit dat hem de bedeling werd gegeven met betrekking tot de verborgenheid:

*“Ef. 3:2-3: 2 Indien gij maar gehoord hebt van **de bedeling der genade Gods**, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze **verborgenheid**, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;*

Aan de Korintiërs verklaart Paulus dat hij hun het evangelie *“ten eerste”* heeft overgegeven, zie 1 Kor. 15:3:

*“Want ik heb ulieden **ten eerste** overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;*

Tegenover de Romeinen beweert Paulus dat hij een afgezonderde apostel is, zie Rom. 1:1, en hij verheerlijkt zijn ambt als uitdeler van Gods genade aan de heidenen:

*“Rom. 1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot **het Evangelie van God**,*

“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk

De NBG vertaling is in dezen duidelijker:

“Rom. 11:13: 3 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,

Hoewel Paulus de eerste apostel van de kerk, het lichaam van Christus, was, was hij echter niet de enige apostel.

Invoeging van de vertaler.

*“Rom. 1:1-4: 1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot **het Evangelie van God**,² (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).³ Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;⁴ Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:*

“Rom. 1:11: Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

*“Rom. 1:16: Want ik schaam mij **des Evangelies van Christus** niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.*

Het evangelie van God is NIET hetzelfde als het evangelie van Christus. Rom. 1:4 geeft exact aan wat het evangelie van God is. Daar gaat ook het evangelie naar Johannes over. De Joden moesten geloven dat Jezus de Zoon van God was uit het zaad van David naar het vlees. Er wordt in vers 4 niets gezegd over het feit dat Christus onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op het kruis van Golgotha, dat was voor de Joden een verborgenheid. Zie Lukas 16:31-34:

“31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.³² Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.³³ En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.³⁴ En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.

Uit Rom. 1: vers 11 en vers 16 blijkt dat Paulus iets voor de Romeinen heeft om hen te versterken. En dat is het evangelie van Christus!

Het “verborgen zijn voor hen” is later, door de Heer, aan de apostel Paulus geopenbaard. Meer weten?

Een artikel: “Het evangelie van God” vindt u onder “artikelen” op mijn website, zie onderaan van dit artikel. Ook het evangelie van Christus wordt daar uitgebreid besproken.

Einde invoeging van de vertaler

Apostelen van de kerk

De kerk, het Lichaam van Christus, had veel apostelen en profeten toen het meer dan tweeduizend jaar geleden begon.

Paulus kon niet overal tegelijk zijn. Terwijl hij reisde om zijn evangelie te verkondigen, werden anderen door de Heilige Geest gerekruteerd om te helpen.

We moeten niet vergeten dat de Geest, na Paulus, gaven van profetie en posities van apostelschap gaf aan anderen in de nieuw geopenbaarde kerk: "het lichaam van Christus".

"1 Kor. 12:10: En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.

"1 Kor. 12:28: En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpzels, regeringen, menigerlei talen.

Timotheüs, Silvanus en Epafroditus worden door Paulus in zijn brieven allemaal apostelen genoemd, zie 1 Thessalonicenzen 2:6, Filippenzen 2:25:

"1 Thess. 2:6: Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij u tot last konden zijn als Christus' apostelen;

"Fil. 2:25: Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene, en bedienaar mijner nooddrift;

Het waren deze met de Geest vervulde apostelen die ook verborgen/geheime waarheden profeteerden terwijl zij het fundament legden voor de vroege kerk, waar zij ook werden uitgezonden, zie Efeziërs 2:20:

"Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

Nadat de kerk in de verborgen waarheid was gevestigd, waren deze fundamentele gaven niet langer nodig, zie 1 Kor. 13:10-11:

"10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.

"Ef. 4:11-12: 11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;

Van de vertaler:

Let op: Er staat "**heeft gegeven**" er staat niet "geeft". Het was dus een tijdelijke zaak.

De twaalf apostelen zijn uitgesloten

Geen van de twaalf apostelen van het koninkrijk waren ook apostelen van de kerk. Het enige fundament dat ze legden was van Jezus Christus volgens de profetie. De twaalf apostelen waren apostelen van de twaalf stammen van Israël in hun aardse koninkrijk.

Geen van de Twaalf kende de verborgenheid toen ze met hun evangelie werden gezonden. Toen ze door de Heer werden uitgekozen, wisten ze niet dat Christus moest sterven, laat staan iets over de verborgen prediking van het kruis, zie Lukas 18:31-34:

*“31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.34 **En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.***

De Geest gaf de Twaalf met Pinksteren inzicht in wat de profeten hadden gezegd sinds het begin van de wereld,. Er werd echter met geen woord gesproken over de verborgenheid dat sinds het begin van de wereld verborgen/geheim was gehouden, zie Handelingen 3:21; Handelingen 3:24 vs. Romeinen 16:25:

“Hand. 3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

“Hand. 3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

De apostelen en profeten uit Efeziërs 3:5 kunnen onmogelijk iets anders zijn dan apostelen en profeten van de kerk, het lichaam van Christus, aangezien Paulus de eerste was die de verborgenheid van Christus ontving, en de enige apostelen en profeten die kennis hebben van de verborgenheid kwamen na Paulus als deel van de kerk, niet van het koninkrijk van Israël.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl