

De verborgenheid van de verlossing

Justin Johnson

We leven in een unieke tijd in de geschiedenis waarin “verlossing” kan worden uitgelegd.

De uitleg komt niet van de wetenschap, taalkunde of filosofie. Het is het resultaat van God die de verborgenheid van het evangelie onthult, het geheim (of verborgenheid) van onze verlossing.

Zo is het niet altijd geweest. God had verlossing en vergeving aangeboden sinds het begin van de wereld, maar het was niet bekend hoe een rechtvaardig God zondaars kon redden. De verlossing uitleggen was een verborgenheid (of een geheim).

Job vroeg:

“Job 9:2:hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God?”

David smeekte om goedertierenheid en genade toen hij zondigde:

“Psalm 51:1:Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreiding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.

Waarom zou een rechtvaardige God een moordenaar en een overspelige vergeving schenken?

Later schreef David:

“Psalm 143:2: En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.

Maar hoe kon een rechtvaardige God ongerechtigheden niet markeren? De enige verdediging die David had was: “wij zijn allemaal zondaars”.

Salomo, gezegend met Gods wijsheid, wist niet hoe God hem kon redden. Hij erkende dat “er geen rechtvaardig mens op aarde is, die goed doet en niet zondigt”.

Zijn advies was om “God te vrezen en zijn geboden te onderhouden”.

Echter:

“Jona 3:9: Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen!

Niemand kon het zeggen. Redding was een geheim (of: een verborgenheid). God was genadig, hij was vergevingsgezind, hij bood redding aan, maar niemand kon uitleggen hoe een rechtvaardige God zondaars kon rechtvaardigen die niets anders hadden dan geloof.

Veel mensen die vandaag de dag gered willen worden, weten dat redding nodig is en dat God het kan bieden, maar zijn onwetend over het evangelie van redding.

Redding was een geheim, en het zal een geheim blijven totdat mensen de boodschap erkennen die aan de apostel Paulus werd geopenbaard, de voornaamste zondaar die uit genade gered werd.

*“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, **die in Hem geloven zullen ten eeuwig en levend.***

Verlossing was een deel van Gods doel dat sinds het begin van de wereld geheim was gehouden, een verborgen wijsheid, van vóór de wereld, die aan Paulus werd geopenbaard om aan de wereld te onderwijzen en te prediken.

“2 Tim. 1:9-11: 9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden der eeuwen;10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;11 Waartoe ik (= Paulus) gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

2 Timotheüs 3:15 (*) zegt dat de Schriften ons wijs kunnen maken tot zaligheid, maar we zien niet dat zaligheid ook begrepen wordt in de Schriften. Pas toen de laatste Schriften geschreven werden door de apostel aan de heidenen, de apostel Paulus, kunnen we de veelvoudige wijsheid van God uitleggen om zaligheid te brengen aan allen, zie Efeziërs 3:9-11:

“9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

(*)—2 Tim. 3:15: *En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.*

Verlossing was een geheim. Het geheim is nu geopenbaard. Hoe kon een rechtvaardige God zondaars rechtvaardigen? Op welke basis?

“Rom. 3:24-26: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Nu weten we dat het door de genade van God is, door de Heer Jezus Christus, voor allen die geloven:

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

Van de vertaler:

Het evangelie dat Paulus predikt:

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, **dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;***

Het is leerzaam, en noodzakelijk, om ook de verzen 12 tot en met 18 te lezen uit 1 Kor. 15 omdat je vaak hoort zeggen dat Christus voor onze zonden is gestorven, dat is waar, maar dat is niet het volledige evangelie, Hij is ook opgewekt!

*“1 Kor. 15:12-18: 12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.17 **En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.***

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl