

Een waargebeurd kerstverhaal Lukas 2:1-20

Pastor Jim Tollar

Veel mensen genieten van kerstfilms tijdens de feestdagen, meestal zijn het fictieve verhalen om de massa te vermaken. Als u de betekenis van het woord "verhaal" online opzoekt, vindt u twee definities. Het kan betekenen "een verslag van denkbeeldige of echte mensen en gebeurtenissen verteld voor vermaak" of "een verslag van gebeurtenissen uit het verleden in iemands leven". Het verslag van de geboorte van de Heer Jezus Christus past bij de laatste definitie en is voor ons vastgelegd in de evangeliën van Mattheüs en Lukas.

In 1 Timotheüs 1:15 vertelt de apostel Paulus ons waarom de Heer Jezus Christus in de wereld kwam:

“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken,.....”.

Ongeacht het programma van God, profetie of verborgenheid, de Heer Jezus Christus moest komen om te sterven voor de zonden van de mensheid, zodat gelovigen kunnen genieten van het eeuwige leven, wat het grootste geschenk is dat God kan geven, zie Efeziërs 2:8-9. Maar om te lezen over de komst van de Heer in de wereld, moeten we ons wenden tot de evangeliën van Mattheüs en Lukas.

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Het Evangelie van Lukas bevat veel meer informatie dan Mattheüs over de gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer, waaronder de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, Gabriëls verschijning aan Maria en haar bezoek aan Elizabeth, de geboorte van Johannes en de profetie van Zacharias. Lukas vermeldt niet het bezoek van de "wijzen" uit het Oosten, zie Matth. 2:1-12, **dat nog zo'n twee tot drie jaar op zich liet wachten.**

“Matth. 2:1-12: 1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;8 En hen naar Bethlehem zedende, zeide: Reist heen, en onderzoek naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS

“Lukas 2:1-3: 1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

Caesar Augustus had verordend dat de hele “wereld”, of het Romeinse Rijk, belast (belasting) moest worden, en welke regering houdt er niet van belastingen? Augustus was de geadopteerde erfgenaam van Julius Caesar en wordt beschouwd als de eerste keizer van Rome, en de maand augustus is naar hem vernoemd. Over Cyrenius is niet veel bekend, behalve dat hij de gouverneur van Syrië was, en zijn gebied omvatte ook Judea. Dit decreet zorgde ervoor dat velen grote afstanden moesten afleggen om deze wet van Caesar te gehoorzamen, en we lezen:

“Lukas 2:4-5: 4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

De Joden van die tijd moesten naar hun geboortestad gaan om zich te laten registreren voor de belasting. Jozef gehoorzaamde dit decreet. Hoewel hij uit de lijn van David kwam, was Jozef een arme timmerman, ver verwijderd van het koningschap vanwege de Assyrische en Babylonische gevangenschap. Maar voor Jozef en zijn verloofde Maria betekende het gehoorzamen aan dit bevel dat ze naar Bethlehem moesten reizen, aangezien de vader van koning David, Jesse, een Bethlehemiet was, zie 1 Sam. 16:1:

“Toen zeide de Heere tot Samuel: Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien Ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isai, den Bethlehemiet; want Ik heb Mij een koning onder zijn zonen uitgezien.

Dit is een goede les voor vandaag, aangezien onze apostel Paulus gelovigen gebiedt om degenen die gezag over ons hebben te gehoorzamen, zolang het niet in strijd is met het Woord van God, zie Rom. 13:1-7 vergelijk met Dan. 3:16-18.

*“Rom. 13:1-7: 1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;4 Want zij is Gods dienaress, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; **want zij draagt het zwaard niet te vergeefs**; want zij is Gods dienaress, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.6 Want daarom betaalt gij ook schattingen (= belasting); want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.*

“Dan. 3:16-18: 16 Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden.17 Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning! verlossen.18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.

Het is ook interessant om op te merken dat alleen in het evangelie van Lukas Bethlehem de “Stad van David” wordt genoemd, Lukas 2:4 en 11:

“Lukas 2:4: 4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);.....11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

In alle andere boeken van de Bijbel verwijst de titel “Stad van David” naar Sion of Jeruzalem (leest u zelf: 2 Sam. 5:7; 1 Koningen 8:1; 2 Koningen 9:28; 14:20; 1 Kron. 11:5; 2 Kron. 5:2). Dit roept dus de vraag op: “Waarom noemde Lukas Bethlehem de Stad van David?” De reden wordt ons niet verteld, maar misschien komt het door de rol die het speelde als de geprofeteerde geboorteplaats van de Messias. De profeet Micha schreef:

“Micha 5:2: En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Tegenwoordig genieten we van veel gemakken als we reizen. Auto's, vrachtwagens en vliegtuigen zijn over het algemeen comfortabel en we kunnen op veel locaties stoppen om uit te rusten en te eten. Dit was niet het geval voor Jozef en Maria! Ze konden niet zomaar in hun SUV springen of de volgende vlucht naar Bethlehem nemen. Het is ongeveer 65 mijl per vliegtuig en 92 mijl over de snelweg. Waarschijnlijk reisden ze in een karavaan, te voet of per ezel of misschien een beetje van elk. Hoe ze ook reisden, het zou een lange en moeilijke reis zijn geweest, vooral als je bedenkt dat Maria ongeveer drie tot vier maanden zwanger was, zie Lukas 1:56:

“En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.

“Lukas 2:6-7: 6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Eenmaal in Bethlehem, **en niet op 25 december**, beviel Maria van de Heer Jezus. Als er staat dat haar “dagen volbracht waren dat ze zou bevallen,” betekent dit dat ze een normale zwangerschap van negen maanden had, waardoor Jezus ongeveer zes maanden jonger was dan Johannes de Doper, zie 1 Kron. 24:10 vgl. Luk. 1:5,11,23-24,26,36.

*“1 Kron. 24:10: Het zevende voor Hakkoz, het achtste voor **Abia**,*

*“Lukas 1:5;11;23-24;26 en 36: 5 In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van **Abia**; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet.....11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers..... 23 En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.24 En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende:.....26 En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;.....36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.*

Aan de gelovigen in Galatië schreef Paulus:

“Gal. 4:4-5: 4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

Hoewel de Heer Maria haar eerstgeboren zoon was, was Hij niet het enige kind van Jozef en Maria. De Schrift is duidelijk dat Maria andere kinderen baarde, zie Matth. 13:55-56, en de Schrift is ook duidelijk dat Maria een zondaar was, net als de rest van de mensheid, zie Rom. 3:23 vgl. Luk. 1:46-47.

“Matth. 13:55-56: 55 Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas?56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan Dezen dit alles?

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

“Lukas 1:46-47: 46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;

Er was echter een probleem. Ze hadden nergens een slaappleats toen ze aankwamen. We krijgen geen details over hun zoektocht; we weten alleen dat er "geen plaats voor hen was in de herberg" of het pension/de gastenkamer. De herbergier was niet onvriendelijk, maar vanwege de registratie waren velen teruggereisd naar Bethlehem, dus alle sociale huurwoningen en de huizen van familieleden waren waarschijnlijk vol.

De komst van de Heer in deze wereld was niet glamoureu. Hij werd gewikkeld in "doeken" die verbandachtige stroken stof waren met als doel de ledematen van de baby nauwsluitend bij het lichaam te houden, wat de gewoonte was. Hij werd echter ook in een kribbe gelegd, wat een voederbak was waaruit vee werd gevoed. Absoluut niet hoe je zou verwachten dat de Koning der koningen, zie 1 Tim. 6:15; Openb. 17:14; 19:16, de wereld zou betreden.

“1 Tim. 6:15: Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;

“Op. 17:14: Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen

“Op. 19:16: En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.

Hoewel niet glamoureu, vervulde dit wat de profeet Jesaja schreef:

*“Jes. 53:2: Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; **Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.***

De Heer Jezus Christus, God in het vlees, zie Johannes 1:1,14, kwam als een nederige dienaar, zie Filippenzen 2:7-8, om te sterven voor de zonden van niet alleen Israël, zie Jesaja 53:8, maar voor de zonden van de hele mensheid, zie Romeinen 5:8; 1 Timotheüs 1:15. **Als u nog niet alleen op Christus hebt vertrouwd, doe dat dan vandaag nog**, zie 1 Korinthiërs 15:1-4; Efeze 2:8-9!

“Joh. 1:1 en 14: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.....14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

“Fil. 2:7-8: 7 Maar heeft Zichzelve vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelve vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

“Jes. 53:8: Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest

“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

“1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 **Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;***

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

EEN ENGELACHTIGE VERSCHIJNING

“Lukas 2:8: En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.

In die tijd, van de geboorte van onze Heer, hielden herders 's avonds de wacht over hun kudde. Hun taak was om voor ze te zorgen door ze te voeden en ze te beschermen tegen gevaar. Wat is één van de grootste gevaren? Wolven!

Op dezelfde manier heeft God pastors en ouderlingen opgedragen om de kudde (vergadering) te beschermen tegen valse leer, zoals Paulus de leiders van Efeze opdroeg:

“Hand. 20:28-29: 28 Zo hebt dan acht op uzelfen, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.29 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen.

Het is de taak van pastors en ouderlingen om gezonde leer te onderwijzen om te voorkomen dat de vergadering “door wolven wordt opgegeten” die valse leer verspreiden, zie: Efeze 4:12-14:

“12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

*“Lukas 2:9: En ziet, een engel des Heeren **stond bij hen**, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.*

Merk ook op dat de engel NIET verscheen in de tempel in Jeruzalem aan de religieuze leiders, maar aan nederige herders, zie Gen. 46:32-34, die blij waren dit wonderbaarlijke nieuws te horen, zie Lukas 2:17

vgl. Math. 27:18; Mark. 15:10. Herders waren enkele van de meest door God gebruikte mannen, Ex. 3:1; 1 Sam. 16:11, en het zou ons eraan moeten herinneren dat God de minsten in aanzien van ons gebruikt voor Zijn doeleinden. zie 1 Kor. 1:26-27.

“Gen. 46:32-34: 32 En die mannen zijn schaapherders; want het zijn mannen, die met vee omgaan; en zij hebben hun schapen, en hun runderen, en al wat zij hebben, medegebracht.33 Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao ulieden zal roepen, en zeggen: Wat is uw hantering?34 Zo zult gij zeggen: Uw knechten zijn mannen, die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders; opdat gij in het land Gosen moogt wonen; want alle schaapherder is den Egyptenaren een gruwel.

“Lukas 2:17: En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

“Matth. 27:18: Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden.

“Mark. 15:10: (Want hij wist, dat de overpriesters Hem door nijd overgeleverd hadden.)

“Ex. 3:1: En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb.

“1 Sam. 16:11: Voorts zeide Samuel tot Isai: Zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: De kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isai: Zend heen en laat hem halen; want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn.

“1 Kor. 1:26-27: 26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;

GOED NIEUWS!

“Lukas 2:10: En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

Wanneer iemand op bezoek komt met “goed nieuws”, wat brengen ze dan? Goed nieuws! De engel had goed nieuws om te delen. Dit goede nieuws was voor “al den volke” wat betekent voor degenen in Israël die op zoek waren naar redding en verlossing van hun vijanden, zie Lukas 1:71-72. De Messias was geboren, degene door wie het evangelie van Gods komende aardse koninkrijk zou worden verkondigd, en werd later door Petrus aangeboden met Pinksteren, zie Handelingen 3:19-21.

“Lukas 1:71-72: 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaders, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;

“Hand. 3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

“Lukas 2:11: Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids

Praat over dat geweldig nieuws! Mannen als Simeon en vrouwen als Anna hadden naar deze dag uitgekeken, zie Lukas 2:30-32,38. Ze begrepen wat de profeten schreven. Jeremia schreef:

“Jer. 23:5-6: 5 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen.....”

Deze glorieuze dag werd echter uitgesteld door de Bedeling van Genade, zie Ef. 3:1-12. Na de Opname, zie Titus 2:13, zal God echter Zijn profetische programma met Israël en alle naties weer hervatten. Zoals Paulus de Atheners waarschuwde, zie Hand. 17:31, moeten ongelovigen door ons gewaarschuwd worden dat Zijn Tweede Komst in oordeel NIET zal zijn zoals Zijn nederige geboorte, zie Openb. 19:11-18!

*“Ef. 3:1-12: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2 Indien gij maar gehoord hebt van **de bedeling der genade Gods**, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.*

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

“Hand. 17:31: Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

“Op. 19:11-18: 11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods;18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.

“Lukas 2:12: En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.

Een teken werd gegeven om een paar redenen. Ten eerste omdat de Joden een teken nodig hebben, zie 1 Kor. 1:22, maar ook omdat ze moesten weten hoe ze het Christuskind konden identificeren, omdat Zijn werkelijke geboorte niet iets ongewoons was. Met deze informatie van de engel lezen we:

“Lukas 2:13-14: 13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

De hemelse legers prezen God voor deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Denk er maar eens over na: God Zelf nam de gelijkenis van menselijk vlees aan en ervoer het leven zoals wij dat doen. Toen werd Hij onterecht aan het kruis genageld, niet voor iets wat Hij verkeerd had gedaan, maar voor de zonden van de mensheid. **Daarom zouden gelovigen vandaag de dag, net als de engelen in de hemel, luid moeten verkondigen: “Eer aan God in de hoogste hemelen!”** Elk lid van het Lichaam van Christus zou God alle eer moeten geven voor Zijn genade en barmhartigheid in deze bedeling, zie Rom. 15:9; Ef. 1:6, omdat Hij alleen waardig is en alle dingen heeft geschapen om Hem te prijzen, Openb. 4:11. Dus als u zich afvraagt waarom God u heeft geschapen, geeft Openbaring 4:11 ons het antwoord!

“Rom. 15:9: En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.

“Ef. 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

“Op. 4:11: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

Hoe zit het met vrede op aarde? Waarom zouden de engelen dit zeggen? Zeker, nergens in de menselijke geschiedenis hebben we dit gezien. Op een dag zal er echter vrede op aarde zijn als God Zijn letterlijke Koninkrijk op aarde vestigt, zie Jes. 9:7. In de tussentijd kunnen we de Heer danken dat elke gelovige in vrede is met God, zie Rom. 5:1, en nooit Zijn toorn zal ervaren, noch vandaag noch in de eeuwigheid, zie Rom. 5:9; 1 Thess. 5:9.

“Jes. 9:7: Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der heirscharen zal zulks doen.

“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onzen Heere Jezus Christus;

“Rom. 5:9: Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

“1 Thess. 5:9: Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

Tot slot lezen we:

“Lukas 2:15-20: 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

De herders verlieten snel hun kudde en bezochten Jozef, Maria en de Heer Jezus. Op weg naar huis maakten ze bekend wat de engel tegen hen had gezegd. Hoewel we niet veel details krijgen over wie ze bezochten of met wie ze spraken, is het belangrijkste dat we kunnen leren dat ze Gods goede nieuws verkondigden. We moeten het voorbeeld van de herders volgen.

In de Bedeling van Genade hebben we een prachtige boodschap gekregen, de verborgenheid, en we moeten God daarvoor verheerlijken en prijzen, zie Rom. 15:6,9,11; 1 Kor. 6:20; Ef. 1:6; Fil. 4:8,.....

“Rom. 15:6;9 en 11: 6 Opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.....9 En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.....11 En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!

“1 Kor.6:20: Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

“Ef. 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

“Fil. 4:8: Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;

.....en deze boodschap moedig aan anderen verkondigen, zie Rom. 16:25; 2 Kor. 5:20; Ef. 3:1-4; 6:19-20:

*“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, **die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;***

“2 Kor. 5:20: Zo zijn wij dan gezanten (= ambassadeurs) van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

*“Ef. 3:1-4: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2 Indien gij maar gehoord hebt van **de bedeling der genade Gods**, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),*

“Ef. 6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglich moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl