

Vrede of Verdeeldheid?

Justin Johnson

Toen Jezus werd geboren, zei de hemelse gastheer dat er vrede op aarde zou zijn.

“Lukas 2:14: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Dit was passend voor de incarnatie van de Messias, van wie geprofeteerd was dat hij “recht en gerechtigheid zou doen op aarde”, zie Jer. 23:5. Hij zou de Vrededorst worden genoemd, zie Jes. 9:6:

“Jer. 23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde

*“Jes. 9:6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, **Vrededorst**;*

De profeten spraken vaak over de vrede die zou komen tijdens de regering van de Messias op aarde.

“Psalm 72:7: In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.

Toch leerde Jezus in het latere deel van Zijn bediening aan Israël dat er geen vrede op aarde zou zijn.

“Lukas 12:51: Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.

Er is geen manier om de profetieën en engelachtige verkondigingen samen met Jezus' eigen woorden te forceren zonder een tegenspraak. Natuurlijk, het antwoord ligt in de context. **Ze spraken over verschillende tijden.**

De profeten spraken over het Messiaanse koninkrijk nadat hij zijn vijanden had overwonnen. De tijd van vrede zou komen na een dag waarop de rechtvaardige rechter met geweld de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen scheidt.

Toen Jezus zei dat hij kwam om verdeling te geven, verwees hij naar het scheiden van het kaf van het koren, de blinde gidsen van de gelovigen, en de vruchtdragende van de onvruchtbaren.

Dit wordt aangegeven door de Heer die Micha 7:5-6 citeert, die spreekt over Israëls verwerping van God en de verdeeldheid die zelfs binnen huizen zou plaatsvinden. De gidsen van Israël waren oneerlijk en zelfs degenen van hetzelfde huis zouden door hen worden bedrogen.

“Micha 7:5-6: 5 Geloof niet, vertrouwt niet op een voornaamsten vriend; bewaar de deuren uws monds voor haar, die in uw schoot ligt. 6 Want de zoon veracht den vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten.

Jezus sprak rechtstreeks tot de blinde gidsen in Israël, die de Messias in zijn bediening verwierpen, en zei:

“Lukas 12:56: Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?

Degenen die de Messias volgden, moesten zich afscheiden van de onvruchtbare heersers. Op hun beurt zouden de heersers de volgelingen vervolgen.

Terwijl de hoop van Israël betrekking heeft op een komende vrede in de wereld door de Messias, was het toen Jezus de eerste keer kwam om de natie te verdelen. Hij scheidde de gelovigen van de ongelovigen.

Jezus zou zowel vrede als verdeeldheid brengen in Israël. De student van de Schrift moet de tijden onderscheiden en ze op de juiste manier recht snijden. (Of: van elkaar scheiden).

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl