

Christus in jou vs. jij in Christus

Justin Johnson

Over hen die gered zijn zegt Paulus deze twee dingen: jij bent in Christus, en Christus is in jou.

*“Kol. 1:27-28: 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is **Christus onder u (*)**, de Hoop der heerlijkheid; 28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen **in Christus Jezus**;*

(*)--Opmerking van de vertaler:

De King James Bible zegt: *27 To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is **Christ in you**, the hope of glory: 28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:*

De King James Bible is duidelijker en zegt “*Christus in u*”. Uit de rest van dit artikel zal blijken dat dat juist is!

Einde opmerking

De uitdrukking “*Christus in u*” vinden we in Kol. 1:27, en in het volgende vers wordt ieder mens volmaakt voorgesteld “*in Christus Jezus*”, Kol. 1:28.

Wat betekenen deze schijnbaar tegengestelde maar gelijkkluidende uitspraken?

Wat is het verschil tussen ‘*Christus in u*’ en ‘*u in Christus Jezus*’? Het verschil is belangrijk om te zien, omdat het de verborgenheid van Christus zelf betreft.

U in Christus

Jij in Christus is waar je geplaatst bent volgens Gods doel. Uw positie is in Christus.

*“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel **in Christus Jezus**;*

Wanneer u in een huis woont, noemt u het uw huis. Omdat u in Christus bent geplaatst, is Christus van u, met de hoge roeping, geestelijke zegeningen, erfenis en kracht die Christus bezit, zie Ef. 1:18-21:

“18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstende;

De toerekening van rechtvaardigheid door het geloof is te danken aan het feit dat u in Christus bent, zie 2 Kor. 5:21. Het is Zijn rechtvaardigheid die aan u wordt toegerekend.

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

‘U in Christus’ heeft betrekking op het feit dat u in zijn lichaam bent, het lichaam van Christus.

Wij zijn allen in één lichaam geplaatst door de Geest, zie 1 Kor. 12:13, in één gemeenschap met Christus, zie Ef. 3:9, wanneer wij vertrouwen op het evangelie van Christus. Christus heeft vele leden en wij zijn allen in Hem volgens de verborgenheid/geheimenis.

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

“Ef. 5:30: Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

“Ef. 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

Christus in u

Als u in Christus bent waar u geplaatst bent volgens Gods doel, dan is Christus in u waar hij geplaatst is volgens Gods doel.

Als alles wat van Christus is van jou is, wanneer je in Hem bent, dan is alles wat van u is van hem wanneer hij in u is.

U heeft Christus in u ontvangen toen u het evangelie van Jezus Christus hoorde en erop vertrouwde, zie Efeziërs 1:13; Kolossenzen 2:6:

“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

“Kol. 2:6: Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;

Paulus bidt dat Christus door het geloof in onze harten mag wonen, zie Ef. 3:17, en dat wij in Hem wandelen, nadat wij Christus in ons hebben ontvangen, Kol. 2:6.

“Ef. 3:17: Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

“Rom. 8:9: Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Als ‘u in Christus’ over Zijn lichaam gaat, dan gaat ‘Christus in u’ over jouw lichaam. Jouw leden zijn nu de zijne, zie Rom. 6:13; 1 Kor. 6:19-20:

“Rom. 6:13: En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelfven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

“1 Kor. 6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Wat een mens drijft, is wat in hem is. Geloof woont in de innerlijke mens. De Geest van Christus woont in u, Rom. 8:9. Wanneer uw vlees faalt, is het de kracht van Christus die op u rust, zie 2 Kor. 12:9:

“2 Kor. 12:9: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

‘U in Christus’ betreft wat Christus voor u doet, ‘Christus in u’ is wat Christus in u en door u heen doet.

Een Groot Geheim/verborgenheid

Bij de verlossing worden we niet alleen verplaatst naar een nieuwe plaats in Christus als een nieuw schepsel, maar we worden van binnenuit veranderd met Christus in ons.

We worden niet geplaatst in Israël, verbond, noch in een religie, maar in Christus!... en dat door genade.

Wat in ons wordt gelegd is niet de wet in ons hart, de kracht van positief denken, noch de hoop op gevoelens en genezing, maar Christus! ...en Hem door het geloof.

Dit is het grote geheimenis/verborgenheid van Christus en de kerk. Het is onze taak om tot kennis hiervan te komen en alle mensen het te laten zien.

“Ef. 5:32: Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl