

## De natuurlijke mens en "HIJ DIE GEESTELIJK IS".

Pastor C. R. Stam

*"1 Kor. 2:14-16: 4 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.*

De betekenis van deze passage is duidelijk. De natuurlijke mens, d.w.z. de mens zoals hij is, zonder de Geest van God in hem, ontvangt de dingen van de Geest van God niet', inderdaad, "ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze ook niet kennen, omdat ze geestelijk onderscheiden worden". De onderwezen Christen hoeft alleen maar te luisteren naar een panel van religieuze mannen van de wereld die "de dingen van God" bespreken om getuige te zijn van hun bodemloze onwetendheid over geestelijke zaken.

Maar "hij die geestelijk is", die de Geest van God in zich heeft en in de Geest wandelt, onderscheidt "alle dingen", hoewel hij zelf door niemand wordt onderscheiden". Hij begrijpt de verlorenen, en ook de vleeselijke Christenen, maar zij begrijpen hem nooit helemaal. Bovendien begrijpt en verheugt hij zich in "de dingen van de Geest van God", 1 Kor. 2:14, ja "de diepten Gods", zie 1 Kor, 2:10:

*"Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.*

### DE BESTE PSYCHIATER

Er moet op gewezen worden dat de grote toename van mentale en emotionele stoornissen die de maatschappij al tientallen jaren teisteren, samengaat met een afnemende nadruk op gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord en een toegenomen nadruk op moderne filosofie. Dit is de situatie die de bovenstaande passage uit 1 Kor. 2 bestrijdt.

Van de verschillende takken van de psychologie heeft de psychiatrie ongetwijfeld de meeste aandacht gekregen in de afgelopen halve eeuw. Niet omdat psychiaters zoveel hebben bereikt of hun diensten zo onbaatzuchtig hebben verleend, maar omdat de gevoelde behoefte aan hen zo groot is.

Het simpele feit is dat de meeste psychiaters niet-geredde mensen zijn, verblind door "de god dezer eeuw" voor de belangrijkste feiten van het leven, zie 2 Kor. 4:3-4:

*"3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.*

In veel gevallen worden ze zelf geplaagd door dezelfde kwalen als waarvoor ze anderen behandelen. Hoe kan een psychiater, die Christus afwijst en geestelijk verblind is, dan werkelijk het beste advies geven aan een bezwaarde Christen, of eigenlijk: aan wie dan ook?

Het is waar dat dezelfde oorzaken over het algemeen dezelfde gevolgen hebben en dat de psychiater als mens zich tot op zekere hoogte kan identificeren met "de dingen van de mens", maar het is ook waar dat "de mens naar het uiterlijk kijkt" - naar wat hij waarneemt, wat hem wordt verteld, enz., terwijl:

*"1 Sam. 16:7: Doch de Heere zeide tot Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, **maar de Heere ziet het hart aan.***

Alleen Hij kan dat, zie Hebreëen 4:12-13:

*"12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, **en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.**13 **En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.***

Dr. Harry A. Ironside vertelde eens over een tiener die diep overtuigd was van zijn zonden en bang was dat hij voor altijd verloren zou zijn. Zijn ouders waren niet bekeerd en dachten dat hij 'religieus' werd en zijn verstand verloor. Daarom namen ze hem mee naar een psychiater. Na een persoonlijk gesprek met de jongen adviseerde de psychiater zijn ouders om te proberen hem te helpen zijn gedachten te verzetten door hem bijvoorbeeld vioollessen te laten volgen of iets dergelijks. We horen Dr. Ironside nog steeds klagen: Stel je voor! Vioollessen voorschrijven aan een gekwelde ziel!"

Dit leidt ons tot verdere observatie. Veel Christelijke pastors of counselors zullen de gekwelde gelovige adviseren om een goede christelijke psychiater te raadplegen. Maar zelfs dit is niet het beste advies, want er zijn maar betrekkelijk weinig Christenen die geestelijke mensen van God zijn. Zoals we hebben gezien, is het de "geestelijke mens" die "alle dingen onderscheidt" en die de beste raad kan geven aan iemand die geestelijk of emotioneel in de problemen zit. Helaas zijn Christelijke psychiaters over het algemeen terughoudend in het bespreken van onderwerpen als zonde, en over Christus en verlossing, met hun patiënten. Ze pakken de 'takken' van de problemen van hun patiënten aan, maar pakken de kern (de wortel) niet aan. En als ze "succesvol" zijn in hun inspanningen, is het resultaat maar al te vaak een "succesvolle" patiënt in plaats van iemand die dagelijks tot God smeekt om hem te maken tot wat hij zou moeten zijn.

Een aantal jaar geleden verviel een Christelijke broeder in een diepe, afschuwelijke zonde en werd in afwachting van zijn proces vastgehouden in de gevangenis. Maar omdat hij een gelovige was, vonden een vriend en ik dat het onze Christelijke verantwoordelijkheid was om hem, als we konden, geestelijk te helpen. Maar een Christelijke psychiater was ons voor en had, in zijn bijzijn, aan zijn vrouw uitgelegd dat hij alleen maar hoefde te begrijpen dat hij ziek was en dat hij met de juiste psychiatrische hulp weer beter kon worden.

Deze man was inderdaad ziek, maar het was niet zijn ziekte die zijn zonde had veroorzaakt; het was zijn zonde die zijn ziekte had veroorzaakt. Iedereen van ons zou ziek zijn geworden als hij hetzelfde walgelijke, immorele leven had geleid. Het zou veel beter voor hem zijn geweest als de psychiater met hem over zijn zonde had gesproken, Gods houding ten opzichte hiervan en hoe hij hersteld zou kunnen worden. Hoeveel beter zou het zijn geweest als deze zondige man op zijn knieën was gebracht en zijn hart in verdriet en berouw voor God had uitgestort! Dit zou veel meer hebben gedaan om de gevallen broeder op te beuren dan het advies dat de psychiater heeft gegeven.

We vallen psychiaters niet aan, maar als een Christen psychiater wil worden, moet hij er toch zeker van zijn dat hij de Bijbel goed kent en dagelijks dicht met God wandelt. De Bijbel, die zich vooral richt op de innerlijke mens, verklaart dat de 'geestelijke mens' ver boven anderen uitsteekt als het om onderscheidingsvermogen gaat. Hij ziet de façade van menselijke trots en schijnheiligheid, en herkent

deze neiging ook bij zichzelf, en erkent dat zonde de wortel is van al onze problemen. En hij kent de geneesmiddelen ook. Hij heeft ze geleerd uit het Woord van God en uit persoonlijke ervaring door God op Zijn Woord te nemen. Ja, hij is de man om naartoe te gaan als je in je hart of geest in de problemen zit. De geestelijke man van God is de beste psychiater.

### VREUGDEVOLLE CONCLUSIE

Deze passage in 1 Korintiërs 2 stelt specifiek dat gelovigen de Geest van God hebben ontvangen, opdat zij zouden weten "de dingen die ons door God genadig geschonken zijn"; "de dingen die God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Daarom zijn de Schriften, en in het bijzonder de verborgenheid/geheimenis, dat door Christus aan Paulus is geopenbaard, zo waardevol geworden voor hen die ze als Gods Woord aanvaarden, die oprecht proberen ze '*recht te snijden*' en zo meer over Christus te weten komen, en die de inhoud ervan onderzoeken zoals een mens naar goud zoekt.

"*Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten?*". Ah, "*maar wij hebben de gedachten van Christus*". (1 Kor. 2:16). Wij hebben de gedachten van Christus omdat de Geest in ons woont en het is altijd het werk van de Geest geweest om Christus te verheerlijken, zie (Johannes 16:13-14, e.a.):

*"13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.15 Al wat de Vader heeft, is Mij; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.*

Vertaler: [l.h.meijer@ziggo.nl](mailto:l.h.meijer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)