

De valse god van de omstandigheden

Afgoderij ontstaat door onwetendheid of weigering om gehoor te geven aan de gezonde leer over de God van de Bijbel.

Zelfs Christenen en mensen die een Bijbel bezitten, kunnen afgoderij plegen als ze onwetend zijn over gezonde Bijbelse leer.

Aangezien leerstellige Bijbelstudie in veel Christelijke kringen impopulair is, tiert afgoderij (het creëren van een andere god) welig.

De god van de omstandigheden

De populairste valse god in Christelijke kringen is de god van de omstandigheden. De god van de omstandigheden heeft geen Bijbel nodig met al die "u en gij". Het vereist niet veel "saaie" studie van wat dan ook, dat wil zeggen, behalve de studie van uw omstandigheden.

De god van de omstandigheden werkt door de omstandigheden te manipuleren om in uw voordeel te zijn of tegen u te zijn in het geval dat u hem niet op de juiste manier aanbidt.

Volgens volgelingen van deze god zie je hem werken in jouw leven en in de levens van anderen door te kijken naar je omgeving, gebeurtenissen en milieu. Wanneer je goede dingen ziet gebeuren, je dromen werkelijkheid ziet worden, of gevoelens van geluk, dan zegent de god van de omstandigheden je.

Als er slechte dingen gebeuren, je nooit je doelen kunt bereiken, of constant in een slecht humeur bent, dan vervloekt de god van de omstandigheden je misschien. Ik zeg "misschien" omdat er geen objectieve manier is om de stem van deze god te horen. Het zit volledig in het hart en de geest van de gelovige.

De God van de Omstandigheden volgen

Hoe word je een volgeling van deze god? Ten eerste, bid om een zegen. Ten tweede, identificeer de zegen in je leven. Ten derde, herhaal. Alleen maar mentale instemming met leerstellige verklaringen is onnodig en zelfs belemmerend voor het identificeren van de god van de omstandigheden.

(Let op: voor de tweede stap heb je enig mentaal vermogen nodig om verbanden te vinden in gebeurtenissen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, om te zoeken naar signalen of om het goede te zien in wat anderen als slecht beschouwen.)

Als je zegen niet komt, of erger nog, als je je vervloekt voelt, dan moet je een verandering in je leven aanbrengen. Misschien zal het veranderen van de manier waarop je praat, je kleedt, je gedraagt, waar je werkt, hoe je eet (vasten), met wie je omgaat, de gunst winnen van de grillige god van de omstandigheden.

De Bijbel wordt, door de aanhangers van de valse god van de omstandigheden, niet gezien als de exclusieve openbaring van de ware God, maar eerder als een verzameling van ontmoetingen van sommige mensen met hun god.

Gebeden tot deze god omvatten altijd verzoeken om de omstandigheden te veranderen, en om te beschermen tegen slechte omstandigheden en slechte stemmingen.

Omstandigheden identificeren Afgoderij

Omdat deze aanbidders bidden en naar de kerk gaan, zijn ze op het eerste gezicht niet te onderscheiden van andere nominale Christenen. Omdat ze onder een prestatiesysteem met hun god vallen, passen ze perfect bij veel denominaties.

De belangrijkste manier om volgelingen van de god van de omstandigheden te identificeren is door hun afhankelijkheid van hun omgeving om hun geestelijkheid of verlossing te definiëren. Volgelingen van omstandigheden zullen waarschijnlijk geen Bijbelstudenten zijn; als ze echter de Bijbel of een andere religieuze tekst bestuderen, zal dat voornamelijk zijn in die gebieden waar de omstandigheden zijn veranderd.

Willekeurige bewijsteksten uit de Bijbel worden gebruikt om te bewijzen dat de God van de Bijbel de god van de omstandigheden is. De meeste van deze passages vallen onder Gods verbond met Israël, en de manieren waarop God zou ingrijpen worden duidelijk beschreven in de wet die aan hen is gegeven, zie Rom. 9:4-5:

“4 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

In plaats van dat de God van de Bijbel afhankelijk is van omstandigheden, communiceert hij rechtstreeks met woorden tot zijn uitverkoren volk in het verleden en vertelt hen wat hij zal doen. Zijn interventies zijn altijd volgens zijn beloften aan hen en niet de subjectieve wil van miljoenen mensen op de planeet.

Paulus zegt dat de kerk vandaag de dag vreemd is aan de verbonden van de belofte, en niet Gods verbondsvolk Israël is, zie Efeziërs 2:12 en Kolossenzen 3:11. **Om deze reden worden Paulus' brieven grotendeels genegeerd!!!**

“Ef. 2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

“Kol. 3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

Paulus en Omstandigheden

De God van de Bijbel leerde Paulus om tevreden te zijn, ongeacht zijn omstandigheden. De apostel Paulus schreef het volgende vanuit de gevangenis:

“Fil. 4:11-12: 1 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.

Paulus scheidt behagen in zijn zwakheden door zijn kennis van hoe God in Christus werkzaam is in deze bedeling van Gods, voldoende, genade.

“2 Kor. 12:10: Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Omdat Paulus weet dat hij in vrede met God leeft door het geloof in het bloed van Christus, kan hij zich in de verdrukkingen beroemen, wetende dat ze een onbeschaamde hoop teweegbrengen:

“Rom. 5:2-4: 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.³ En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;⁴ En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;

Paulus heeft veel slechte omstandigheden doorstaan ter wille van het evangelie, en hij beschouwde zijn goede omstandigheden niet als een teken van zijn grotere geestelijkheid, zie 1 Kor. 4:8-13:

“8 Alrede zijt gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij geheerst; en och, of gij heerstet, opdat ook wij met u heersen mochten!⁹ Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen.¹⁰ Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten.¹¹ Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats;¹² En arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;¹³ Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe.

Conclusie

Vertrouwen op omstandigheden in plaats van de Bijbel, recht gesneden, heeft een valse geestelijkheid en religie binnen het Christendom gecreëerd.

Wat krachtiger is dan de valse god van omstandigheden is het evangelie van Christus, dat de kracht van God is tot zaligheid, zie Rom. 1:16:

“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Als u beseft dat Christus u heeft verlost van de macht van de duisternis en van de omstandigheden waarin de wereld verkeert, kan dat het begin zijn van ware geestelijke groei, gebaseerd op de solide leer van de Bijbel, zoals die in de Bijbel recht is gesneden.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl