

Een onbetwistbaar feit

Pastor Cornelius R. Stam

De theologische verwarring in de Kerk van vandaag is in wezen het resultaat van haar rebellie tegen het gezag van Paulus als de door God aangestelde apostel voor de huidige 'bedeling der genade Gods' zie Ef. 3:1-3:

"1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

Paulus wordt overal slechts aangeduid als één van de apostelen, soms zelfs als één van de twaalf, hoewel de Schrift aantoonde dat hij onmogelijk als één van de twaalf kon worden gekwalificeerd, zie Mattheüs 19:28 en vergelijk met Handelingen 9:1:

"Matth. 19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.

"Hand. 9:1: En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester,

In Galaten 1 en 2 gooit de apostel het certificaat van zijn apostelschap als het ware neer voor degenen die het in zijn tijd in twijfel trokken. Hij opent zijn betoog met de verklaring:

"Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

De Schrift leert zonder enige twijfel dat Paulus' apostelschap en boodschap absoluut uniek waren en los stonden van dat van de twaalf of van iemand die hem voorging. Dit is wat het christendom als geheel heeft geweigerd te accepteren. Is het dan een wonder dat ze Gods geprofeteerde programma van het koninkrijk verwarren met "de verborgenheid", dat aan Paulus is toevertrouwd voor ons in deze huidige bedeling?

De Schrift benadrukt niet alleen het constante gebruik van het eerste persoonsvoornaamwoord door de apostel, "ik", "mij", "mijn", maar ook het unieke karakter van zijn apostelschap en boodschap. Negeer dit feit en er zal onvermijdelijk verwarring ontstaan; accepteer het en honderd schijnbare tegenstrijdigheden in de Schrift verdwijnen.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl

Op mijn website, onder "boeken" staan twee boeken, zie onder, die de echt geïnteresseerden kunnen raadplegen of lezen om een beter beeld te krijgen van de inhoud van de Bijbel waardoor de lezer ongetwijfeld de Bijbel veel meer gaat waarderen en God verheerlijken.

"SPREEKT DE BIJBEL ZICHZELF TEGEN?"

"TEGENSTELLINGEN IN DE BIJBEL".