

Een verklaring van het geloof

*“Ef. 4:3-6: 3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.4 **Eén lichaam** is het, en **één Geest**, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot **één hoop** uwer roeping;5 **Eén Heere, één geloof, één doop**,6 **Eén God en Vader** van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.*

Zeven keer “één”. Zeven staat in de Bijbel symbool voor “**volheid**”. Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger dan het is. Het begint al bij de schepping die in zeven dagen gebeurt.

“Ef.4:3: U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

Onze wandel is dus een roeping, het is een roepen en wij moeten ons benaarstigen (= beijveren). Het heeft het idee in zich om aan te sporen. Om ijverig en toegewijd te zijn om vooruit te komen. En waartoe moeten we ons beijveren: “om de enigheid des Geestes te **BEHOUDEN** door den band des vredes”. De eenheid gaat speciaal over de gemeente aan wie God Jezus Christus als hoofd heeft gegeven, de gemeente die Zijn lichaam is. De hoofdletter “G” (Geestes) is een verwijzing naar de Heilige Geest. Het gaat niet over mensen die samenkomen in een geest van samenwerking. Het zegt niet: “Laat ons allen overeenstemmen”. Met andere woorden, het gaat niet over een eenheid die ontstaat door het sluiten van compromissen, dat brengt geen eenheid. Deze eenheid moet tot stand komen door de **BAND** des vredes. Die is gemaakt door de Heere Jezus Christus. Degenen die gered zijn door hun vertrouwen te stellen op Jezus Christus als hun Redder hebben vrede met God, zie Rom.5:1:

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onzen Heere Jezus Christus

De band is gemaakt, wij moeten die houden, die eenheid is zevenvoudig:

“Ef.4:4: Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;

Het éne lichaam is de gemeente, het lichaam van Christus. Het is met Paulus begonnen. Hij is de eerste en het voorbeeld ter redding voor allen die het evangelie, dat Paulus predikt, geloven. Het begon met Paulus op de weg naar Damascus, het lichaam zal compleet zijn als de laatste persoon, door God voorgekend van voor de grondlegging der wereld, het evangelie dat Paulus predikt, gelooft en zijn vertrouwen op Christus stelt. De Romeinen, in Romeinen 12, zijn “in” het lichaam van Christus. De twaalf stammen, in de brief van Jacobus, zijn dat niet. De Korinthiërs van 1Kor.12:13 en 27 zijn in het lichaam van Christus maar de overwinnaars van 1 Johannes zijn dat niet.

“1 Kor. 12:13 en 27: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.....27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

De Galaten van Gal.3:27 en 28 zijn leden van het lichaam van Christus maar het heilig volk van 1Petrus 2:9 zijn dat niet.

“Gal. 3:27-28: 27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

“1 Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

De Kolossenzen van Kol.3:11 zijn in het lichaam van Christus maar degenen in de zeven gemeenten te Azië, in Openbaring, zijn dat niet.

“Kol. 3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

Wanneer de gemeente, welke het lichaam van Christus is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult, Ef.1:23, VOLLEDIG is, dan zal het lichaam worden weggenomen van deze tegenwoordige boze wereld volgens Gal.1:4:

“Ef. 1:23: Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

“Gal. 1:4: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

We zullen worden opgenomen om de Heer te ontmoeten in de lucht, volgens 1Thess.4:16-17 en ons vernederd lichaam zal worden veranderd en gelijk gemaakt worden aan het verheerlijkte lichaam van de Heere Jezus Christus volgens Fil.3:21:

“1 Thess. 4:16-17: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

“Fil. 3:21: Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

God had het voornemen en heeft voorbestemd dat zij, die Christus zouden vertrouwen als hun Redder, het beeld Zijns Zoons gelijkvormig zouden worden. Dat is gewaarborgd. De Geest is de garantie, volgens Efeziërs 1:13 en 14, en het onderpand, de borg en de zekerheid van onze erfenis.

“Ef. 1:13-14: 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

We zijn in Christus verzegeld tot de dag van verlossing volgens Ef.4:30.

“En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

Er is niets, geen macht en geen persoon in de toekomstige wereld die dat kan veranderen, zie Rom. 8:28 en 29. Met andere woorden, de “hoop” van onze roeping is niet slechts een wens. Het is onze serieuze verwachting.

“Rom. 8:28-29: 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.29 Want die Hij te voren gekend heeft, die

heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

God heeft het gezegd en dan staat het vast. We weten waar we heen gaan en het is niet “het gelukkige land Kanaän”. In Christus hebben we onze erfenis verkregen welke is boven alle hemelen alwaar we een plaats en een huis hebben, niet met handen gemaakt, waar we tot in alle eeuwigheid zullen wonen, om altijd met de Heer te zijn. Vers 5 zegt:

“Ef.4:5: Eén Heere, één geloof, één doop,

De éne Heer is de Heere Jezus Christus. Hij is onze Heer. We behoren hem toe. Hij kocht ons met zijn eigen bloed. Wij zijn duur gekocht, en daarom zegt Paulus:

“1 Kor. 6:20: Want gij zijt duur gekocht: verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Het éne geloof is het geloof VAN Jezus Christus, zie Gal. 2:16 in de Statenvertaling:

*“Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof **van** Jezus Christus, zo hebben wij ook **in** Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof **van** Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.*

Van de vertaler:

De NBG vertaling zegt het volgende:

*“Gal. 2:16: wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof **in** Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof **in** Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof **in** Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.*

De NBG vertaling is in dezen fout!

Wij zijn gered door de genade van God en door ZIJN (Christus) geloof. Het was zijn geloof dat de schaamte en het lijden van het kruis, in onze plaats, heeft verdragen. Paulus zegt:

“Gal.2:20:.....en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft..

Wij hebben het leven door ZIJN geloof en we hebben vrijmoedigheid en toegang tot God onze Vader door het geloof van HEM. De éne doop is geen waterdoop. Er was geen water bij het kruis. Degenen van ons die in Christus zijn gedoopt zijn gedoopt IN zijn dood, niet in water. Deze doop moet gerealiseerd worden, niet gesymboliseerd:

“2 Kor. 5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

Romeinen 6 en Kolossenzen 2 zijn hier duidelijk in en eveneens Galaten drie:

“Gal. 3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

Dat is een geestelijke werkelijkheid, een geestelijk lichaam. In het lichaam van Christus is:

“Gal. 3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

Allen zijn één in Christus en dat is de eenheid. We zijn allen deelgenoot van Christus, zijnde leden van zijn lichaam. Niet zoals de Hebreëen in Hebreëen 3:6 en 14 die volharden moeten tot het einde om deelgenoot te worden.

*“Hebr. 3:6: Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop **tot het einde toe vast behouden.***

*“Hebr. 3:14: Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond **tot het einde toe vast behouden;***

En ook:

*“Matth. 24:13: Maar wie **volharden zal tot het einde**, die zal zalig worden.*

Er waren drie dopen gedurende de periode van het boek Handelingen: Er was de waterdoop, in Hand.2:38:

“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

En er was een doop die door de Heere Jezus Christus zelf werd gedaan, dat was de doop **MET** de Heilige Geest zoals in Mattheüs 3:11:

*“Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; **Die zal u met den Heiligen Geest** en met vuur dopen*

De Heer VERVULDE 12 Joodse mannen met de Heilige Geest in Handelingen 2:4:

“En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

.....maar er was geen vuur. Het vuur is nog toekomst.

De derde doop en de enige die God vandaag de dag erkend is de doop **DOOR** de Heilige Geest **IN** het lichaam van Christus, 1Kor.12:13:

“Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

En dan nu de laatste van de zevenvoudige eenheid:

“Ef.4:6: Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

In iedere brief verwijst Paulus naar God **ONZE** Vader, maar u vindt deze uitdrukking niet buiten de brieven van Paulus. U ziet in de boeken Hebreëen tot en met Openbaring verwijzingen naar God maar nimmer naar God **ONZE** Vader. U ziet wel God de Vader van de Heere Jezus Christus, maar niet **ONZE** Vader. Vraagt u zich ook af **WAAROM** dat zo is? Het is omdat ieder persoon in de bediening van Petrus in Handelingen twee, drie, vier, vijf enzovoort, en ieder persoon in de boeken Hebreëen tot en met Openbaring volharden **MOEST** tot het einde om **AAN HET EINDE** gered te worden. Het einde in hun

geval kan het einde van hun leven zijn of het einde van de grote verdrukking, wat maar het eerst komt. Ze moeten OVERWINNAARS zijn ten einde het voorrecht te hebben van Op.21:7.

*“Op.21:7: Die overwint, **zal** alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.*

Merkte u de toekomstige tijd op? “**zal**”? Dat is niet het geval voor het lichaam van Christus. Wij **hebben** de Geest van aanneming en roepen Abba, Vader. Wij **zijn** geadopteerd, we **zijn** geplaatst..... erfgenamen van God en medeërfgenenamen met Christus. En dat is de ENIGE manier dat in de komende eeuwen God in staat zal zijn om te laten zien de overvloedige rijkdom van zijn genade, in zijn goedheid voor ons, door Jezus Christus. Dat had niet gekund als God iets aan ons had overgelaten om te doen.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl