

Het evangelie in een context plaatsen

Pastor Paul M. Sadler

"Iemand stelt een vraag over iets waarvan hij geloofd dat het contextualiseren van de evangelieboodschap wordt genoemd... hij zou hier graag meer over willen begrijpen..."

De contextualisering van het evangelie is een concept dat populair is geworden door de opkomende kerken in het westen, wat op zich al een reden tot bezorgdheid is. Het is in wezen een poging om sociale verandering, cultuur, traditie en religieuze opvattingen van andere zogenaamde religies te accommoderen bij het presenteren van het evangelie. Het Woord van God wordt dan, indien nodig, aangepast om zich effectiever aan deze gebieden aan te passen om anderen te dienen.

De moslim heeft bijvoorbeeld een monotheïstische kijk op Allah. Dat wil zeggen, er is maar één ware God. Het contextualiseren van theologie stelt de vraag of dit verenigbaar is met het christendom, aangezien het ook vasthoudt aan een monotheïstische kijk op God. Met wat een gemeenschappelijke basis lijkt te zijn, hebben ze het gevoel dat ze een open deur hebben om het evangelie te bevorderen. Hoewel dit slechts één facet van contextualisering is, is het een praktijk die op zijn best twijfelachtig is, en in sommige gevallen ketters.

Het Woord van God staat op zichzelf als het uiteindelijke gezag in alle zaken van geloof en praktijk. Het heeft geen hulp nodig van concepten, die alleen maar dienen om de Schrift te ondermijnen. Er is één ware en levende God, wiens naam Jezus Christus is: "*Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk*" (Kol. 2:9). Alle andere goden of opvattingen over goden zijn onjuist!

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl

Aanvulling door de vertaler:

Lees ook eens 2 Korinthe 11:10-15:

*"10 De waarheid van Christus is in mij (Paulus), dat deze roem in de gewesten van Achaje aan mij niet zal verhinderd worden.11 Waarom? Is het, omdat ik u niet liefheb? God weet het!12 Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenene, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij.13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.14 En het is geen wonder; **want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.**15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.*

Het voorgaande moet niet worden verward met 1 Petrus 5:8:

*“Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, **de duivel**, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.*

2 Kor.11:10-15 heeft betrekking op ons die leven in de bedeling der genade Gods en leden zijn van het Lichaam van Christus.

1 Petrus 5:8 heeft betrekking op de periode van de Verdrukking die begint **na** de Opname van de gemeente, het Lichaam van Christus.

Een “engel des lichts” is als een sluipmoordenaar, onzichtbaar, heel subtiel wordt verkeerde leer ingevoegd in de gezonde leer van onze apostel Paulus.

Zie het artikel: “**Wat doet de duivel?**” op www.bedelingdergenade.nl onder: “artikelen”.

Een “briesende leeuw” zie je op je af komen, een zichtbaar iets.