

Je kunt niet God en Mammon dienen

Mike Schroeder

Deze stelregel is afkomstig uit de volgende twee passages in de Bijbel:

“Matth.6:24: Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.

“Lukas 16:13: Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon.

Ten eerste, wat is Mammon? Het is een transliteratie van het Griekse mamonas, wat (aardse) rijkdom/welvaart betekent. Noah Webster definieert een mammonist als iemand die “gewijd is aan het verwerven van rijkdom; iemand wiens genegenheid in de hoogste mate op rijkdom is gericht; een ‘wereldling’”.

Binnen de context van waar het in de Schrift staat (de "evangeliën", Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, en met name "de Bergrede") zouden veel van mijn tijdgenoten zeggen dat het een leer is die alleen van toepassing is op het publiek waar de Heer zich in dat deel van de Schrift tot richt, namelijk zijn 12 discipelen, en binnen die specifieke context zou het bezitten van iets anders - inclusief geld - dan de kleren die je draagt, worden beschouwd als het dienen van mammon en je diskwalificeren voor discipelschap. Verwijzing naar Mattheüs 10:9-10; 19:16-29:

“Matth. 10:9-10: 9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels;10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.

“Matth. 19:16-29: 6 En ziet, er kwam één tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.18 Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven;19 Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.20 De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog?21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.22 Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.23 En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.24 En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kermel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods.25 Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan worden?28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.

Ik ben het met hen eens in de zin dat geen enkele gelovige in de huidige bedeling van genade, zie Ef. 3:1-3, onder deze zeer extreme eis staat van "verkoop wat gij hebt" die aan de discipelen van de Heer werd opgelegd (en later aan degenen die discipelschap wensten in de vroege delen van Handelingen). Dit is duidelijk uit passages in de brieven van Paulus, uitsluitend geschreven aan het lichaam van Christus, die van ons eisen dat we aardse bezittingen hebben, verwijzing naar 1 Thess. 4:11; 1 Tim. 5:8, maar ik zou het er niet mee eens zijn dat het nu geen toepassing heeft, omdat dit kwalificeert als een universeel, geestelijk principe dat bedelingen overstijgt.

"Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

"1 Thess. 4:11: En dat gij u benaastigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;

"1 Tim. 5:8: Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.

ATTENTIE: Iedereen die dit ontkent op grond van het feit dat er geen "leer/onderwijs" in de evangeliën is die van toepassing is op het lichaam van Christus, maakt geen onderscheid tussen principe en voorschrift. Principes zijn universeel van toepassing op alle bedelingen; voorschriften (leer) alleen op specifieke bedelingen.

Van de vertaler: Zie ook 2 Tim. 3:16:

"16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Dit roept de vraag op: hoe is deze specifieke passage in principiële zin van toepassing op de huidige bedeling? Ik heb veel preken gehoord van genadepredikers waarin ze het toepassen op predikers in denominatiesystemen die gezonde leer voor hun publiek verdraaien of ondermijnen, omdat ze anders hun zeer lucratieve levensonderhoud/voordelen die ze van deze systemen ontvangen, in gevaar zouden brengen. Paulus noemt de beloning die je hiervoor krijgt "vuil gewin", zie 1 Tim. 3:3,8; Titus 1:7:

"1 Tim. 3:3 en 8: 3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig.....8 De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeben, geen vuil-gewinzoekers;

"Titus 1:7: Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenninnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;

Maar zijn predikers de enige leden van het lichaam van Christus waarop dit principe van toepassing is? Natuurlijk niet, want de apostel onderwijst dat de "liefde voor geld de wortel is van alle kwaad.... en vermaant degenen onder ons die "rijk zijn in deze wereld" (*) om niet "naar onzekere rijkdommen te zoeken", zie 1 Tim. 6:17:

“Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten;

(*) vergeleken met gelovigen in de evangeliën en de vroege Handelingen, zijn wij in de huidige bedeling die überhaupt iets bezitten “rijk in deze wereld”, nietwaar?

Voor mij is het heel duidelijk dat, wanneer wij, als leden van het lichaam van Christus, geconfronteerd worden met een situatie waarin ons wordt opgedragen iets te doen dat in strijd is met ons geweten of enig Bijbels principe, of het nu gaat om sociale situaties, politiek of werk/zaken, wij daarvan weg moeten lopen, zelfs als dit leidt tot verlies van wereldse status of rijkdom.

Waarom? Omdat je niet God en mammon kunt dienen. Je kunt niet zeggen dat ik het goed vind met God zolang ik het evangelie predik, ook al doe ik tegelijkertijd mee aan moord, diefstal, overspel of frauduleuze activiteiten om mijn brood te verdienen, of zeg ik amen tegen die activiteiten. Je kunt niet zeggen dat het goed is dat ik deze dingen doe omdat mijn aardse meesters me dat hebben opgedragen, of dat het nodig was om mijn baan te behouden of mijn status te behouden in de organisatie waar ik mezelf bij heb aangesloten.

Sommigen zullen beweren dat wat we doen in dit leven dat we nu leven, er niet toe doet, omdat we gered zijn uit genade, “niet uit werken”, zie Efeziërs 2:8-9, en dat dit het enige is dat ertoe doet.

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Ik vrees van niet. Direct na Efeziërs 2:8-9 staat vers 10, waarin staat “wij....:

*“Ef. 2:10: Want **wij** zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.*

Bovendien staat er in Kolossenzen:

“Kol. 3:23-25: 23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons.

“Welnu, in deze ‘tegenwoordige boze wereld’, zie Galaten 1:4, waarin we gedwongen worden te bestaan, moet je soms ‘meegaan (met het kwaad) om mee te kunnen komen”.

*“Gal. 1:4: Die Zichzelve gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit **deze tegenwoordige boze wereld**, naar den wil van onzen God en Vader;*

Als dat waar is, zou God ons in zijn woord niet vermanen dit niet te doen. Hij zou ons niet vertellen dat we ons moeten onthouden van “alle schijn van kwaad” of dat we “voorzichtiglijk moeten wandelen”, zie 1 Thess. 5:22; Ef. 5:15:

“1 Thess.5:22: Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

“Ef. 5:15: Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.

Nee, we krijgen deze bevelen omdat er een oordeel zal zijn over onze werken voordat we het eeuwige rijk binnengaan, wat de beloning, of het verlies, daarvan zal bepalen die we voor de eeuwigheid ontvangen. Dit zou elk ongewenst gedrag of het zeggen van "amen" tegen iemand anders die het doet in het zoeken naar de "onzekere rijkdommen" van dit leven, moeten overstijgen.

Nee, “de grenzen overschrijden” in dit leven is geen optie voor de gelovige, omdat je “niet God kunt dienen én de mammon.”

Naschrift

Bent u gered? Jezus Christus - "die geen zonde kende" - en zijn offerdood aan het kruis, heeft de weg vrijgemaakt voor "iedereen die gelooft... om met God verzoend te worden. De geschiedenis heeft aangetoond dat welke vrede de mens ook in de wereld heeft bereikt, slechts tijdelijk is. De Bijbel zegt dat individuele mannen en vrouwen zonder enige twijfel kunnen weten dat ze gered zijn en bestemd voor de hemel, en daarom absolute en permanente vrede hebben, ongeacht wat er in de wereld gebeurt, door te vertrouwen op Jezus Christus en zijn dood aan het kruis voor hun eeuwige redding.

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Hand. 16:31: En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,”.

Heeft u dat gedaan? Zo niet, waarom dan niet nu?

2 Korinthiërs 6:2:

*“Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, **nu** is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!*

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl

Website: www.bedelingdergenade.nl