

Niets te betalen

Pastor J. C. O'Hair

EEN RELIGIEUS KERKLID EN EEN VROUW IN ZONDE

Voordat we het zeer interessante verhaal bestuderen van de twee personen die op een dag op bezoek kwamen bij het huis van een zelfingenomen religieus kerklid wiens naam Simon was, laten we lezen wat de Heer Jezus zei tegen een groep respectabele, religieuze zondaars die tot Simons klasse behoorden. Mattheüs 21:31 en 32:

Ter verduidelijking ook vers 28-30: "28 Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard.29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen.30 En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet.

31 *Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.*

We hebben waarschijnlijk allemaal wel gemerkt dat de Heer Jezus Christus tijdens Zijn leven op aarde nooit een onvriendelijk woord heeft gezegd tegen een werkelijk berouwvolle zondaar.

"Joh. 3:17: Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Jezus was werkelijk de vriend van tollenaars en zondaars. Maar Hij spaarde de hypocriete, zelfingenomen mens nooit. Het was een gezelschap van zulke mensen, met hun heersers, die de Zoon van God aan het hout hadden genageld. Tegenwoordig wemelt het in kerken en synagogen van zelfingenomen mannen en vrouwen, met zowel hypocrieten als geestelijk bankroeten.

Tollenaars, hoeren en zondaars horen nog steeds de waarheid van God: dat *"waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest"*, (Rom. 5:20) en ondanks alle religieuze obstakels en hindernissen, en de tegenstand en onbestemdheid van zelfingenomen kerkleiders en de prediking van de valse profeten op de kansels, met hun pseudo-Christus en verdraaide evangelie, worden sommigen van hen gered. En af en toe, hier en daar, worden sommigen van de Simons onder de kerkelijke functionarissen gered; en af en toe hoort een modernistische prediker Gods ware boodschap van genade en wordt gered.

En nu het interessante verhaal van Simon, de Farizeeër, de vrouw der zonde, en de Heer Jezus, opgetekend in Lukas 7:36-50:

*"36 En één der Farizeen bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des Farizeeërs huis, zat Hij aan.37 En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf.38 En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.39 En de Farizeeër, die Hem genood had, zulks ziende, sprak **bij zichzelf**, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.40 En Jezus antwoordende, zeide tot hem: **Simon!** Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het.41 Jezus zeide: Een zeker schuldeheer had twee schuldenaars; de één was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig;42 En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer liefhebben?43 En Simon,*

antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.⁴⁴ En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd.⁴⁵ Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen.⁴⁶ Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.⁴⁷ Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.⁴⁸ En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.⁴⁹ En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelf: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft?⁵⁰ Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

We merken op dat de naam van de vrouw niet wordt genoemd. Dat is tenslotte niet zo belangrijk, aangezien er door de eeuwen heen miljoenen zijn geweest zoals zij. En vandaag de dag zijn er nog steeds miljoenen zoals zij, door zonde gescheiden van alle geliefden, afgesneden van een zogenaamde fatsoenlijke samenleving, in ongenade gevallen en onherstelbaar verwoest door welke menselijke macht dan ook. Sommigen van hen lijken verhard te zijn tot voorbij elk besef van goed of fout. Misschien hebben ze ergens onderweg deze wonderlijke boodschap van God gehoord:

“Jesaja 1:18: Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Voor zo'n arm, geruïneerd schepsel, voor zo'n beklagenswaardige sociale verschoppeling, voor de meest verachtelijke hoer zou dit verhaal met meer dan voorbijgaande interesse gelezen moeten worden. Het is een prachtig verhaal van genade. En het zou ook het hart van het zelfingenomen, egocentrische, religieuze kerklid moeten doen smelten. Maar helaas! Hun harten zijn zo vervuld van trots dat hun harten net zo verhard zijn tegen Christus en Gods genadeboodschap als de harten van de tollenaars en hoeren.

“Markus 7:20-23: 20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens.²¹ Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoerereien, doodslagen,²² Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.²³ Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen (betekent: verontreinigen) den mens.

We konden veel preken vinden aangaande dit zeer interessante verslag van het bezoek aan Simons huis. Het is interessant om de houding van de religieuze man tegenover de arme zondige vrouw te contrasteren met die van degene die de Vriend van tollenaars en zondaars werd genoemd. Er is niet de minste aanwijzing dat de vrouw zich ook maar een moment bewust was van de aanwezigheid van de Farizeeër totdat de Heer Zijn boodschap aan hem richtte. Ze was te veel bezig met de Heiland.

Let op de uitspraak van de Heer in Lukas 7:41:

“Jezus zeide: Een zeker schuldeiser had twee schuldenaars; de één was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig;

Hier is God de schuldeiser. De zondige vrouw was vijfhonderd penningen schuldig en de religieuze Farizeeër vijftig penningen. Het lijkt erop dat de Heer suggereerde dat de vrouw tien keer zo zondig was als de man. Maar het is nogal twijfelachtig of de Heer dat werkelijk bedoelde; want Hij kende de grote zonde van zelfgenoegzaamheid en religieuze trots in Simons hart. Het is ook nogal twijfelachtig of Simon vond dat hij zelfs de vijftig penningen schuldig was.

Zelfingenomen religieuze mensen betalen over het algemeen al hun schulden, naar eigen inschatting. Sommigen van hen denken dat God hen dank verschuldigd is omdat hij zo religieus goed is. Aan de andere kant zou de zondige vrouw niet beledigd zijn geweest als de Heer haar schuld op vijf miljoen penningen had vastgesteld; maar zou het met Hem eens zijn geweest.

Simon zou het ongetwijfeld nog hoger hebben vastgesteld dan dat bedrag. De arme zondige vrouw wist dat ze failliet was, voor zover het haar Goddelijke Schuldeiser betrof; en dat ze "niets te betalen" had. Ze zocht een genadige Redder en ze vond degene Die haar verplichting kon annuleren. Ze vond Hem niet alleen overvloedig bekwaam, maar ook volkomen bereid.

De Heer Jezus las Simons hart. Er was geen mondelinge bekentenis van de Farizeeër. Hoe zijn religieuze trots gekwetst moet zijn geweest toen de Heer, tegen hem en de vrouw, zei: "zij hadden niets om te betalen". Het was misschien nooit bij Simon opgekomen dat hij "niets had om te betalen", dat hij ook geestelijk failliet was. Geen moment vroeg hij om kwijtschelding van schulden of zocht hij naar enige genade. Er zijn vandaag de dag massa's religieuze mensen die proberen God te betalen met hun religieuze daden in plaats van Gods genade te accepteren. Geen moment zouden ze met Paulus zeggen:

*"Rom. 7:18: **Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.***

Let op deze woorden van Christus in het verhaal:

*"Lukas 7:42: **En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer liefhebben?***

Leert de Heer nu werkelijk dat, ongeacht hoe veel of hoe lang een man of vrouw tegen Hem gezondigd heeft, Hij hen allen eerlijk zal vergeven, als zij komen zoals deze zondige vrouw deed? Zeker, als Hij niet ALLES vergeeft, maar alleen de schuld vermindert, zal dat geen zier helpen. God neemt de zonde niet weg in termijnen. Hoor het goede nieuws:

*"Hand. 13:39: **En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.***

De Heer vertelde Simon en de zondige vrouw, en ook jou en mij, de waarheid van Jesaja 1:18 en Romeinen 5:20:

*"Jes. 1:18: **Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.***

*"Rom. 5:20: **Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;***

Laten we deze genadige waarheid nogmaals opmerken zoals die is opgetekend in Kolossenzen 2:13 en in Hebreeën 10:17 tot 19:

*"Kol. 2:13: **En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende***

*"Hebr. 10:17-19: **17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. 18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. 19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,***

Christus sprak tot Simon; maar Hij keek naar de vrouw. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart.

“Joh. 2:24-25: 24 Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelfen niet, omdat Hij hen allen kende,25 En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat in den mens was.

Denk eens aan wat Christus zag in het hart en leven van die zondige vrouw! Denk eens aan wat Hij in het mijne en het uwe heeft gezien! Veroordeelde Christus die arme, berouwvolle zondaar?

“Joh. 3:17: Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Wat deed Christus? Eerst zei Hij:

*“Lukas 7:47:**Haar zonden zijn haar vergeven**.....”.*

En toen zei Hij tegen haar: “Hier is een ontvangsbewijs voor de vijfhonderd penningen die u schuldig bent...

*Lukas 7:48:**Uw zonden zijn u vergeven***

*“Lukas 7:50:..... **Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.**”.*

Christus vroeg de vrouw niet hoe vaak ze had gezondigd, hoeveel jaar ze had gezondigd, of hoeveel verschillende soorten zonden ze had begaan. Hij sprak over haar zonden als vele; maar ze werden vergeven. Het maakt niet uit hoeveel zonden een zondaar heeft begaan, de Heer heeft volledige vergeving en rechtvaardiging voor de boetvaardige die Hem vertrouwt. Tegen een boetvaardige overspelige vrouw die betrap werd op haar zonde, zei Christus:

*“Joh. 8:11:..... **Zo veroordeel ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer**”.*

Tegen de zondige vrouw in ons verhaal zei Hij:

*““Lukas 7:50:..... **Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.**”.*

Denk aan de wonderbaarlijke transformatie! Zo'n oneindige genade en Goddelijke kracht! Het ene moment was ze een arme, veroordeelde, schuldige, geestelijk bankroete, "met niets om te betalen", en het volgende moment was alles uitgewist en was de rekening vereffend. De vrouw vertrok met vergeving en vrede in plaats van een beschuldigend, beoedeld geweten! Zo is het transformerende werk van het wonderbaarlijke evangelie van de genade van God!

Geloof u in dit evangelie? Heeft u vergeving ontvangen door Christus de Verlosser?

We kunnen er zeker van zijn dat het gedrag van die vrouw totaal anders was nadat Christus vergeving en vrede tot haar ziel had gesproken. Goed gedrag, aanvaardbaar voor onze hemelse Vader, is altijd de vrucht van de verlossing en geen factor in de verlossing. We kunnen nooit gered worden “door goede werken”; maar we worden gered “**tot goede werken**”. Zie Efeziërs 2:10:

*“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus **tot goede werken**, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.*

“Rom. 8:8: En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Christus heeft Zichzelf voor ons gegeven:

“Titus 2:14: Die Zichzelfen voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelfen een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

“Niets om te betalen” kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Elk lid van het menselijk ras is geestelijk bankroet in Adam en heeft niets om mee te betalen voor het eeuwige leven. Maar het is ook waar dat er niets betaald hoeft te worden, omdat Christus al volledig heeft betaald.

“Rom. 4:8: Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Die gezegende of gelukkige mens is de mens die door geloof naar Golgotha is gegaan en zijn schuldige ziel heeft laten wassen door het bloed van het vlekkeloze Lam van God.

Niets te betalen

Niets te betalen! Ja, dit is waar,

Er is niets meer te doen voor de zondaar.

Er is niets te betalen om Gods liefde te verdienen;

Er is niets te betalen voor een huis hierboven.

De zondaar heeft niets goeds in zich;

De zondaar heeft niets om voor de zonde te betalen.

Geen mens kan Gods heilige wet houden

Niemand kan ook maar één foutje wegnemen.

Wij zijn Gods schuldenaars in onze bankroete staat;

Hoe kunnen wij onze schuld zo groot betalen?

Afgezien van genade, hoewel we ons best doen,

vinden wij geen vergeving, vrede of rust.

Christus kwam uit de hemel om te sterven aan het kruis.

Eeuwig leven! Gods geschenk, is gratis;

Want God heeft het werk van Zijn Zoon aanvaard,

Hij redt schuldige zondaars door het werk dat Hij heeft gedaan.

God redt door genade, zonder goede daden;

Christus is alles wat de zondaar nodig heeft

Dit is het evangelie dat we zo vaak hebben gehoord

De boodschap van genade in Gods eigen Woord.

Waarom zou een zondaar denken dat hij kan helpen?
Waarom zou hij betalen wat Christus heeft betaald?
Er zit geen waarde in een menselijk plan;
Maar Christus heeft de dood voor ieder mens geproefd.

God zal geen betaling meer eisen,
Wat zou de mens meer dan Christus willen?
Volmaakt in Christus en gerechtvaardigd,
Vergeven, gereinigd en geheiligd.

Laten we God danken voor Zijn oneindige genade;
En de Redder Die bereid was om in onze plaats te sterven,
Om te sterven aan het kruis om de zonde weg te nemen,
Verheugend om te weten dat er niets te betalen is.

Het werk van onze Redder zullen we nooit vergeten;
Voor altijd zullen we Hem prijzen voor het betalen van onze schuld.
We zullen Hem eren en prijzen, omhoog kijkend,
Elke dag zoekend om gevuld te worden met Zijn liefde.

Ja, als we naar Jezus kijken, zullen we de race goed lopen,
Elke dag afhankelijk van Gods wonderbaarlijke genade.
Gods Woord is waar; we zijn zeker van beloning
Voor alles wat in de naam van de Heer wordt gedaan.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl