

De lichamelijke opstanding van het lichaam

Pastor Kevin Sadler

“1 Kor. 15:20: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn

Om het nieuws van de Slag bij Waterloo naar Engeland te brengen, gaf een schip een seintje aan een man aan land, die het bericht doorgaf aan een ander op een heuvel, enzovoort door heel Groot-Brittannië. Het eerste woord, "Wellington", werd geseind. Het volgende woord was "verslagen". Toen kwam er mist op en werd de boodschap onderbroken. Overal in Engeland huilden mensen om de boodschap: "Wellington verslagen". Toen trok de mist op. De communicatie ging door met twee extra woorden: "de vijand". En Engelsen vierden de overwinning. (In netjes Nederlands: "Wellington heeft de vijand verslagen").

Er was een groot verdriet toen het lichaam van Jezus van het kruis naar het graf werd gedragen. Het signaal leek te zeggen: "Jezus Christus is verslagen". Maar drie dagen later trok de mist op en werd aangekondigd: "Jezus Christus versloeg de vijand!" Door Christus hebben we volledige overwinning over onze vijanden van zonde, dood en Satan, en we hebben nieuw leven, een glorieuze hoop en de zekerheid van onze eigen opstanding op een dag. Maar het onderwerp van opstanding in Gods Woord is er één dat op de juiste manier recht moet worden gesneden.

*“1 Kor. 15:23: Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna (zij) **die van Christus zijn, in Zijn toekomst.** (Statenvertaling).*

*“1 Cor. 15:23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward **they** (= zij) **that are Christ's at His coming**”. (King James vertaling).*

In het vijftiende hoofdstuk van I Korinthiërs spreekt Paulus over de opstandingen, zowel profetisch als volgens de openbaring van de verborgenheid. In de verzen 23-28 schetst Paulus de profetische “volgorde” van opstandingen, en hij begint met die van Christus.

“1 Kor. 15:23-28: 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Toen Paulus in de verzen 1-4 over het evangelie van verlossing sprak, maakte hij duidelijk dat de opstanding van Christus was geprofeteerd: “Hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”, zie 1 Kor. 15:4 vergelijk Ps. 16:10:

“1 Kor. 15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“Psalm 16:10: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.

In vers 20 en 23 (zie boven) verwijst Paulus naar Christus’ opstanding als de “Eersteling”, wat betekent dat Zijn opstanding een voorproefje is van wat komen gaat. Christus’ lichamelijke opstanding garandeert de grote oogst van lichamelijke opstandingen die nog komen gaan voor zowel de heiligen van het koninkrijk als het Lichaam van Christus.

Merk echter op hoe Paulus zegt: “zij, en niet wij” (*) die van Christus zijn bij Zijn komst”, zie 1 Kor. 15:23, sprekend over de opstanding van de profetische heiligen na Christus’ wederkomst.

(*)—Van de vertaler: De Statenvertaling zegt: “die” en dat is niet duidelijk en geeft verwarring. De King James vertaling is in dezen veel duidelijker.

*“1 Kor. 15:23: Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna (zij) **die** van Christus zijn, in Zijn toekomst. (Statenvertaling).*

*““1 Cor. 15:23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward **they** (= zij) that are Christ’s at His coming”. (King James vertaling).*

Deze heiligen zullen worden opgewekt en binnengeleid in de aardse, duizendjarige heerschappij van Christus. Dit is de “eerste opstanding,” en het omvat alle geredden van het profetische programma, of met andere woorden, alle geredden uit het verleden, voorafgaand aan deze bedeling van genade, en alle toekomstige gemartelde heiligen van de Verdrukking. Zoals Openbaring 20:6 zegt:

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Na het duizendjarig Koninkrijk, wanneer Christus “moet regeren, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft”, 1 Kor. 15:25, komt de tijd dat “de laatste vijand die vernietigd zal worden, de dood is”, 1 Kor. 15:26. Na de Grote Witte Troon zullen “de dood en de hel” “in de poel des vuurs” geworpen worden, Openb. 20:14, en “er zal geen dood meer zijn”, Openb. 21:4. De tweede opstanding, of “opstanding der verdoemenis”, Joh. 5:29, van alle niet-geredden van alle tijden zal op dat moment plaatsvinden, wanneer zij uitgerust zullen worden met lichamen om eeuwige straf te ondergaan.

Nadat Paulus deze profetische reeks gebeurtenissen met betrekking tot de opstanding gegeven heeft, brengt hij in 1 Kor. 15:51 een geheime/verborgen komst en een geheime/verborgen opstanding ter sprake die nog nooit eerder onthuld zijn.

“1 Kor. 15:51-52: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

De “eerste opstanding” en deze verborgen/geheime opstanding zijn twee verschillende opstandingen. De geprofeteerde “eerste opstanding” zal plaatsvinden na Christus’ geprofeteerde tweede komst.

De geheime/verborgen opstanding zal plaatsvinden bij de geheime komst van Christus, de Opname, zie 1 Thess. 4:13-18:

“13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Van de vertaler: Let op, zeer belangrijk! De Heer komt dan NIET op de aarde maar in de lucht alwaar wij Hem tegemoet gaan. Ziet u, die dit leest, daar ook naar uit?

Deze komst van Christus en zijn opstanding is onderdeel van de “openbaring der verborgenheid”, Rom. 16:25, de boodschap die verborgen was in de gedachten van God en voor het eerst werd geopenbaard aan de apostel Paulus, zie Ef. 3:1-9:

“1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;6 Namelijk dat de heidenen zijn medeefgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,9 En allen te

verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Alle voorgaande opstandingen, zoals de opstanding van Christus, de eerste opstanding en de opstanding van verdoemenis werden allemaal geopenbaard in het Oude Testament, zie Jes. 53:10; Dan. 12:2, maar niet de opstanding van het Lichaam van Christus.

“Jes. 53:10: Doch het behaagde den Heere Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

“Dan. 12:2: En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigten leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.

Deze komst van Christus en zijn opstanding is onderdeel van de “openbaring der verborgenheid”, zie Rom. 16:25, de boodschap die verborgen was in God en voor het eerst werd geopenbaard aan de apostel Paulus, zie boven Ef. 3:1-9. Alle voorgaande opstandingen, zoals de opstanding van Christus, de eerste opstanding en de opstanding ter verdoemenis werden allemaal geopenbaard in het Oude Testament, maar niet de opstanding van het Lichaam van Christus.

Let op hoe de persoonlijke voornaamwoorden hier veranderen van “zij” naar “wij” als Paulus deze komst van Christus en de opstanding toepast op de Kerk, het Lichaam van Christus: “Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden”, 1 Kor. 15:51. De Opname is de dag van de lichamelijke opstanding van het Lichaam van Christus waar niet naar wordt verwezen buiten de brieven van Paulus. De Opname en de verborgen opstanding maken deel uit van het programma der verborgenheid, terwijl de wederkomst en de eerste opstanding tot het profetische programma behoren.

“Fil. 3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.