

Een lastige kwestie

Pastor Paul M. Sadler

We horen vaak van genadegelovigen dat, door iemand die het beter zou moeten weten, er wordt verteld dat degenen die tot een denominatie behoren onmogelijk gered kunnen worden omdat ze de boodschap van genade niet begrijpen. In hun gedachten zijn ze verstrikt in een vorm van "religie" en gaan ze alleen maar door de ceremoniële bewegingen heen. Voor hen zijn hun harten ver van God; daarom zouden degenen die een denominatiebijeenkomst bijwonen "anathema" (= vervloekt) genoemd moeten worden.

Degenen die deze extreme positie innemen, hebben een kort geheugen, aangezien velen van hen de vruchten zijn van één van deze (denominaties) kerken. Volgens hen werd ik niet gered toen ik een Baptist was. **Daarmee zou ik het oneens zijn.** Ik ben er vast van overtuigd dat het geen vereiste is om de Verborgenheid volledig te begrijpen om gered te worden. Iedereen die gelooft in de voorwaarden van de redding die de apostel Paulus uiteenzette - dat Christus stierf voor hun zonden en weer opstond - wordt gered door de genade van God en een lid is van de ware Kerk, het Lichaam van Christus.

Dit betekent dat iedereen die het evangelie van verlossing heeft geloofd, gered is, ongeacht hun denominatie. Ook al hebben ze misschien niet hetzelfde begrip van Paulus' evangelie als wij, we zijn hen zowel eer als respect verschuldigd als leden van Christus' Lichaam. In het licht van de komende Rechterstoel van Christus, doen we er goed aan om nooit denigrerend over hen te spreken. Let op deze woorden van de apostel Paulus, en let er goed op:

"Rom. 14:10 en 12: 10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.....12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.

Wij erkennen zeker dat het Katholicisme zijn hoorders geestelijk bindt met de behoefte om hun redding te verdienen door goede werken. Dit valse "religieuze systeem", met al zijn ongefundeerde tradities, moet worden ontmaskerd als ketterij. Maar zelfs hier moeten we dankbaar zijn dat er Katholieken zijn die het evangelie hebben geloofd en uiteindelijk het Katholicisme hebben herroepen. Het Protestantisme daarentegen, met al zijn tekortkomingen en denominatie-vooroordelen, predikt tenminste in verschillende mate geloof in Christus. Ook al hebben ze ons vaak tegengewerkt, omdat we het evangelie van de genade van God verkondigden, zijn we net als Paulus dankbaar dat Christus wordt gepredikt, zie Fil. 1:15-18:

"15 Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.16 Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen;17 Doch dezen uit liefde, dewijl zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben.18 Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.

In plaats van kritiek te leveren op de mensen die gered zijn in denominaties, hebben we de verantwoordelijkheid om het Woord dat recht gesneden is met hen te delen, zodat ook zij bevrijd kunnen worden van de geboden van mensen. Zoals Paulus zegt, moeten we "de waarheid spreken in liefde," iets dat vaak ontbreekt in de Genade beweging.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl