

Gods plan voor wie?

Justin Johnson

Mensen zijn misleid en denken dat God een voorspoedig plan voor hun leven heeft door verzen, die aan Israël zijn gegeven over hun gevangenschap, te verdraaien.

SV: “*Jer. 29:11: Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.*

Herkent u dit vers? Misschien herkent u de NIV-ervorming beter van de bladwijzers en t-shirts:

NIV: “*Jer. 29:11: Want Ik weet welke plannen Ik voor jullie heb, spreekt de HEERE, plannen van vrede en niet van onheil, plannen om jullie een hoopvolle toekomst te geven*

NBG: “*Jer. 29:11: Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven*

Dit NIV (een afgeleide van de Engelse King James Bible) vers is gebruikt om het mythische “God-heeft-een-perfect-plan-voor-uw-leven” evangelie te onderwijzen. Helaas, tenzij u denkt dat u Israël bent dat de afgelopen 70 jaar tegen uw wil in Babylon is vastgehouden, is er geen hoop voor u in Jeremia 29:11.

Gods plan voor Israël

In tegenstelling tot het Calvinistische voorbestemde (en duidelijk voorspoedige) plan dat God voor ieder van ons heeft, spreekt de Heer God tot zijn uitverkoren volk Israël.

Zie Jeremia 29:8:

“Want zo zegt de Heere der heirscharen, de God Israëls: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers, die gij doet dromen.

De gedachten die God heeft over Israël waren niet alleen bekend bij hem, maar bij elke verbond-houdende Israëliet. Zijn doel voor Israël was beloofd aan de vaders.

“Gen. 12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Zoals altijd maakte God zijn wil bekend aan de mensheid. Gods wil is nooit iets dat we moeten zoeken als een raadsel in Gods gedachten, zie Deut. 30:14, Ef. 1:9:

“Deut. 30:14: Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.

“Ef. 1:9: Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf.

70 jaar gevangenschap

Veel mensen worden niet ouder dan 70. De meeste mensen willen dat Gods "welvarende plan" voor hun leven wordt vervuld voordat ze met pensioen gaan.

Toch zegt God in Jeremia 29:10 dat het 70 jaar zal duren voordat hij zijn goede werken aan het volk zal verrichten.

"Jer. 29:10: Want zo zegt de Heere: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn,....."

Bovendien openbaart God duidelijk zijn 'verwachte einde' aan Israël:

.....zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats.

In tegenstelling tot de verdraaide NIV had God geen plannen om Israël in de daaropvolgende 70 jaar voorspoedig te maken, hoewel Hij hen had verteld dat ze vrede konden hebben, zoals dat correct staat in de KJV/SV (= King James Bible en de Statenvertaling) :

"Jer. 29:7: En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den Heere; want in haar vrede zult gij vrede hebben.

Gods gedachten over Israël waren gericht op 'vrede, en niet op onheil, "dat Ik u geve het einde en de verwachting", zie Jer. 29:11:

"Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.

Israël bijeenbrengen

Als Gods volk zich na de 70 jaar van gevangenschap zou vernederen, zou Hij zijn beloofde doel voor hen vervullen:

"Jer. 29:14: En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de Heere, en Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken, en uit al de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven heb, spreekt de Heere; en Ik zal u wederbrengen tot de plaats, van waar Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren.

Hij spreekt niet tot alle volken, en zeker niet tot iemand in uw gemeenschap, wanneer God de uitspraak doet van "gedachten die ik over u denk" of de verdraaide "plannen die ik voor u heb". Dit waren zijn gedachten over Israël volgens de beloften die aan de vaders zijn gedaan.

Gods gedachten voor Israël werden werkelijkheid toen Daniël voor het volk bad volgens Jeremia 29:10-11, zie Dan. 9:2-4:

“2 In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniel, in de boeken, dat het getal der jaren, van dewelke het woord des Heeren tot den profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was.3 En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as.4 Ik bad dan tot den Heere, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden

Gods gedachten voor de kerk

Gods gedachten voor de kerk van vandaag zijn niet gericht op 70 jaar gevangenschap, noch op het verzamelen van ons in een land dat beloofd is aan de vaders van Israël.

Gods doel voor uw leven vandaag is om gered te worden door het evangelie van de genade van God en om te leren wat de gemeenschap is van de verborgenheid van Christus, zie 1 Timotheüs 2:4, Efeziërs 3:9-10. Geen van deze dingen was bekend, in Jeremia 29, aan iemand in Israël die leefde onder een verbond.

“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

“Ef. 3:9-10: 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

Het is tijd om te stoppen met het verdraaien van de Schrift om onze eigen gewenste doelen te bereiken en God zijn eigen gedachten te laten denken over wie hij wil dat ze denken.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl