

Iedereen denkt zoals Pat Robertson

Justin Johnson

Wanneer Pat Robertson een nieuw getranscribeerd (*) gesprek met God onthult, word ik eraan herinnerd dat er veel mensen naar hem luisteren die er net zo over denken.

(*)--Een "transcriptie" van een tekst is een geschreven versie van een geluidsopname).

Ze vertellen de nationale pers misschien niet over Gods vermeende woorden van moord, presidentiële keuzes of natuurrampen als straf, maar het is net zo bekend voor hen om te zeggen:

"God sprak tot mij"

"God vertelde mij"

"God gaf mij een visioen", of

"Ik voelde dat God mij vertelde"

Wat is het verschil tussen de kluchtige misrepresentaties van God die Pat Robertson een paar keer per jaar produceert, en de buurman die zegt: "God zei dat ik die baan moest aannemen."

De waarheid is dat God al duizenden jaren niet meer met hoorbare stemmen heeft gesproken, omdat hij een vastgelegde getuigenis heeft van zijn laatste instructies aan de kerk: de Bijbel. God spreekt vandaag de dag alleen tot ons via de Bijbel.

"2 Tim. 3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Er is niets anders dat je van God hoeft te horen dat niet in de Schrift staat, en uiteraard "recht gesneden" zie 2 Tim. 2:15:

"Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. (Statenvertaling).

Elk ander "God vertelde me" is eigenlijk gewoon een onderbuikgevoel, een sterke mening, het laatste Christelijke boek of mystiek. De Bijbel is de enige plek waar God ons iets vertelt. Als dit niet geldt voor het Christendom, dan moeten we Joseph Smith, Mohammed, Ellen G. White en Gautama Boeddha serieus heroverwegen.

Misschien beweren Christenen dat God hen dit en dat heeft verteld omdat ze moeite hebben om zelf belangrijke evaluaties en beslissingen te nemen. In plaats daarvan willen ze de verantwoordelijkheid aan God overlaten om hen te vertellen wat ze moeten doen.

Wat is er mis met het nemen van een Bijbels geïnformeerde gebedsbeslissing en zeggen: "God vertelt me niet in de Bijbel welke baan ik moet nemen, maar aangezien hij mij verantwoordelijkheid heeft gegeven, denk ik dat dit de beste keuze is."

Waarom moet God elke levens veranderende beslissing die we nemen verbaal onderschrijven? Kunnen we niet wijsheid uit de Bijbel halen om zelf keuzes te maken?

God wil dat wij Bijbels wijs zijn en studeren om onszelf aan God te bewijzen als welbeproefd, zie 2 Timotheüs 2:15, zie boven. Met dit fundament kunnen wij wijze keuzes maken **als mensen van God, niet in de naam van God.**

Wanneer mensen het mis blijken te hebben, bezoedelt hun leugen over God die tot hen spreekt alleen maar Gods reputatie en staat het goede evangeliewerk in de weg. Christenen maken fouten; Pat Robertson maakt fouten, net als iedereen op de planeet. We doen er goed aan God erbuiten te laten.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl