

## Verkeerde getuigenissen

Justin Johnson

Soms zijn getuigenissen van verlossing gewoon fout. Met fout bedoel ik niet onduidelijk en vaag, maar wat fout kan zijn omdat ze niet duidelijk communiceren dat Christus stierf voor onze zonden en opstond voor onze vrije rechtvaardiging, zie 1 Kor. 15:1-4, Rom. 4:25. Met fout bedoel ik leerstellig fout, d.w.z. een vals evangelie.

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

*“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Voor veel mensen, die zeggen dat een getuigenis van verlossing niet goed is, is dat net zoals iemand vertellen dat hij een slecht kapsel heeft. Het is niet beleefd om het te noemen, en bovendien is het hoe dan ook een kwestie van persoonlijke voorkeur.

Ondertussen, als we begrijpen dat er maar één evangelie is, dat vandaag de dag de kracht van God is tot behoudenis, dan hangt de onjuistheid van een getuigenis af van de mate waarin het overeenkomt met het ene evangelie dat redt.

Misschien heeft u de nu volgende verkeerde getuigenissen gehoord:

“Ik ben als Christen geboren”.

“Ik voelde Gods zalving”.

“Ik houd mij aan de geboden”.

“Ik leef het beste leven dat ik kan voor God”.

“Ik heb besloten een beter mens te zijn”.

“Ik ben als kind gedoopt”.

“Mijn ouders waren gelovigen”.

Mensen die verlossing op deze manier beschrijven, zijn hoogstwaarschijnlijk niet-geredde mensen die het evangelie niet kennen. Laat u niet misleiden, veel mensen gaan naar de kerk met deze verkeerde getuigenissen. De bovenstaande valse getuigenissen over verlossing zijn eigendom van mensen die beweren Christenen te zijn.

Deze getuigenissen zijn erger dan alleen onduidelijk, ze zijn gewoon fout. Iedereen die deze uitspraken als een getuigenis van verlossing beschouwt, doet dat verkeerd, zelfs als de persoon naar het seminarie is geweest, populaire Christelijke boeken heeft geschreven, op de radio is en andere Christenen onderwijst.

### Een zeer slecht voorbeeld

In Christelijke boeken (hoe kan een boek trouwens Christelijk zijn, toch?) is het gebruikelijk dat de auteur een persoonlijk getuigenis geeft. Normaal gesproken staan hun verhalen vooraan in het boek, zodat ze geloofwaardigheid kunnen verwerven bij hun lezers. Sommige van de beste voorbeelden van verkeerde getuigenissen zijn verspreid over pagina's die zijn geschreven door mannen met meer graden dan de vrijmetselaars.

Een theoloog die aan een seminarie was afgestudeerd, een dubbele master in de theologie had en een populaire doctorstitel had in de evangelische Christelijke gemeenschap, gaf aan het begin van zijn boek het volgende getuigenis:

“Als tiener hoorde ik het evangelie – dat God van mij hield, dat Hij een plan had voor mijn leven, en dat ik vergeving moest vragen voor mijn zonden om Christus in mijn hart te ontvangen en het eeuwige leven te ervaren. Dat deed ik, en mijn hele wereld veranderde toen ik een volgeling van Jezus werd”.

Niet alleen gebruikt dit getuigenis bijna elk Christelijk evangelie cliché in het boek, het is ook gewoonweg fout vergeleken met wat werkelijk het evangelie is. Als dit alles is wat hij weet over hoe hij gered is, dan kent hij door zijn eigen getuigenis de kracht van God tot redding in de prediking van het kruis niet.

Het goede nieuws van het evangelie is niet dat God van je houdt en dat Hij je levensauto bestuurt. Het is ook niet zo dat iemand om vergeving hoeft te smeken, aangezien God al vergeving heeft aangeboden door Christus' dood aan het kruis, zie Kolossenzen 2:13. "Jezus ontvangen" als een pakketje is helemaal niet hetzelfde als vertrouwen op zijn voltooide werk aan het kruis om je te verlossen van de slavernij van zonde en dood.

*“Kol. 2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende*

Als je Jezus volgt op zijn reizen door het Heilige Land, kom je geen stap dichterbij de verlossing. Niemand begreep immers de prediking van het kruis tijdens zijn aardse bediening, zie Lukas 18:31-34:

*“31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden;*

*en ten derden dage zal Hij wederopstaan.<sup>34</sup> En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.*

### Het juiste getuigenis

Het evangelie dat redt, is dat Christus alles volbracht heeft wat nodig was om u te redden van zonde en dood toen hij stierf aan het kruis voor de zonden. Het kruis nam uw zondeprobleem al uit de weg, en door zijn opstanding bent u gerechtvaardigd in Christus door het geloof, zie 2 Kor. 5:21, Rom. 4:24-25; Rom. 5:1. Gelooft u dit? Vertrouwt u dit evangelie?

*“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

*“Rom. 4:24-25: Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

*“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met God) God, door onzen Heere Jezus Christus;*

Door te vertrouwen op zijn dood en opstanding voor uw redding en door geen andere werken of kerktradities toe te voegen, wordt u verzegeld met de Heilige Geest, zie Ef. 1:13, Rom. 4:5:

*“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

*“Rom. 4:5: Doch dengene, **die niet werkt**, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.*

Deze laatste “**geen werken**”- disclaimer is noodzakelijk voor allen die Gods genade machteloos willen maken om te redden door enig noodzakelijk werk toe te voegen aan Christus’ voltooide werk (bijv. doop, belijdenissen, gebeden, ervaringen, enz.)

### De oorzaak van een verkeerd getuigenis

Verkeerde getuigenissen van het evangelie worden ofwel uitgesproken uit onwetendheid van het juiste evangelie, of uit de intentie om het evangelie van verlossing te verbergen. Het tweede motief zou duivels zijn volgens 2 Kor. 4:4, en dergelijk zondig gedrag zou moeten worden gestopt.

Als we ervoor kiezen om de getuige het voordeel van de twijfel te geven, dan is hij geen bedrieger die het evangelie opzettelijk verbergt, maar is hij gewoon onwetend. Onwetendheid is te genezen, maar het betekent dat hij het slachtoffer is van een verward evangelisch systeem

dat het ware evangelie met succes voor hem heeft verborgen, zodat hij het niet kan verwoorden in zijn eigen getuigenis van verlossing.

*“2 Kor. 4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.*

Onwetendheid over het evangelie kan genezen worden door het juiste evangelie te horen en erop te vertrouwen, zie Rom. 10:17:

*“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,*

*“2 Kor. 4:3: Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;*

### Ernstige gevolgen

Verkeerde getuigenissen verkondigen valse evangeliën. Wanneer beroemdheden verkeerde getuigenissen verkondigen, trappen velen in de verdoemde val van een vals evangelie. Het zou geen verrassing moeten zijn dat veel mensen die beweren Christen te zijn, dat simpelweg niet zijn, omdat ze onwetend zijn over het evangelie dat redt.

Het is niet zo dat het evangelie moeilijk te begrijpen is, en ik zou willen, zoals God het wil, dat alle mensen gered werden, zie 1 Timotheüs 2:4:

*“Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.*

Daarom streeft Grace Ambassadors (= ambassadeurs van genade) ernaar om het evangelie van de genade van God duidelijk te verkondigen, maar verkeerde getuigenissen produceren valse bekeerlingen en zij moeten worden gestopt.

Als uw getuigenis onduidelijk is, maak het dan duidelijk; krijg een beter begrip; ken het evangelie van verlossing. zie 1 Kor. 15:1-10. Als uw getuigenis onjuist is, maak dan uw verhaal duidelijk of wees stil.

*“1 Kor. 15:1-10: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalfen. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet*

*waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.*

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)