

## Werd Petrus door Paulus vervloekt?

Justin Johnson

Het meest fundamentele element van Paulus' "recht snijden" in het midden van Handelingen is dat Petrus (die Jezus' aardse bediening en de twaalf apostelen vertegenwoordigt) een andere boodschap onderwees dan Paulus, aan wie de verdere openbaring van de verborgenheid van Christus werd gegeven.

Het is de oplettende Bijbellezers overal ter wereld niet ontgaan dat het Paulus was die zei:

*"Gal. 1:9: Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt (van Paulus), die zij vervloekt.*

Dus, moest Petrus vervloekt worden vanwege wat Paulus zei in Gal 1:9? Dit is waar de boeman tevoorschijn springt, en schreeuwt "aHa!" en mij ervan overtuigt dat alles wat ik weet fout is, toch? ... Niet helemaal.

De verbondsbeloften van Petrus aan Israël moesten gescheiden worden van Paulus' evangelie over de genade van God voor allen die zonder verbond zijn.

Als iemand probeerde het evangelie van de genade van God te ondermijnen of te vervangen door een ander evangelie (zelfs het evangelie van de besnijdenis), dan zou die man gescheiden en vervloekt moeten worden. Petrus' apostelschap was gescheiden, maar niet vervloekt vanwege zijn overeenkomst met Paulus in Galaten 2:7-9:

*"7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;*

### De vloek van de wet

U moet begrijpen dat de wet van Mozes een voorrecht was voor Israël dat zegeningen had kunnen opleveren als ze zich aan de inzettingen hadden gehouden, zie Deut. 6:25. Maar als ze er niet in slaagden te gehoorzamen, zou Israël door God zelf vervloekt worden, zie Deut. 11:27-28.

*"Deut. 6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des Heeren, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.*

*"Deut. 11:27-28: 27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren, uws Gods, die ik u heden gebiede;28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des Heeren,*

*uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.*

*“Deut. 27:26: Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen.*

*“Jeremia 11:3: Zeg dan tot hen: Zo zegt de Heere, de God Israëls: Vervloekt zij de man, die niet hoort de woorden dezes verbonds.*

#### Paulus herinnert de Galaten aan de vloek van de wet in Gal. 3:10:

*“Gal. 3:10: Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.*

Hij legde uit hoe Christus, die voor ons een vloek was geworden, ons verlost van de vloek van de wet, zie Gal. 3:13. Wij staan niet onder de wet, noch onder haar vloek! Glorie aan God!

*“Gal. 3:13: Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.*

Als Petrus de wet van Mozes onderwees, dan zou hij zich zeker aansluiten bij wat Mozes en Paulus zeggen dat vervloekt moet worden, maar Petrus onderwees de wet van Mozes niet van stenen tafelen. Toen hij in Antiochië zo'n onderscheid probeerde te maken, verzette Paulus zich tegen hem.

In plaats daarvan onderwees Petrus de wet van het nieuwe verbond, die in de harten van Israëel geschreven was, zie Heb. 7:12 en Heb. 8:10.

*“Hebr. 7:12: Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.*

*“Hebr. 8:10: Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

#### Petrus' Nieuwe Verbond

Het nieuwe verbond bevatte een wet. Het nieuwe verbond bevatte een offer. Het nieuwe verbond bevatte ook een zegen en een vloek. Toch waren deze allemaal anders dan het oude en veel beter, zie Heb 7:22:

*“Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.*

Jezus was het offer. De wet was in hun harten geschreven. De zegen omvatte het koninkrijk en de bekrachtiging van de Heilige Geest. Als ze echter opzettelijk zondigden, bleef er nog steeds een veroordelende vloek over:

*“Hebr. 10:26-27: 26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 27 Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.*

Deze veroordeling van hen die de voorwaarden van het nieuwe verbond verbraken, is een weerspiegeling van het voorwaardelijke aspect van een verbond. Hoewel het verbond zegen en genade bood die Israël niet verdiende, was er nog steeds de vloek van het oordeel op hen die het verbraken, zie Heb 10:29:

*“Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?”*

### Niet onder een vloek

Het was noodzakelijk dat Petrus' verbondsleer gescheiden was van de genadeleer die Paulus in Galatië onderwees. Paulus zorgde ervoor dat hij zijn leer verdedigde, zelfs tegenover Petrus, zie Galaten 2:11:

*“En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.*

Petrus was gezegend door het nieuwe verbond, maar als hij had geprobeerd de Galaten onder een verbond met God te plaatsen nadat ze de Geest van God door geloof hadden ontvangen, dan had hij als vervloekt behandeld moeten worden.

Dat deed hij niet; hij bleef leerstellig gescheiden van hen. We horen niets meer van Petrus na Handelingen 15, behalve om Paulus te respecteren, zie 2 Petrus 3:15:

*“En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft*

De vervloekten in Galaten 1 zijn de “valse broeders” die Paulus noemt in Galaten 2:4 en die mogelijk aanwezig waren in Handelingen 15:1-5.

*“Gal. 2:4: En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen.*

*“Hand. 15:1-5: 1 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. 2 Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas*

*tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag.3 Zij dan, van de Gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicie en Samarie, verhalende de bekering der heidenen; en deden al den broederen grote blijdschap aan.4 En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de Gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen; en zij verkondigden, wat grote dingen God met hen gedaan had.5 Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.*

Paulus plaatste Petrus niet onder een vloek. Hij scheidde het evangelie van genade van elk verbondsevangelie dat een vloek brengt. De vervloekte vandaag de dag behoort tot hen die de kerk weer onder een wet of verbondssysteem willen plaatsen en daarmee onze positie in Christus ondermijnen door de genade van God, zie Gal. 5:1:

*“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.*

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)