

Abraham, Vader van ons allemaal

Justin Johnson

*“Rom. 4:16: Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, **welke een vader is van ons allen;***

Is Abraham onze vader?

Abraham verwekte Izak; Izak verwekte Jakob; Jakob verwekte twaalf zonen. Jakobs naam was ook Israël, en de families van zijn zonen werden de twaalf stammen van de natie Israël.

Het is duidelijk dat Abraham de vader van Israël is via zijn besneden zonen Izak en Jakob. In welke zin zou hij onze vader zijn?

Bijgevolg zijn velen in de war door Paulus zijn leer in Romeinen 4, door te denken dat wij de beloften van land, natie en zegen die aan Abraham zijn gegeven, erven en Gods doel als geestelijk Israël vervullen. **Dat is niet waar!**

Paulus beschrijft hoe Israël zijn beloften zal ontvangen door geloof, vanwege hun vader Abraham. Echter, Paulus presenteert Abraham ook als de vader van ons allen die geloven.

Abrahams vaderschap van geloof

Hoewel Abraham de eerste voorvader van Israël was volgens de belofte, was hij nooit een deel van Israël onder de wet.

Ook toen Abraham de belofte van een vermenigvuldigd zaad kreeg, werd hij niet besneden, zie Rom. 4:10). (Abraham kreeg de belofte vanaf Genesis 12 en werd besneden in Genesis 17).

“Rom. 4:10: Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid.

Een onbesneden niet-Israëliet die niet onder de wet stond, kreeg in Genesis 15 een onvoorwaardelijke belofte. Hij geloofde het. God rekende zijn geloof tot gerechtigheid, zie Gen. 15:6:

“En hij geloofde in den Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Het is deze rechtvaardigheid door geloof dat Abraham in Romeinen 4 voor allen opvoert, of ze nu besneden zijn of niet.

“Rom. 4:11: En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid (= onbesneden) was toegerekend: opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;

Dit voorbeeld van Abrahams rechtvaardiging door geloof zonder werken is wat Paulus beschrijft met betrekking tot de rechtvaardiging van alle mensen.

Abraham was voor Israël onder de wet het bewijs dat zij hun belofte niet door de wet ontvingen, maar door geloof, zie Rom. 4:13. Rechtvaardiging door geloof bevestigt de wet, zoals Paulus zei in Romeinen 3:31:

“Rom. 3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

“Rom. 4:13: Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Abraham was ook een voorbeeld voor hen die niet besneden waren door zijn geloof in wat God hem vertelde. **Het is zijn geloof en niet wat God hem vertelde dat het voorbeeld is.** God openbaarde ons iets anders door Paulus, zie Kol. 1:25:

“Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;

Wij erven de beloften van Israël niet

Als we naar Abraham kijken als een voorbeeld van geloof zonder werken voor toegerekende gerechtigheid, maakt dat het Lichaam van Christus geen deel uit van het verbond van de besnijdenis. Abraham was niet besneden toen hij gerechtvaardigd werd door geloof!

Het maakt ons ook niet tot geestelijk Israël, want Abraham maakte geen enkele dag van zijn leven deel uit van de natie Israël. Hij stond nooit onder de wet en kon zichzelf geen Israël noemen!

Het maakt ons ook niet tot erfgenamen van Israëls doel van aardse heerschappij en erfenis. De inhoud van ons geloof is in het kruis, niet de verbonden van belofte waarin Abraham geloofde. Zie:

*“Rom. 9:4: **Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;***

Toen Abraham besneden werd en werken door geloof begon te doen, was hij niet langer een voorbeeld voor ons, maar werd hij het voorbeeld voor Israël, zoals Jakobus aan de twaalf stammen uitlegde, zie Jakobus 2:21:

“Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izaak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?

Abrahams voorbeeld en doel zijn anders.

Abrahams voorbeeld was rechtvaardiging door geloof zonder werken. Abrahams doel was om vader van vele volken te worden en de wereld te erven.

Mensen maken een leerstellige puinhoop van Romeinen 4 wanneer ze deelnemen aan Abrahams doel in plaats van zijn voorbeeld door geloof.

Abraham verwekt twee volken

Abraham was de fysieke en geestelijke vader van de besnijdenis, het beloofde volk Israël, dat de wereld zou erven, zie Rom. 4:13:

“Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Volgens Genesis 15:6 is hij ook de vader van allen die in gerechtigheid geloven, ook al behoren zij niet tot Israël of de beloften van aardse heerschappij.

“Gen. 15:6: En hij geloofde in den Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Het geloof van Abraham was in de hoop op een vermenigvuldigd zaad, zie Rom. 4:18. Dat zaad zou uiteindelijk de natie worden die over de andere naties van de wereld zou heersen.

“Rom. 4:18: Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen.

Ons geloof is niet gebaseerd op een veelheid van zaadjes, maar op een persoon en zijn volbrachte werk, een enkel zaadje, zie Galaten 3:16:

“Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus.

“Rom. 4:24-25: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; 25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Abrahams geloof in een vermenigvuldigd zaad is machteloos om ons te redden. Abrahams geloof in wat God hem vertelde is het voorbeeld waardoor ons rechtvaardigheid wordt toegerekend, zie Rom. 4:23-24:

“23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is; 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;

God vertelde ons om ons geloof te stellen in de dood, begrafenis en opstanding van Christus voor onze overtredingen en rechtvaardiging, niet in Abrahams verbonden van belofte.

Abrahams vaderschap van “ons allen” is door zijn voorbeeld van geloof zonder werken en niet zijn beloofde doel voor de aarde.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl