

Begraven of crematie?

Voorwoord van de vertaler:

Vandaag de dag wordt er meer en meer gekozen, ook door Christenen, voor crematie in plaats van begraven van de gestorvenen; vermoedelijk is in veel gevallen de financiële situatie van de achterblijver(s) de reden om over te gaan tot crematie. Het is voor ons als Christenen echter belangrijk om te weten wat de Bijbel hier over te zeggen heeft.

In Genesis 3:17-19 wordt als het ware de basis gelegd met betrekking tot de gedachten van God:

*“Gen. 3:17-19: 17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebod, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; **want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.***

Opmerking van de vertaler: Dit is de eerste keer dat de manier van het begraven in de Bijbel naar voren komt! Er wordt gesproken over wederkeren tot “stof” en niet over wederkeren tot “as”.

Is het trouwens niet vreemd dat er altijd met veel respect wordt gehandeld met een overledene? Ze worden gewassen, gekleed en gekist. Daarna nog een serieuze samenkomst met één of meerdere sprekers om vervolgens de kist, met daarin de overledene, in een hete oven te schuiven om de overledene te verbranden tot as! Vindt u, die dit leest als zijnde een gelovige, een normale gang van zaken?

Einde opmerking van de vertaler

Vraag : Is er een Bijbelse onderbouwing te geven voor begraven of cremieren?

Antwoord :

Er zijn geen teksten die het begraven van een overledene voorschrijven of het cremieren verbieden. Dat laatste mag niet leiden tot de conclusie: ‘Het is niet verboden, dus mag het. We hebben namelijk te vragen naar de “strekking/geest” van de Schrift en dan kunnen we het volgende opmerken:

Teksten vóór het begraven

a--Begraven is een oud Joods en Christelijk gebruik. In de Bijbel lezen we dat door hen die God dienden de doden begraven werden. Zie Gen 23:19; 49:29-33; 50:24-26:

“Gen. 23:19: En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela, tegenover Mamre, hetwelk is Hebron, in het land Kanaan.

“Gen. 49:29-33: 29 Daarna gebod hij hun, en zeide tot hen: Ik word verzameld tot mijn volk: begraaft mij bij mijn vaders, in de spelonk, die is in den akker van Efron, den Hethiet;30 In de spelonk, welke is op den akker van Machpela, die tegenover Mamre is, in het land Kanaan, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Efron, den Hethiet, tot een erfbegravenis.31 Aldaar hebben zij Abraham begraven,

en Sara, zijn huisvrouw; daar hebben zij Izak begraven, en Rebekka, zijn huisvrouw; en daar heb ik Lea begraven.³² De akker, en de spelonk, die daarin is, is gekocht van de zonen Heths.³³ Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo leide hij zijn voeten samen op het bed, en hij gaf den geest, en hij werd verzameld tot zijn volken.

“Gen. 50:24-26: 24 En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik sterf; maar God zal u gewisselijk bezoeken, en Hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land, hetwelk hij aan Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft.²⁵ En Jozef deed de zonen van Israel zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren!²⁶ En Jozef stierf, honderd en tien jaren oud zijnde; en zij balsemden hem, en men leide hem in een kist in Egypte.

Bijkomende, belangrijke, zaken:

--Ons lichaam is niet van onszelf, zie 1 Kor. 6:19-20:

“19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?²⁰ Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

--Onze lichamen zijn leden van Christus, zie 1 Kor. 6:15:

“Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.

--Onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest, zie 1 Kor. 6:19:

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Wat we met ons lichaam doen bij de dood is dus niet onbelangrijk!

b. Begraven wordt in de bijbel vergeleken met planten, of zaaien.

- Dat ziet vooruit naar de opstanding, zie 1 Kor. 15: 35-50:

“35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?³⁶ Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;³⁷ En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.³⁸ Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.³⁹ Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.⁴⁰ En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.⁴¹ Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.⁴² Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijheid, het wordt opgewekt in onverderfelijheid;⁴³ Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.⁴⁴ Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk

lichaam, en er is een geestelijk lichaam.⁴⁵ Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.⁴⁶ Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.⁴⁷ De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.⁴⁸ Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.⁴⁹ En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.⁵⁰ Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijke beërft de onverderfelijke niet.

- Christenen verwachten niet de verlossing uit het lichaam, maar de verlossing van het lichaam, zie Rom. 8:23:

*“En niet alleen dit, maar ook wij zelve, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, zeg ik, zuchten in onszelve, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk **de verlossing onzes lichaams**.*

De aartsvaders wilden begraven worden in het beloofde land. Zij wilden daar de opstanding meemaken.

c. Een belangrijk voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Mozes. God heeft deze man van God niet door vuur tot zich genomen en a.h.w. gecremeerd, en op die manier voorkomen dat men Mozes zou gaan aanbidden (denk aan de koperen slang, zie 2 Kon 18:4, zoals hij deed met de tweemaal vijftig soldaten die Elia wilden gevangen nemen, maar God heeft Mozes op een onvindbare plaats begraven!

“2 Kon. 18:4: Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israels tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan.

d Het grote voorbeeld is Jezus Christus. Hij werd begraven en stond daarna op, zie 1 Kor. 15:3 en 4 en merk op dat Paulus niet sterven en begraven combineert, maar begraven en opstanding.

“3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Tegen crematie

a. Cremeren is een Heidens gebruik.

b. Daar komt bij de onderwaardering van het lichaam

- De gedachte van incarnatie bij oosterse godsdiensten houdt in dat : de mens tenslotte het bestaan in het lichaam zal ‘overstijgen’

- De opvatting o.a. van Plato betekent dat het lichaam gezien wordt als een kerker waaruit de mens bevrijd moet worden.

c In het Oude Testament werden lijken verbrand als een ‘oordeel’ van God, zie Lev 20:14 en 21:9:

“Lev. 20:14: En wanneer een man een vrouw en haar moeder zal genomen hebben, het is een schandelijke daad; men zal hem, en diezelve met vuur verbranden, opdat geen schandelijke daad in het midden van u zij.

“Lev. 21:9: Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden.

Het bovenstaande mag duidelijk maken dat begraven Bijbels is en cremeren niet

Vertaler: l.h.meijer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl