

Een riet dat door de wind wordt bewogen?

Pastor Kevin Sadler

“Lukas 7:24-26: 24 Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tot de scharen van Johannes te zeggen: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen wordt? 25 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. 26 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet.

In deze passage preekt onze Heer Johannes de Doper. De Heer vroeg de aanwezigen die dag: “Toen u in de woestijn ging om Johannes te zien, verwachtte u toen dat hij zou zijn als een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?”

Het gebied in de woestijn waar Johannes predikte, werd jaarlijks overstroomd door de rivier de Jordaan. Er ontstonden veel lichte, kwetsbare rietstengels die gemakkelijk door de wind heen en weer werden bewogen.

De vraag die de Heer stelde was of ze een man zagen die gemakkelijk heen en weer was te bewegen en aan het wankelen kon worden gebracht; misschien iemand die zich aanpaste aan de menigte en meeging met elke gril van de publieke opinie. Zo was Johannes niet. Johannes was een man met overtuiging en moed. Hij predikte de boodschap die God hem gaf, *“het evangelie van het koninkrijk”* (*), en stond vastberaden voor die waarheid. Hij liet zich niet beïnvloeden, en niemand zou Johannes ooit kunnen beschuldigen van een riet dat door de wind heen en weer wordt bewogen.

(*)—Van de vertaler: De vier evangeliën, Mattheüs – Markus – Lukas en Johannes behoren tot het Oude Testament (ook wel het Oude Verbond genoemd) en ook het begin van het boek Handelingen behoort daartoe! Misschien bent u daarover verbaast maar bedenk dan dat het Nieuwe Testament (ook wel het Nieuwe Verbond genoemd) niet eerder in kon gaan dan na het sterven van Jezus. Het bewijs hiervoor vindt u in Hebrëeën 9:13-17.

In het evangelie naar Johannes is het hoofdthema dat Jezus de Zoon van God is. Dat moesten de Joden geloven. Dat was *“het evangelie van het koninkrijk”*.

Wij moeten net als Johannes zijn met de waarheid van Gods boodschap van genade voor vandaag – niet iemand die *“heen en weer geslingerd en meegesleurd wordt door elke wind van leer”*, Efeziërs 4:14, maar iemand die standvastig is en *“sterk in de genade die er is in Christus Jezus”*, 2 Timotheüs 2:1.

De Heer vroeg de menigte ook: 'Toen jullie bij Johannes op bezoek ging, bent u toen bij een man geweest die gekleed ging in mooie kleren en zachte stoffen, zoals die in de paleizen van koningen worden gedragen?' Mattheüs 3:4 vertelt ons dat:

"En dezelve Johannes had zijn kleding van kameelhaar, en een lederen gordel om zijn lenden;.....".

Johannes droeg arme, grove kleding. Hij was gekleed in kameelhaar, de grove stof van een buitenmens in plaats van zachte kleding en modieuze kledij. Hij was een man die zich niet bezighield met de dingen waar mensen gewoonlijk naar verlangen of om geven. Hij was geabsorbeerd door Gods waarheid en geestelijke realiteiten. Daardoor liet hij anderen zien hoe arm ze waren en hoe rijk ze konden zijn.

De Heer vroeg: *"Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet?"* De Heer zei: ". Ja, het was een profeet die ze gingen zien. In het vervullen van zijn rol als profeet was Johannes een man die het Woord van de levende God verkondigde, ongeacht wat de kosten voor hem ook waren. Johannes was een profeet *"Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet"*, zie Lukas 7:26, omdat hij ook de geprofeteerde boodschapper was, de voorloper die de weg zou bereiden voor de bediening van de Messias, zie Lukas 3:2-4.

"Lukas 3:2-4: 2 Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn.3 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!"

Johannes is een goed voorbeeld voor ons, want er zijn tegenwoordig veel afleidingen, veel dingen die ons proberen weg te trekken van Christus en ons doel als gelovigen. Net als Johannes moeten we ons richten op het dienen van de zaak van Christus, opkomen voor Gods waarheid en leven voor eeuwige realiteiten, zodat we Paulus' uitdaging kunnen volgen: "Let op de bediening die u hebt ontvangen in de Heer, dat u die vervult", zie Kol. 4:17:

"En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult."

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl

