

## Eenvoudig uitgelegd

Door: L. H. Meijer

Bang voor oorlog” en “Bang voor de dood”

Een oorlog is, hoe verschrikkelijk en verwoestend ook, slechts tijdelijk.

De gevolgen van een oorlog zal ons allemaal raken, niemand uitgezonderd.

Echter:

**Het bang zijn, of onwetend zijn, voor wat er volgt na de “dood” is van een heel andere orde.**

De Bijbel, het Woord van God, zegt dat de mens bestaat uit geest – ziel en lichaam. Men zegt wel eens: Het lichaam is het voertuig van geest en ziel.

Na het sterven brengen we het lichaam naar het graf, ziel en geest verlaten het lichaam en de geest gaat weer naar God die de geest ook heeft gegeven (\*). De vraag die overblijft is: Waar gaat de onsterfelijke ziel heen?

*“Mattheüs 10:28: En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, **en de ziel niet kunnen doden**; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.*

*(\*)—Pred.12:7: En dat **het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.***

De tendens in de Bijbel is “begraven” in de aarde”.

*“Genesis 3:19: .....totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; **want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.***

De eeuwige toestand na het sterven is afhankelijk van welke keuze men heeft gemaakt toen men nog op aarde leefde! Na het sterven kan er NIET meer gekozen worden! De gemaakte keuze staat, na het sterven, voor eeuwig vast!

De vraag die dan opkomt: Is er dan leven na de dood?

De Bijbel is er heel duidelijk over dat er (eeuwig) leven is na de dood. Nu zou je kunnen zeggen: Als dat zo is waar maken we ons dan druk om, eet – drink en wees vrolijk.

Zo eenvoudig is het echter ook weer niet!

Even terzijde: Is 1 Kor. 15:22 een hoopgevende tekst? Niet echt!

*“1 Korinthiërs 15:22: Want gelijk zij allen (gelovigen en ongelovigen) in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen (gelovigen en ongelovigen) levend gemaakt worden.*

Let wel dat deze tekst niets zegt over de “positie” van degenen die in Christus levend gemaakt worden!

Er zijn na het sterven twee (posities) mogelijkheden:

--Voor eeuwig naar de hemel gaan. (Christenen)

--Voor eeuwig naar de hel gaan. (ongelovigen)

Dat komt hard aan maar dat is de Bijbelse waarheid.

Dit roept wederom een vraag op:

(A)--Wat moet je doen om na het sterven voor eeuwig naar de hemel te gaan.

(B)--Wat moet je doen om na het sterven voor eeuwig naar de hel te gaan.

(ad A)—Om voor eeuwig naar de hemel te gaan moet je het evangelie der genade Gods geloven met geheel je hart.

(ad B)—Om voor eeuwig naar de hel te gaan hoef je niets te doen.

Als je je oor te luister legt dan willen de meeste mensen na het sterven graag naar de hemel gaan, dat klinkt goed en is volgens hen de beste optie. Natuurlijk willen de achterblijvers het beste voor degene die is gestorven. Hoe goed ook bedoeld, ongelovigen komen NIET in de hemel. Dit zal hard aankomen maar om, bij leven, te luisteren naar de (Bijbelse) waarheid bestaat vaak grote weerstand.

Vaak wordt er, ook in de prediking in kerken, veel te weinig over dit zeer belangrijke onderwerp gepredikt, de aanwezigen horen liever een mooi en positief verhaal. Er zijn samenkomsten die meer op entertainment zijn gericht dan op Bijbelse waarheden.

Onder (ad A) is het evangelie genoemd. Wat betekent dat woord eigenlijk. Het betekent heel eenvoudig: “Goede of blijde boodschap”. Het is natuurlijk mooi als je een “goede of blijde boodschap” krijgt. Maar wat is de inhoud van die “goede of blijde boodschap” ?

### De goede of blijde boodschap uitgelegd:

God kan de zonde niet aanzien! God wist altijd al dat wij, in ons aardse leven, nooit zonder zonde zouden kunnen zijn. Onze voorouders, Adam en Eva, hebben gezondigd en dat is doorgegaan in alle mensen. Men noemt dat wel de erfzonde.

Nu hebben we dus een groot probleem: God kan de zonde niet aanzien en wij kunnen nooit zonder zonde zijn. Ook zich Christen noemende mensen zondigen nog steeds.

Iemand zei eens: We zijn als Christenen niet beter als andere mensen maar we zijn beter af met betrekking tot de eeuwigheid. Lees verder om te begrijpen waarom we beter af zijn.

God heeft dat probleem voor ons opgelost door al onze zonden, **van verleden – heden en toekomstige** op de (zondeloze Zoon van God) Heer Jezus Christus te leggen toen Hij aan het kruis is gestorven.

Als je met heel je hart, dus **oprecht**, gelooft dat Christus ook voor jouw zonden is gestorven, begraven en ten derde dage weer is opgestaan uit de doden, dan ben je zoals we dat noemen, gered of behouden, en gaat je ziel na het sterven naar de Heer in de hemel omdat God jou dan aanziet in Christus Jezus, in Gods ogen ben je dan zonder zonde. Er komt een tijd dat het lichaam wordt opgewekt en verenigd wordt met de ziel. Die gebeurtenis wordt de Opname genoemd.

### De Bijbelse boodschap, van het evangelie, is:

Dat Jezus Christus gestorven is voor onze (ook die van jou en die van mij) zonden, is begraven en ten derde dage weer is opgestaan uit de doden. (1 Korinthe 15:3-4)

Zo eenvoudig is het evangelie en je hoort het bijna nergens meer! Je kunt je redding niet verdienen, het is uit genade en door het geloof. (Ef. 2:8-9).

Je hoeft, nadat je het evangelie hebt geloofd, NIET met water gedoopt te worden en je hoeft geen openbare belijdenis van je zonden te doen Alleen het EVANGELIE GELOVEN met heel je hart. (Ef. 1:13-14).

Opmerking: Nu zou iemand kunnen denken: Als ik zeg dat ik dat evangelie geloof dan ben ik een Christen. Voor de mensen is hij/zij dan inderdaad een Christen. MAAR:

Of iemand werkelijk een gelovige is, en dus gelooft dat Christus voor zijn/haar zonden is gestorven, begraven en ten derde dage weer is opgestaan, weet alleen God. Waarom weet God dat?

### Omdat God het hart van de mens aanziet!

Zie wat de Bijbel daar over zegt:

*“Jeremia 17:9: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?*

En aldus weet alleen God of iemand het evangelie werkelijk met geheel zijn hart gelooft. Het is dus mogelijk dat iemand zegt het evangelie te geloven en toch niet gered/behouden is.

Het is dus mogelijk dat iemand anderen vertelt een Christen te zijn en het voor God niet is. Mensen kun je voor de gek houden maar dat lukt niet bij God!

Ik wil toch nog een opmerking maken over het door mij gebruikte woord “oprecht” dat ik op deze bladzijde heb genoemd.

Zeer belangrijk!

**“OPRECHT” het evangelie geloven houdt in dat je er voor jezelf volledig van overtuigt bent dat je vanwege je zonden een Verlosser nodig hebt omdat je anders verloren gaat. Neem je het evangelie aan zonder hiervan overtuigd te zijn dan is het als het ware een “technisch” aannemen van het evangelie en gaat het buiten je hart om en ben je niet behouden! De buitenwereld kan daar niet over oordelen.**

Nu zou je kunnen zeggen: Hoe weet ik dit alles als mij dat nog nooit is verteld? Het antwoord is dat **ieder mens** beseft van het bestaan van God. Nooit van gehoord? God zegt dat het zo is:

*“Rom. 1:18-20: 8 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.19 **Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.**20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, **opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.***

Ieder mens heeft dus beseft van het bestaan van God omdat God het hem geopenbaard heeft; als iemand dat beseft met heel zijn hart erkent zorgt God er voor dat diegene op één of andere manier het evangelie der genade Gods krijgt te horen.

Het geweten buiten werking gesteld

*“1 Timotheüs 4:2: .....hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;*

Zulke mensen hebben zichzelf volkomen afgesloten voor alles wat met God of de Bijbel heeft te maken. Misschien zeggen ze het niet maar ze staan vaak vijandig tegenover mensen die beweren Christen te zijn.

Hierbij moet worden opgemerkt dat veel zich Christen noemende mensen een totaal verkeerde levensstijl vertonen. Dat wordt wereldgelijkvormigheid genoemd. Toch moet een zoekend iemand zich niet laten ontmoedigen door zulke mensen.

Dus komt nu de vraag:

“Waar zul jij, die dit leest, de eeuwigheid doorbrengen? In de hemel of in de Hel”.

De keuze is aan jou! Denk daar goed over na en vat het niet te lichtvaardig op! **De beslissing die je hier op aarde neemt heeft eeuwigheidswaarde!**

Naschrift: Veel mensen zien wel in dat er iets staat te gebeuren in de wereld omdat het steeds onrustiger, gewelddadiger en respectloser wordt. Nederland loopt voorop in het moreel verval.

Om kort te gaan: Er komt een einde aan de huidige tijd van genade waarin wij leven. (\*) We weten niet wanneer dat einde komt maar het kon wel eens niet heel lang meer duren. Het kan trouwens ieder ogenblik gebeuren! Alleen God weet het!

(\*)—Het einde van de huidige tijd is NIET het einde van de wereld!

Na het einde van de huidige periode van genade worden alle Christenen, levenden en die reeds zijn gestorven, door de Heer naar de hemel gebracht en dan breekt echt de hel los op de aarde.

De wereld komt onder het bestuur van een verschrikkelijke dictator, **de “antichrist”**.

Het evangelie der genade Gods, zoals eerder genoemd, wordt dan NIET meer verkondigd!

Ook goed om te weten:

Als iemand het evangelie der genade Gods, in de bedeling van genade, waarin wij nu leven, heeft gehoord en het niet heeft geloofd die zal, overgegaan zijnde in de periode van de Verdrukking, dat is de tijd die na de bedeling van genade komt waarin wij nu leven, niet het evangelie van het koninkrijk, dat dan wordt verkondigd, kunnen geloven, die iemand wordt dat onthouden omdat die iemand de waarheid reeds had gehoord maar het niet heeft geloofd. Zie 2 Thess. 2:11:

*“10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;12 Opdat zij allen*

*veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.*

### OPROEP

Beste lezer, de tijd dringt De Bijbel zegt hier over: *“NU IS HET DE AANGENAME TIJD”*.

Wat betekent het dat de tijd dringt? Dat betekent dat er aan de periode, waarin wij nu leven, een einde komt, we weten niet wanneer dat einde komt maar het kan ieder ogenblik gebeuren. Wees dus bereid! Dat einde van deze periode houdt in dat alle (ware) Christenen door de Heer zullen worden opgenomen in de hemel. De gestorven Christenen zullen eerst opstaan uit het graf, en de dan levende Christenen zullen in een oogwenk veranderd worden om daarna samen de Heer tegemoet te gaan in de lucht om met Hem naar de hemel te gaan (1 Thessalonicenzen 4:13-18).

Na deze huidige periode (bedeling) van genade komen de oordelen Gods over deze wereld en de Bijbel noemt de Verdrukking welke zeven jaren gaat duren, (verdeeld in 2 keer 3,5 jaar; de laatste 3,5 jaar noemt de Bijbel *“de grote verdrukking”*), een tijd zoals de wereld die nog nooit heeft gekend en ook nooit weer terug zal komen. Het Bijbelboek Openbaring geeft daar informatie over. Na die 7 jaar wordt het Koninkrijk der hemelen, door de Heer op aarde opgericht, deze periode gaat 1000 jaar duren en in die 1000 jaren regeert de Heer Jezus Christus. Men noemt die periode het 1000 jarig vreedrijk. Hierover valt heel veel te zeggen maar dat valt buiten dit artikel.

Nogmaals het evangelie zoals dat in de Bijbel staat:

*“1 Korinthe 15:3-4: 3 Want ik (= de apostel Paulus) heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Het nu volgende komt uit een Engels dagboek: “Daily transformation”.

Elke verloren ziel moet eerst zijn verloren toestand begrijpen, dat hij machteloos is om iets van zichzelf te doen om eeuwig leven te verwerven, en dat hij alleen op Christus moet vertrouwen voor eeuwig leven.

**Zorg ervoor dat uw getuigenis altijd zo duidelijk is!**

I.h.meyer@ziggo.nl Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)

