

## GELOOF IN WAT?

Door: Justin Johnson

Soms vragen de mensen: “Is geloof genoeg om behouden te worden?”, of: “heeft u geloof?”.

.....Geloof in wat? Er is aan het geloof, op zich, niets speciaals.

--Ieder mens die denkt is een mens van geloof, maar geloof in wat?

--Iedere valse religie heeft mensen die geloven, maar waar geloven ze in?

--Iedere kerkganger, “zonder Bijbelse kennis”, zegt dat hij/zij een mens van het geloof is, maar waar gelooft hij/zij in?

Het is het onderwerp van uw geloof dat een sterk geloof of een zwak geloof tot gevolg heeft.

--Geloof dat niet is gebaseerd op de werkelijkheid is krachteloos.

--Geloof in de verkeerde dingen is onacceptabel.

--Geloof zonder inhoud is helemaal geen geloof, maar onwetendheid.

Het hebben van alleen geloof is zinloos, totdat het geloof is in de juiste dingen. De juiste dingen zijn altijd de dingen waarin God voorziet als onderwerp van het geloof.

De Rechtvaardiger van de goddelozen.

*“Rom.4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.*

Bijna iedere religie leert, dat, om rechtvaardig voor God te zijn, we zelf moeten aantonen dat we rechtvaardig zijn.

Het geloof van ieder religieus mens is tevergeefs als ze geloven dat goddelozen mensen niet voor God gerechtvaardigd kunnen worden.

Natuurlijk is goddeloosheid niet goed en wordt terecht veroordeeld door God en mensen, maar God heeft in een middel voorzien om de goddeloze mensen te rechtvaardigen zonder hun goede werken.

Als uw geloof zich in bochten wringt om dat toe te geven dan is uw geloof geheel onacceptabel voor God en heeft u geen geloof in het evangelie dat redding geeft.

Beoordeel de inhoud van uw geloof, u zou er achter kunnen komen dat het geloof in uzelf is en in uw eigen godsdienstigheid in plaats van in hetgeen waarin God heeft voorzien.

God kan de goddelozen rechtvaardigen die hun geloof stellen in het bloed van Christus die zodoende heeft betaald voor hun zonden.

## Geloof in de Dood en Opstanding.

*“Rom.4:24-25: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk denegenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; 25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Als uw geloof de opstanding van Christus, dat het volbrachte werk van Christus presenteert in uw plaats, niet omvat, dan is uw geloof tevergeefs.

*“1Kor.15:17: En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.*

Rechtvaardigheid kan ons echter alleen worden toegerekend als we geloven dat God Christus heeft overgegeven om onze overtredingen en Hem heeft opgewekt voor onze rechtvaardigmaking.

Vele “mensen van geloof” beweren dat ze onwetend zijn over de wijze waarop God hen red, of hun geloof wordt gevonden in de omstandigheden, of in “wonderen van alle dag”. Dit is niet het geloof dat God respecteert.

*“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,*

Zelfs wanneer de Bijbel zegt dat we geloof moeten hebben moeten we ons afvragen: “geloof in wat?”.

Niet alle mensen in de Bijbel hadden geloof in dezelfde dingen. Geloof in een verbond, geloof in de wet, geloof in het komende koninkrijk, of zelfs geloof in de naam van de Zoon van God, maar dat alles is niet de inhoud van het evangelie van vandaag de dag.

Geloof in het werk van Christus voor u is wat u wordt aangeboden om te geloven. Het is geen geloof in wat voor ding dan ook, het is geloof in de juiste dingen: geloof in het evangelie van vandaag de dag.

## Geloof het evangelie

*“1Kor.15:2-4: 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”.*

Zonder de dood en opstanding van Christus is het christelijk geloof blind, krachteloos om te behouden, dwaas, en onacceptabel voor God. Dat is het waarom Paulus zoveel nadruk legt op de prediking van het kruis als het onderwerp van uw geloof.

Als u zich ongemakkelijk voelt bij dit leerstellig geloof, of dat het in strijd is met wat u denkt dat God zou moeten accepteren, dan is uw geloof niet gebaseerd op de Bijbel, en is niet gebaseerd op de werkelijkheid.

--Mensen geloven in wonderen en toch kunnen ze veroordeeld worden als ze sterven.

- Mensen geloven in engelen, in goede daden, in zijn denken en doen, en zullen schuldig worden bevonden in de dag van het oordeel.
- Mensen geloven in de mensheid, goede wil, en naastenliefde en zullen niet gered worden omdat ze hetgeen, waarin God heeft voorzien, hebben verworpen.

Wij zijn gered door het evangelie van onze behoudenis te geloven, niet door het geloof in wat we voelen, of door kerken, pausen, religieuze systemen, goede werken, hard werken, naar de kerk gaan, engelen, wonderen, of één van de miljoenen andere dingen waar de mensen in geloven.

*“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

Eén ding is er dat red. Slechts één geloof is acceptabel. Slechts één geloof is door Paulus geleerd als HET evangelie. Dat is het geloof dat Christus is gestorven voor onze zonden, dat Hij lichamelijk is gestorven, en letterlijk is opgestaan om ons eeuwig leven te schenken.

Het werk van Christus aan het kruis is datgene wat red. Geloof u daar in?