

Jezus at met zondaars

Justin Johnson

Jezus at met zondaars.

Moderne volgelingen van Jezus zien dit als een rechtvaardiging voor hun betrokkenheid bij wereldse activiteiten, omdat Jezus ook in de buurt van zondaars was.

Het is niet de schuld van de Heer dat de volgelingen van Jezus het bij het verkeerde eind hebben. We zouden Jezus vandaag de dag niet kunnen volgen als we het zouden proberen.

Niettemin is het waar dat er tijdens zijn bediening op aarde veel zondaars en tollenaars in Jezus' gezelschap waren.

Hij kreeg zelfs de schuld dat hij er zelf één was, omdat er zoveel om hem heen waren.

Ondertussen probeerde hij zich niet met hun belangen te bemoeien, zodat ze hem zouden accepteren. Hij wachtte niet op het juiste moment om stiekem een gesprek over geestelijke zaken binnen te laten.

Jezus volgde geen zondaars, zij volgden hem.

“Markus 2:15: En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaars en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd.

Ze hoorden zijn prediking en zagen zijn wonderen en wilden meer horen.

“Lukas 15:1: En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.

Dit is een enorm verschil met de bedieningsmethode van de zogenaamde Jezus-volgelingen die bars, bordelen en balspelen opzoeken om te zijn waar zondaars zijn en door hen geaccepteerd te worden.

Ze rechtvaardigen het allemaal door te beweren dat ze bediening doen zoals Jezus deed onder zondaars. Fout... twee keer.

Jezus diende niet op deze manier, en zijn bediening aan de besnijdenis is ook niet ons voorbeeld voor de kerkelijke bediening van vandaag. Ons voorbeeld is te vinden in de brieven van de apostel die de Heer aan de kerk heeft gegeven, Paulus, zie Rom 15:8; Rom 15:16:

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

“Rom. 15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.

“Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

Toen er zondaars en tollenaars in de buurt van de Heer waren, zweeg hij niet over hun zonden om hen het gevoel te geven dat ze geaccepteerd waren.

Hij riep zondaars op om zich te bekeren. Als arts probeerde hij hun zondeprobleem op te lossen.

“Lukas 5:32: Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

Als gevolg hiervan waren veel van de hoeren en tollenaars die hem volgden, gelovigen die berouw hadden en de Heer volgden naar het koninkrijk, zie Matth.21:32-33:

“32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven. 33 Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en verhuurde dien den landlieden, en reisde buiten 's lands.

Dit is **niet** de bedieningsmethode van moderne volgelingen van Jezus, die nooit iemand zouden beledigen door hen een zondaar te noemen of op hun zonden te wijzen. (tenzij ze natuurlijk homoseksueel zijn).

Dit alles zou je moeten doen afvragen hoe oprecht de volgelingen van Jezus zijn.

De bedieningsmethode van de Heer in elke bedeling was nooit in het sluiten van compromissen, maar evangeliseren.

Jezus at met zondaars en hij predikte tot zondaars. Hij probeerde niet om zich bij hen aan te sluiten.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl