

## Verlossing is geen club

Justin Johnson

Er zijn clubs voor bijna elke menselijke interesse, zelfs voor religie.

Om in een club te komen moet je iets doen, iets betalen of iemand zijn die belangrijk is. Nadat je de toelatingseisen hebt gehaald, heb je de exclusieve eer om lid te zijn van een club.

Hoe hoger de kosten van de club, hoe prestigieuzer deze is.

Lid worden van de lokale club is makkelijk. Voor slechts een paar dollar per jaar krijg je toegang tot grote potten augurken en twintig ponsdozen spek.

De profvoetbal-eregerij is daarentegen veel moeilijker om binnen te komen, maar wel veel prestigieuzer.

Countryclubs eisen dat je op een bepaalde manier gedraagt en kleedt.

Rotaryclubs eisen dat je de helft van hun vergaderingen bijwoont als je lid wilt worden.

Veel clubs zijn alleen op uitnodiging toegankelijk en alleen de besten worden uitgenodigd.

### Kerkclubs

Veel religieuze plekken doen alsof verlossing een club is. Voor zulke mensen is het alleen het voorrecht van de juiste soort mensen: leden met een goede reputatie.

Voordat je vereerd kunt worden met verlossing, moet je je gedrag op orde brengen.

Als je lid wilt worden van de kerk, moet je zoveel bijeenkomsten per jaar bijwonen.

Om überhaupt in aanmerking te komen, moet je gehoorzaam zijn om je te laten dopen of de 10% tienden van het lidmaatschap te betalen. We hebben het tenslotte niet over bulkgranen en golfbanen; de hemel ligt hier op tafel.

De toegangsprijs voor deze clubs is hoog, zodat ze de eer van een club-kerklidmaatschap kunnen behouden. Wij vloeken niet, we kauwen niet en we nodigen degenen die dat wel doen niet uit.

Verlossing betekent dat ze een speciaal ras zijn, meer vrome werken hebben gedaan of vaker naar de kerk zijn gegaan dan de rest.

### Verlossing is een hand-out

Verlossing is geen club, het is een hand-out. Evangelisatiefolders tonen niet de verdiensten van de ontvanger, maar van de gever.

Clubs vereisen dat de leden hun verdiensten bewijzen om lid te worden. Evangelisatiefolders worden gegeven aan degenen die eerst moeten toegeven dat ze het niet zelf hebben verdiend.

Verlossing is een geschenk van God, alleen voor de verachtelijke, goddeloze, zondige en ellendige mensen. Het goede nieuws is dat dit betekent dat iedereen het kan ontvangen, als ze zich eraan kunnen onderwerpen.

Als je denkt dat je je weg kunt betalen met tienden, kerkbezoek en goed gedrag, dan kom je niet in aanmerking voor Gods redding.

God rechtvaardigt de goddelozen, zie Rom. 4:5, niet de trotse, arrogante, zelfingenomen religieuzen.

*“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.*

Gods kerk is niet iets dat je kiest en waar je je bij aansluit. Iedereen die God redt, zit in Zijn kerk. Redding is geen club, het is een aalmoes. Het moet worden ontvangen als iemand die dringend hulp nodig heeft. We hebben allemaal zulke hulp van God nodig.

Mensen sluiten zich aan bij clubs op basis van hun eigen verdiensten. Lidmaatschapskaarten kunnen met trots worden getoond als bewijs van wat ze hebben bereikt om lid te worden.

Als iemand gered is, is dat niet op basis van hun eigen verdiensten. Het enige bewijs van redding is het bloedige kruis en het lege graf van Jezus Christus.

Doordat dat bloed vergoten is, kunnen uw zonden vergeven worden door het werk van Christus. Door zijn opstanding kunt u eeuwig leven krijgen, vanwege zijn rechtvaardigheid.

### Ons falen, Gods geschenk

Als God een club had, zou je je er niet bij kunnen aansluiten.

We zijn allemaal tekortgeschoten aan de glorie van God. De prijs van zijn heiligheid is te hoog voor ons om te betalen. We kunnen niet vertrouwen op onze aanwezigheidsregistratie, tiendenrekening of goed gedrag.

God zelf kan geen verlossing geven aan degenen die het proberen te verdienen. Verlossing is een aalmoes, geen club.

Redding wordt gratis aangeboden aan alle mensen die stoppen met te vertrouwen op hun eigen werken en in plaats daarvan vertrouwen op het voltooide werk van Christus.

Stop met proberen lid te worden van een kerkelijke "club" die je redding aanbiedt tegen een prijs. De prijs is te hoog voor je om te betalen, en je zult jezelf uiteindelijk proberen te rechtvaardigen in de hel.

Neem Gods gratis aalmoes van redding aan door erop te vertrouwen dat de Heer je zal redden door het werk dat hij al voor je heeft gedaan.

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) – Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)

### Van de vertaler

Het evangelie wat de apostel Paulus, de apostel der Heidenen, verkondigt:

*1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt*

op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.<sup>3</sup> Want ik heb ulieden **ten eerste** overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;<sup>4</sup> En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Let op het "**TEN EERSTE**" !

Iemand moet du "**ten eerste**" het evangelie, dat Paulus predikt, met geheel zijn hart geloven. Dat evangelie staat dus in 1 Kor. 15 de verzen 3 en 4. Iemand moet dus erkennen dat hij/zij een zondaar is en reddeloos verloren is mits hij/zij erkent een redder nodig te hebben om niet verloren te gaan.

Waarom moet iemand "**ten eerste**" het evangelie geloven? Zie:

*"Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

De verzegeling met de Heilige Geest kan nooit meer verbroken worden! Aldus kan degene die verzegeld is met de Heilige Geest nooit meer verloren gaan, wat hij of zij ook doet of gaat doen. Misschien kijkt u daarvan op maar uw loon is afhankelijk van hetgeen u met het evangelie heeft gedaan. Zie 1 Kor. 3:9-15:

*"9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.*

Ons loon wordt bepaald voor de Rechterstoel van Christus, zie 2 Kor. 5:10:

*"Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.*

Als u verzeld bent met de Heilige Geest woon Hij ook in u. Zie:

*"1 Kor. 6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.*

De vraag komt nu naar voren: Waarom moet iemand "ten eerste" het genoemde evangelie geloven?

Het antwoord hier op is 1 Kor. 2:14:

*".....de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.*

Hieruit volgt dat een ongelovige de geestelijke dingen niet kan begrijpen omdat hij/zij de Heilige Geest niet inwonend heeft!

Wij kunnen iemand niet tot geloof brengen, we kunnen iemand het evangelie verkondigen. Waarom zeg ik dat? Zie 1 Kor. 3:6-8 waar Paulus zegt:

*“6 Ik (Paulus) heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; **maar God heeft den wasdom gegeven**.7 Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft.8 En die plant, en die nat maakt, zijn één; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.*

Daarom staat er in 2Kor. 5:20-21:

*“20 **Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege**, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

God ziet het hart aan en alleen Hij weet of iemand een waar gelovige is. Waarom is dat zo? Zie Jer. 17:9-10:

*“9 Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?10 Ik, de Heere, doorgrond het hart.....”.*