

Waarom gelovigen zich schamen voor genade

Justin Johnson

Als u de verborgenheid (ook wel het "geheimenis" genoemd) **van Christus begrijpt, dat voor het eerst aan de apostel Paulus werd geopenbaard, worden uw ogen geopend om de Bijbel en Gods wil voor vandaag te begrijpen.**

Zijn uw ogen, die dit leest, al geopend? Zo nee, waarom niet?

Toch schamen sommigen zich om de bedeling van genade zo duidelijk te prediken als Paulus, en blijven ze geheime genadegelovigen.

In plaats van de verborgenheid van het evangelie stoutmoedig te verkondigen, zwijgen ze erover, verbergen ze het in hun kerken en vermijden ze ermee geassocieerd te worden.

Paulus had te maken met dezelfde **schandelijke** problemen. Hier zijn enkele redenen waarom mensen zich schamen voor genade.

Het is klein

Wanneer we voor het eerst te weten komen dat Paulus ons voorbeeld is, kijken we om ons heen om te zien wie Paulus nog meer onderwijst als voorbeeld. Het antwoord kan zeer teleurstellend zijn.

Aan het einde van zijn bediening getuigde Paulus dat "allen die in Azië zijn, zich van mij afkeren", zie 2 Timotheüs 1:15:

"Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes.

Toen de Heer Paulus vertelde dat hij een uitverkoren vat was om de verborgenheid van het evangelie van Christus te prediken, was hij de enige op de planeet die de boodschap kende. Nu, dat is een minderheid!

Er is geen reden om je te schamen als je tot de minderheid behoort als je de instructies van de Heer gehoorzaamt, zie Romeinen 3:4:

".....Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.

Het is niet aantrekkelijk

"1 Tim. 4:13: Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome.

Gezonde leer, lezen en studeren zijn belangrijk voor Paulus, zie Titus 1:9; 2:1. Er is een reden dat er altijd meer mensen winkelen dan er in de bibliotheek zijn.

“Titus 1:9: Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.

“Titus 2:1: Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.

Studeren is iets wat mensen op de middelbare school vermeden, waarom zouden ze vrijwillig naar een kerk gaan die het de prioriteit maakt.

Er is een reden dat openbare scholen en universiteitscampussen verplicht zijn buitenschoolse activiteiten adverteren. Bepaalde dingen trekken mensen aan (voetbal) en andere dingen (Bijbelstudie) niet.

Het is te toegevend

“Gal. 6:12: Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.

Paulus had gemakkelijk populairder kunnen zijn onder de religieuze mensen van zijn tijd als hij was gestopt met het benadrukken van Gods genade **voor iedereen** door geloof.

De religieuze Joden waren beledigd dat redding plotseling zo gemakkelijk werd zonder werken, en dat hun religieuze tradities niet langer bruikbaar waren om te bepalen wie als “rechtvaardig” kon worden beschouwd en wie niet.

Veel kerken zijn tegenwoordig bang dat het prediken van een zuiver evangelie van genade niet zal leiden tot het geven van meer toewijding aan kerkbezoek en goed gedrag. Ze zouden liever mensen aan de wet binden dan omgaan met mensen zoals de Korinthiërs.

Paulus schaamde zich niet voor Gods genade of voor hen die erin geloofden. Hij stond vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt, zie Galaten 5:1:

“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Het wordt niet gewaardeerd in het hoger onderwijs

“1 Kor. 1:26: Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.

Als er één ding is dat meer schande oplevert dan wat dan ook, dan is het wel het niet krijgen van respect door de hooggeplaatsten van de maatschappij. Een slechte reputatie krijgen binnen de academische wereld is de constante angst van de evangelische geest.

Paulus werd door de Schriftgeleerden veracht. Velen zeggen tegenwoordig dat hij door het **gnosticisme** werd beïnvloed. De Bijbel wordt door tekstcritici vaak belasterd omdat er fouten in staan. Er zijn niet veel predikers van genade die een alfabet (titels) achter hun naam hebben.

Opmerking: Wat betekent **gnosticisme**? Gnosis duidt op mystieke, geheime (in de betekenis van "verborgen") kennis.

Waar zijn de geloofsbrieven? Paulus rekende de zijne als drek, zie Fil. 3:8:

“Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Betekent dit dat onze leer verkeerd is? **Nee**. Betekent dit dat mensen zich schamen om om te gaan met de onedele, ongekwalificeerde en niet gerespecteerde? **Ja**.

De Galaten schaamden zich voor de eenvoud van het kruis, en Paulus noemde hen dwazen omdat ze de genadeleer in gevaar brachten om alleen maar gewaardeerd te worden door de religieus gerespecteerde, zie Gal. 3:1:

“O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?

Conclusie

Als u leert hoe u uw Bijbel op de juiste manier recht kunt snijden, wordt u een werkman die door God wordt goedgekeurd, maar niet per se door mensen.

Het is maar goed dat de wijsheid van deze wereld niet onze maatstaf voor ons oordeel is, noch onze methode, zie 1 Kor. 3:19:

“Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;

Paulus verzekert ons dat wij ons niet hoeven te schamen als wij ernaar streven onszelf welbepoofd te tonen aan God, door het woord der waarheid recht te snijden, zie 2 Timotheüs 2:15:

*“Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid **recht snijdt**.”*

Opmerking van de vertaler:

De tekst, van 2 Tim. 2:15, is in de NBG vertaling onduidelijk en leidt niet tot het “recht snijden” zoals dat in de Statenvertaling staat geschreven:

*“2 Tim. 2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch **rechte voren trekt** bij het brengen van het woord der waarheid.”*

Het voorgaande is uitermate belangrijk voor het bestuderen van de Bijbel, het woord der waarheid. Op mijn website, www.bedelingdergenade.nl staat voldoende info over het “recht snijden”. Onder “boeken” staat zelfs een boekwerk dat over de belangrijkheid van het recht snijden gaat!

Einde opmerking.

De bedeling van de genade van God is niet iets dat Paulus heeft uitgevonden. De verborgenheid van Christus is geen modeverschijnsel dat door een kleine groep Christenen is bedacht.

Het is het getuigenis van de Schrift. Het is het getuigenis van de Heer Jezus Christus die ons door zijn genade heeft gered, zie 2 Tim. 1:8-13:

“8 Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;11 Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;12 Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.”

Dus:

“2 Tim. 1:8: Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl