

## Waarom je niet wedergeboren kunt worden

Justin Johnson

Sinds de populaire biografie van Chuck Colson is 'wedergeboren worden' een algemeen eufemisme (= verhulling/verzachting) voor een verlossingservaring.

Sommigen hebben "wedergeboren" gebruikt als een manier om de vrome van de nominale Christen te scheiden. Helaas geloven velen dat ze gered zijn omdat ze een "wedergeboren" gevoel hebben, een veranderd leven of emotionele ervaring, en geen getuigenis hebben van het vertrouwen in Christus' voltooid werk aan het kruis.

Wanneer we de Bijbel bestuderen en deze "recht snijden", is "wedergeboren" iets dat alleen Israël kon doen. Geen enkele Heiden kon wedergeboren worden.

### De eerste geboorte van Israël

Om te begrijpen waarom alleen Israël wedergeboren kon worden, moeten we weten hoe zij de eerste keer geboren werden.

In Exodus werd de natie Israël voor het eerst geboren toen God hen uit Egypte bevrijdde. De HEERE noemt de natie zijn eerstgeboren zoon.

*"Ex. 4:22-23: 22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de Heere: Mijn zoon, **Mijn eerstgeborene**, is Israël. 23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!"*

Nadat Israël uit Egypte was bevrijd en verlost, kreeg het de wet, het Mozaïsche verbond, dat hen als volk heiligde. (Heiligen = apart zetten).

### Israëls behoefte aan een tweede geboorte

Na verloop van tijd werd Israël ongehoorzaam en waar de wet was, was er overvloedig zonde. Ze waren niet langer gebonden aan Egypte, maar ze waren gebonden door het verbond met hun zonden zonder uitweg.

Naarmate de zonden van Israël toenamen, werd het duidelijk dat het feit dat zij als Jood geboren werden in de beloften en verbonden van God, hen er niet toe kon brengen de Heer te dienen.

De profeten spraken over een beter verbond, dat het oude zou vervangen, voor het huis van Israël, zie Jer. 31:31:

*"Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;"*

Dit nieuwe verbond zou het geven van Gods Geest in hun binnenste omvatten om hen in zijn inzettingen te laten wandelen. Zie Ez. 36:27:

*“En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.*

### Nicodemus en wedergeboren

Dat de profeten al over het nieuwe verbond van Israël spraken, is de reden waarom Jezus tegen Nicodemus zei over het wedergeboren worden:

*“Joh. 3:10: .....Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?*

Nicodemus had moeten weten dat Israël een grote behoefte had, en dat het volk verlost moest worden uit de slavernij van het oude verbond, zodat ze het koninkrijk konden binnengaan dat God hun had beloofd.

*“Joh. 3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.*

Jezus maakte Nicodemus duidelijk dat het volk wedergeboren moest worden toen hij zei: “Gij moet wederom geboren worden”. Johannes 3:7

*“Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: **Gijlieden** moet wederom geboren worden.*

Jezus kwam naar Israël om te voorzien in hun behoefte om wedergeboren te worden door een beter verbond. Israël zou niet langer geïdentificeerd worden door het oude verbond, maar door het nieuwe.

Mensen die denken dat ze wedergeboren zijn, moeten ook denken dat ze op de één of andere manier Israël zijn.

### Een nieuw schepsel

Alleen Israël kon opnieuw geboren worden, omdat alleen Israël voor de eerste keer tot God geboren werd, zie Ex. 4:22:

*“Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.*

Je kunt niet opnieuw geboren worden, omdat je niet gered wordt door Israël te zijn of door Israëls verbonden.

Heidenen waren vreemdelingen van de verbonden en zonder God, zie Ef. 2:12:

*“Ef. 2:12: Dat gij (de Heidenen) in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.*

Heidenen werden niet geboren in Gods verbonden. Onze redding zou geen tweede kans voor ons zijn. Het zou de eerste keer zijn dat redding rechtstreeks aan ons werd aangeboden zonder Israël.

Onze redding door genade is niet het gevolg van een veranderd leven, een zalving van de Geest of een betere manier om Gods wetten te gehoorzamen.

Onze redding wordt niet beschreven als wedergeboren worden in een tweede verbond, maar levend gemaakt worden tot een nieuw schepsel, zie Ef. 2:15:

*“Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;*

Dit nieuwe schepsel, het Lichaam van Christus genoemd, is noch Joods noch Heidens, en opereert niet onder de wet, zie Rom. 6:14 en Gal. 3:28:

*“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.*

*“Gal. 3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.*

De nieuwe schepping is het onderwerp van de verborgenheid van Christus en kan niet gekend zijn door Nikodemus, de profeten of de apostelen in Johannes 3.

### Hierin ligt het probleem

Wanneer mensen vandaag de dag de term “wedergeboren” gebruiken om hun redding te beschrijven, verbergt dit de prediking van het kruis, die uniek is voor de vorming van het nieuwe schepsel door Gods genade.

De taal van het ‘wedergeboren’ zijn brengt ons terug naar de tijd vóór het kruis in Johannes 3 en vervangt het evangelie van Christus door het nieuwe verbond van Israël.

De taal van het Wedergeboren zijn is een ontkenning van de verborgenheid van Christus dat aan de apostel Paulus werd geopenbaard.

Mensen die denken dat ze wedergeboren zijn, moeten ook denken dat ze op een bepaalde manier Israël zijn.

## Conclusie

Wedergeboren worden is iets waar Israël aan deelneemt. Omdat Israël gevallen is, kun je niet wedergeboren worden als je dat zou willen.

Wat u kunt zijn, is gered worden door Gods genade door geloof in zijn volbrachte werk aan het kruis. Op het moment dat u gelooft, verzegelt de Heilige Geest u in Christus en maakt u deel van een nieuw schepsel, zie Ef. 1:13:

*“In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

Vertrouwen op het kruis van Christus is wat je vandaag zal redden. Vertrouwen op je ervaring, toewijding of veranderde leven zal dat niet doen. Gered worden is veel beter dan wedergeboren worden.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)

## Suggestie van de vertaler:

Het is goed om (misschien opnieuw) kennis te nemen van het volgende:

1)--Wanneer is het nieuwe testament begonnen?

Dit artikel staat ook op mijn website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) onder artikelen.

2)--Van wie zijn de verbonden? Zie Rom. 9:1-4:

*“1 Ik (Paulus) zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),2 Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.3 Want ik zou zelf wel wenssen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees;4 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.*