

## Werken en genade

Door Mike Schroeder

### Gerechtigheid door werken

*“Hand. 10:35-36: 35 Maar in allen volke, die Hem vreest en **gerechtigheid** werkt, is Hem aangenaam.36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.*

Dit was Petrus' antwoord aan de Heiden Cornelius, die hem had verzocht “om te horen al wat u door God geboden is” In dit vers zegt Petrus in feite: oké, de eerste prioriteit voor iedereen die Gods aanvaarding wil verkrijgen is “rechtvaardigheid te bewerken”.

### Invoeging, met betrekking tot “gerechtigheid” en “rechtvaardigheid” (van het “net” gehaald):

(\*)--**Gerechtigheid** heeft juist ook een hele morele lading, net als **rechtvaardigheid**, en nog vaker een religieuze. Gerechtigheid gaat meer over straffen, compensatie, dat mensen de gevolgen ondervinden van slechte dingen die ze gedaan hebben - dus je gaat er al vanuit dat er oorspronkelijk onrecht gedaan is en **gerechtigheid** is wat er gedaan moest worden om het weer recht te maken. **Rechtvaardigheid** is veel algemener, gaat vaak ook over gelijke behandeling, eerlijke verdeling, etc. Het is het vaak juist het voorkomen van onrecht. Het brengen van gerechtigheid is ook rechtvaardigheid.

### Einde invoeging

Wat bedoelt hij hier precies mee? Binnen de context kan hij niets anders bedoelen dan Israël zegenen. In Hand. 10 vers 31 zei de engel die aan Cornelius verscheen: “.....uw gebed is verhoord, en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden”.

Het is duidelijk dat Cornelius de God van Abraham, Izak en Jakob vreesde, zie Hand. 10:2, 4, 22, en zo Gods uitverkoren volk, Israël, op een materiële manier had bevoorreed, wat hem kwalificeerde voor opname in Gods koninkrijk. Als onbesneden Heiden (Zie Hand. 10 vers 45) was dit de enige manier om binnen te komen voor hem en zijn familie.

*“Hand. 10:2 en 4 en 22: 2 Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende.....4 En hij, de ogen op hem houdende, en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God.....22 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen.*

*“Hand. 10:45: En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.*

Later, in zijn brief aan de “twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn” (Jak. 1:1), bevestigt de apostel Jakobus de noodzaak van gerechtigheid door werken, wanneer hij beweert:

*“Jak. 2:14, 17-18 en 21-24: 14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?..... 17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood.18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen..... 21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd,*

*als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken?23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?*

Ik kan alle fundamentalisten en geestelijke Israëlieten daarbuiten horen schreeuwen: AMEN, broeder! Predik het!

### Toegerekende Rechtvaardigheid

Ik zeg tegen hen: wacht even, broeders, want ik heb een paar vragen voor jullie over dit onderwerp. Als werken (het uitvoeren van een handeling in reactie op een bevel van God) vereist zijn voor verlossing, hetzij om het te krijgen, het te behouden, of om te bewijzen dat je het daadwerkelijk bezit, leg dan de schijnbare tegenstrijdigheid hiervan uit in de volgende passages uit de brieven van Paulus:

*“Rom. 3:20: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.*

*“Rom. 4:1-5: 1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.3 Want wat zegt de Schrift? **En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.**4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.*

### Invoeging van de vertaler voor de duidelijkheid:

*“Rom. 4:7-10: 7 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;8 Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.9 **Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid.10 Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid.***

### Einde invoeging

*“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.*

*“Rom. 11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.*

*“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

*“Titus 3:5-7: 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;7*

*Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.*

Sinds Martin Luther verklaarde dat de brief van Jakobus, vanwege de duidelijke tegenstrijdigheid met Paulus' leer van rechtvaardiging door geloof los van werken, niet in de canon van de Schrift thuishoort, hebben Protestanten geprobeerd uit te leggen dat hij niet echt bedoelde wat hij zei. Hier is een goed voorbeeld:

“Lutheranen geloven dat geloof wordt begrepen als vertrouwen in Gods standvastige liefde, en de enige gepaste manier is voor mensen om te reageren op Gods reddende initiatief. Dus “redding door geloof alleen”, de kenmerkende en controversiële slogan van het lutheranisme. Tegenstanders beweerden dat dit standpunt geen recht deed aan de Christelijke verantwoordelijkheid om goede werken te doen, maar lutheranen hebben geantwoord dat geloof actief moet zijn in liefde en dat goede werken volgen uit geloof zoals een goede boom goede vruchten voortbrengt.”

Met alle respect voor Dr. Luther en zijn monumentale prestaties in de Reformatie, hij “begreep het niet allemaal goed”. In het geval van de brief van Jakobus had hij gelijk en ongelijk. Hij had gelijk toen hij beweerde dat de leer over rechtvaardiging een “werken”- leer was, en sprak Paulus' behandeling ervan in Romeinen en Galaten tegen. Maar hij had ongelijk toen hij beweerde dat het om die reden geen plaats had in de canon. Als dit het geval is, dat het legalisme ervan het diskwalificeert als Heilige Schrift, dan moeten Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes ook verdwijnen, omdat ze net zo legalistisch zijn als Jakobus. Mattheüs zegt dat degenen die gered willen worden “*tot het einde moeten volharden*”, zie Mattheüs 24:13 en Markus 13:13, d.w.z. ze moeten onwankelbaar trouw blijven, zie Hebréeën 10:23 en Jakobus 1:6, tot hun dood. De verwijzing naar “*een goede boom brengt goede vruchten voort*” in de laatste zin van bovenstaand citaat is afkomstig uit Mattheüs 7:18 en zegt eenvoudigweg dat een “ware” gelovige werken zal voortbrengen die passen bij zijn/haar geloof, zie Lukas 3:8.

*“Matth. 24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

*“Markus 13:13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

*“Hebr. 10:23: Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);*

*“Jak. 1:6: Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt.*

*Matth. 7:18: Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.*

*“Lukas 3:8: Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; en begint niet te zeggen bij uzelf: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.*

### Twee verschillende evangeliën voor twee verschillende bedelingen

We kunnen hieruit terecht concluderen dat werken binnen de context van deze delen van de Nieuw Testamentische geschriften een noodzakelijk onderdeel waren van “**het evangelie van het koninkrijk**”, zie Matth. 4:23, e.a.

*“En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende **het Evangelie des Koninkrijks**, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.*

Maar we moeten ons afvragen, met welk doel? Om een rechtvaardige positie voor God te verkrijgen? Absoluut niet. Ik zeg dat ze uitdrukkelijk bedoeld waren voor identificatiedoelinden. Door te zeggen dat hij zijn geloof zou tonen door zijn werken, zegt Jakobus precies dit. Door te zeggen dat een goede boom goede vruchten zal voortbrengen, zegt dit duidelijk dat een ware gelovige wordt geïdentificeerd door de werken (vruchten) die hij voortbrengt. De vraag die rijst is of dit, zoals de schrijver hierboven benadrukt, moet worden toegepast op de kerk, het lichaam van Christus in de huidige bedeling van genade? (De Verborgenheid of het Geheimenis).

Er is vaak gezegd dat geen enkele sterfelijke mens die ooit heeft geleefd, gerechtvaardigd is door zijn werken. Nee, niet Abraham, niet Mozes, niet Samuel, niet David, geen van de apostelen; ja, niet één, zie Rom. 3:10:

*“Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;*

Ik ben het hier helemaal mee eens. Dit sluit echter niet uit, zoals we in de bovenstaande passages hebben gezien, de vereiste van werken in de redding/rechtvaardiging-vergelijking onder sommige van Gods programma's. De vraag is of er nu iemand onder één van die programma's valt? Het antwoord is nee. De Heer in de evangeliën, en Petrus, Jakobus en Johannes, in hun respectievelijke brieven, spreekt in de eerste plaats tot een bepaalde groep mensen, "*de verloren schapen van het huis van Israël*", en in de tweede plaats tot Heidenen die Israël zegenen, over het beërven van een aards koninkrijk, zie Hand. 1:6, dat was voorspeld in de profetische geschriften van het Oude Testament.

*“Hand. 1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?*

De reden dat Paulus' evangelie anders lijkt te zijn – werken worden in zijn evangelie inderdaad uitgesloten om daar door gered te worden – is omdat het anders is! De mensen aan wie Paulus schrijft, zijn in de eerste plaats Heidenen die niet zijn opgenomen in de belofte van Abraham en dus geen deel kunnen uitmaken van het programma van het koninkrijk van Israël.

Toch probeert bijna de hele Christelijke gemeenschap, – katholieken, orthodoxen, protestanten, evangelischen, etc., deze twee verschillende programma's te vermengen tot één, verenigde boodschap. Dit vergt veel bijsnijden en opvullen om dat te bereiken. Er zijn inderdaad miljoenen pagina's aan commentaar geschreven om dit doel te bereiken; **om dingen, zoals ze in de Schrift staan, hetzelfde te maken die duidelijk niet hetzelfde zijn.**

Dit is allemaal zo onnodig - en absoluut verkeerd. In een veelheid aan passages beweert Paulus dat zijn evangelie anders is dan dat wat aan de 12 werd gegeven. De eerste twee hoofdstukken van de brief aan de Galaten zijn aan dit doel gewijd. Nergens, in zijn dertien brieven, Romeinen tot en met Filemon, zinspeelt hij zelfs maar op het idee dat zijn evangelie verenigbaar is met het evangelie van het koninkrijk. Integendeel, zinnen als:

*“1 Kor. 15:1: Voorts, broeders, ik maak u bekend **het Evangelie, dat ik u verkondigd heb**, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat,*

*“Gal. 2:2: En ik ging op door een openbaring, **en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen**; en in het bijzonder aan degenen, die in achtung waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.*

Rom. 2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar **mijn Evangelie**.

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, **naar mijn Evangelie** en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

“2 Tim. 2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zede Davids, **naar mijn Evangelie**;

“Rom. 5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot **deze genade**, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

“Ef. 3:8: Mij, den allerminste van al de heiligen, is **deze genade** gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

Deze teksten geven duidelijk de exclusieve aard van zijn (Paulus) boodschap aan.

Ten slotte maakt hij in zijn laatste instructiebrief aan Timotheüs kort en bondig een einde aan het idee dat zijn evangelie vermengd zou moeten worden met het evangelie van het koninkrijk, met de volgende verklaringen:

“2 Tim. 2:7 en 8 en 15: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.8 Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zede Davids, **naar mijn Evangelie**;.....15 Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Het gehele Nieuw Testamentische gedeelte van de Bijbel is “het woord der waarheid.” Maar om “inzicht in alle dingen” te verkrijgen die daarmee verband houden, moeten we kijken naar de apostel Paulus, die zijn evangelie “recht snijdt” (afzondert) van het evangelie van het koninkrijk (het evangelie dat aan de twaalf discipelen werd gegeven om aan Israël te prediken), omdat het uitsluitend in zijn dertien brieven staat, waarin de instructies voor “de gehoorzaamheid van het geloof”, Rom. 16:26, aan de Christelijke kerk in de wereld van vandaag te vinden zijn.

“Rom. 16:26: Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, **tot gehoorzaamheid des geloofs**, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

Degenen die deze twee evangeliën proberen te mengen, proberen in feite werken en genade te mengen, en volgens Paulus is dit niet mogelijk en komt het neer op "de waarheid vasthouden in ongerechtigheid", zie Rom. 1:18, en het opleggen van een last aan mensen die ze niet in staat zijn te dragen. Dit zal ongetwijfeld schande brengen bij "de rechterstoel van Christus", zie Rom. 14:10 en 2 Kor. 5:10, voor deze individuen en hun volgelingen die zich hieraan schuldig maken.

“Rom. 1:18: Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, **als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden**.

“Rom. 14:10: Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

## Naschrift

Bent u gered? Jezus Christus, "die geen zonde kende" en zijn offerdood aan het kruis, heeft de weg vrijgemaakt voor "iedereen die gelooft... om met God verzoend te worden. De geschiedenis heeft aangetoond dat welke vrede de mens ook in de wereld heeft bereikt, slechts tijdelijk kan zijn. De Bijbel zegt dat individuele mannen en vrouwen zonder enige twijfel kunnen weten dat ze gered zijn en op weg zijn naar de hemel, en daarom absolute en permanente vrede hebben, ongeacht wat er in de wereld gebeurt, door te vertrouwen op Jezus Christus en zijn dood aan het kruis voor hun eeuwige redding. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden." Hebt u dit gedaan? Zo niet, waarom dan niet nu?

*"1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)