

Leven en sterven, Paulus' evaluatie

R. Jordan

“Fil.1:21: Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin”.

De schrijver heeft zich vaak afgevraagd of dit vers niet Paulus zijn “levensvers” zou zijn, want het geeft duidelijk zijn evaluatie van leven en dood weer, teruggebracht in zijn eenvoudigste vorm.

Het sterven is mij gewin

Alleen de gelovige kan zeggen: Het sterven is mij gewin, want alleen de gelovige weet zeker waar hij heen gaat als hij sterft. Toch is de hoop van de gelovige niet alleen de dood. Veeleer is de dood het begin van een proces dat veel meer inhoud. Dat Paulus daar zo over dacht zien we later in zijn woorden verder in deze zelfde brief:

“Fil.3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus. 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

Op een dag zal onze Heere komen, niet alleen in de dood maar om ons vernederd lichaam te veranderen, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam. Wat een vooruitzicht is dat!

Voor de gelovige die de zwakheid, ja zelfs de vernedering van dit huidige sterfelijke lichaam heeft ervaren, en wie onder ons weet niet hoe ons sterfelijke vlees ons soms kan vernederen, is het vooruitzicht van een nieuw verheerlijkt lichaam inderdaad gezegend. Pastor Otis Wasson zei altijd: daar zijn geen kaalheid, brillen, gebitten, buiken, of knobbeltenen meer. En zo zal het zijn!

Er is echter meer betrokken bij ons verheerlijkte lichaam dan alleen de bevrijding van fysieke ongemakken en beperkingen, hoe welkom zij ook zullen zijn. Wij zeggen meer, omdat de Schrift aangeeft dat een verheerlijkt lichaam meer is dan alleen een fysiek vernieuwd lichaam. Leden van het lichaam van Christus zijn bestemd om te delen in de verheerlijking van de Heere Jezus Christus Zelf. Daarom schrijft Paulus aan de gelovigen te Rome:

“Rom.8:17-18: 17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18 Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Een illustratie van de “verheerlijkte mens-zijn” vinden we in de ervaring van onze Heere op de berg der verheerlijking. Mattheüs geeft ons het verslag:

“Matth.16:28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

“Matth. 17:2: En Hij werd voor hen veranderd van gedaante: en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.

Het was als de Zoon des mensen dat Christus werd veranderd, en zo Zijn verheerlijkte mens-zijn liet zien. Zoals Petrus het later schrijft waren zij aanschouwers van Zijn heerlijkheid. Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, zie 2 Petr.1:16-17:

“6 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.

Maar hoe werd Zijn heerlijkheid gemanifesteerd? Het antwoord is gegeven in de woorden gelijk de zon. Het licht scheen niet op Hem als een schijnwerper, maar het kwam vanuit Hem en scheen naar buiten, zoals de zon doet.

Een verheerlijkt lichaam is meer dan alleen nieuwe ogen, ledematen en organen. Ja, dat is het allemaal. Maar het is meer. Het is een lichaam van waaruit de heerlijkheid van God schijnt!

De heerlijkheid van God

Iets van de heerlijkheid van God kan gezien worden in het verslag van Mozes' ontmoeting met de Heere in Exodus 33 en 34. Verward door Gods schijnbare tegenstrijdigheid van Zijn belofte om Israël te begeleiden, vraagt Mozes een verklaring voor de vertraging en zoekt bewijs dat de beloofde aanwezigheid werkelijkheid zou zijn.

De Heere verzekert Mozes opnieuw door te zeggen: *Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen?* Ex.33:14. Mozes was niet tevreden met alleen de belofte van Zijn aanwezigheid, maar zegt: *Toon mij nu Uw heerlijkheid* Ex.33:18. Met andere woorden, voor Mozes was de aanwezigheid van de Heere Zijn geopenbaarde heerlijkheid. En wat was deze geopenbaarde heerlijkheid? Let op het antwoord van de Heere:

“Ex.33:19 Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen wiens Ik Mij ontfermen zal.

“Ex.34:6-7: 6 Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE HEERE, God, barmhartig en genadig; lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. 7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft; Die den schuldige geenzins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen, in het derde en in het vierde lid.

Let goed op: Toen de HEERE Zijn aanwezigheid openbaarde en Zijn Naam aan Mozes verklaarde was dat door de belichaming van al Zijn eigenschappen aan hem voorbij te laten gaan: goedheid, barmhartigheid, genade, lankmoedigheid, waarheid, heiligheid enz. in een glanzende weergave van licht. De heerlijkheid van God was de uitstraling van alles dat Hij is!

Met dit alles in gedachten kunnen wij vollediger de diepere bedoeling van Paulus' woorden begrijpen aan de Kolossenzen:

“Kol.3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons Leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

De “opname” zal de verheuging brengen van de aanwezigheid van onze Heere, nieuwe lichamen, gezegende vereniging en gemeenschap met geliefden en heiligen, en veel meer. Maar er zal nog iets veel mooiers zijn dan deze geweldige dingen. Gelovigen zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid en alles wat Hij is zal gemanifesteerd worden in het universum door ons! Dan zal Efeze 2:7

een gezegende werkelijkheid zijn, want door ons zal Hij betonen den uitnemenden rijkdom Zijner genade in de toekomstige eeuwen.

De hoop der heerlijkheid moet ons bemoedigen en sterken om met Paulus te zeggen dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. De dood, en alles wat daarna komt, is zeker grote winst voor de gelovige.

Het leven is mij Christus

De heerlijke toekomst die de gelovige wacht is niet enkel een vlucht uit de tegenwoordige werkelijkheid. Het geeft ons eerder stabiliteit in ons leven. Let op dat Paulus' woorden over dood vooraf gegaan worden door de verklaring: Want het leven is mij Christus.

Zijn bedoeling hier is duidelijk genoeg want vers 21 is zijn commentaar op het voorgaande vers, wat zegt:

“Fil.1:20 Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.

Christus was alles voor Paulus, en zou dat ook voor ons moeten zijn. Elk gebied in ons leven zou op Hem gericht moeten zijn. Het totale besluitvormingsproces voor de gelovige heeft één focus: Christus. Of het nu ons persoonlijke leven, familieleven, zakenleven, vrijetijdsleven, sociale leven of geestelijke leven is, elk detail van ons leven zou gericht moeten zijn op Zijn heerlijkheid.

Dit is echter meer dan eenvoudig de details van het leven afhandelen zodat we Hem behagen, al is dit zeker zo. Meer, omdat Paulus ons aanspoort :

*“Rom.12:1-2 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welk is u redelijke godsdienst. 2 En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt **veranderd** door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is.*

Het “veranderd” in dit gedeelte is het “veranderd” van Mattheüs 17:2:

*“En Hij werd voor hen **veranderd** van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.*

Hier moet 2 Korinthe 3:18 niet vergeten worden:

*“2 Kor.3:18 En wij allen, met ongedekten aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante **veranderd** van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.*

Als wij in het Woord van God alles zien wat Christus heeft gedaan voor ons, heeft dat een veranderende werking op ons! De Geest van God vult ons en het karakter van God wordt dan door ons heen gezien als wij *vervuld zijn met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God*, Fil.1:11:

Dus kan Paulus verder gaan en zeggen dat wij:

“2 Kor.4:10-11 10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. 11 Want wij die leven, worden altijd in den dood

overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.

Zijn leven, Zijn eigenschappen, Zijn daden worden zo geopenbaard in het vlees als wij wandelen door de leiding van de Geest door Zijn Woord aan ons. Dan is het leven is mij Christus meer dan een wens of een cliché, het is een gezegende werkelijkheid!

Voordat wij dit artikel eindigen willen wij de lezer er aan herinneren dat Fil.1:21 een verklaring is van Paulus' eigen persoonlijke evaluatie van leven en dood. Let op hoe hij zegt: *het leven is mij...*

Wij kunnen niet anders, beste lezer, dan u vragen: Wat is het leven voor u? Is het geld, amusement, vrienden, school, een huis, familie, werk, seks, sport, waar is uw leven op gericht? Een ding is zeker, uw leven zal nooit alles zijn waarvoor het is bedoeld totdat het is gericht op Christus!

En wij moeten ook aan u vragen: Wat is de dood? Winst? Of verlies? Als u Degene nog niet heeft vertrouwd Die is gestorven om uw Redder te zijn, doe het vandaag! Dan zal ook voor u, beide dood en leven, winst zijn in de ware zin van het woord.