

Het ontbrekende ingrediënt in Christelijke bedieningen

Justin Johnson

Soms is het moeilijk om mijn Bijbel te bestuderen, vanwege al het lawaai. Kun je het horen? Het is een continu gezoem door het hele land.

“De lucht valt! Onze natie is moreel en geestelijk in verval!”

Zelfs de post-millennialisten geven toe dat het nu een slechte tijd is (maak je geen zorgen, zeggen ze, het zal later beter worden).

Opmerking: Het “postmillennialisme” of postchiliasme is de leer dat Christus pas terug op aarde komt ná (post) het Duizendjarig Rijk (millennium).

Dus, hoe lossen we het op?

Er zijn legio oplossingen en ze trekken je in honderd verschillende richtingen. Van Christenen hoor je misschien: “We moeten vechten tegen seculier onderwijs op onze scholen!”

Daar komen de apologetische bedieningen, Christelijke lobbyisten en gebedskrijgers. “Lees Genesis 1:1:

“In den beginne schiep God den hemel en de aarde

We hebben een Bijbels wereldbeeld nodig!”

Opmerking: Christelijke apologetiek: De christelijke apologetiek verdedigt de leer die uit de natuur en de Schrift verkregen zou kunnen worden. Het wil een aanvulling, bevestiging van de kennis van God uit de Schrift vormen.

Als mensen het eerste vers in de Bijbel niet kunnen geloven, dan lijkt het probleem iets dieper te gaan dan colleges over biologie en politiek. Waarom zouden we scholen en overheden moeten verplichten om te doen wat kerken al die tijd al zouden moeten doen?

Ik dacht dat het de taak van de kerk was om de pijler en het vastigheid van de waarheid te zijn, niet de universiteiten, zie 1 Timotheüs 3:15:

“Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

Dus zingt het koor: “We hebben sterkere kerken nodig!”

Dus komen de kerkelijke adviseurs en experts in authenticiteit binnen. “Als kerken betere evangelisatie-inspanningen en discipelschap-programma’s hebben, kunnen we dit omdraaien”.

Een ander zegt: "Kerken kunnen niet vooruit als gezinnen achterlopen. Sterke gezinnen maken sterke kerken! We hebben betere vaders en moeders nodig!"

En dan komen de familieforums, opvoedingsboeken en bumperstickers – familie eerst!

Vervolgens realiseert iemand zich dat de bron van gezonde gezinnen een gezond huwelijk is. "Gebroken huwelijken zijn gebroken gezinnen!"

Nu komen de huwelijksadviseurs, mannenontbijten, vrouwenbedieningen en "maak uw huwelijk beter" conferenties. "We hebben meer mannelijke mannen nodig, en meer vrouwelijke vrouwen. Heb uw vrouwen lief; onderwerp u aan uw man!"

Dat klinkt allemaal goed en is ook nodig, maar behandelt u hiermee de symptomen en niet het echte probleem?

Wat is het ontbrekende ingrediënt? Wat is de echte ziekte? Wat produceert werkelijk godvruchtige mensen?

"2 Tim. 3:16-17: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Persoonlijke Bijbelstudie leidt tot godvruchtige mannen en vrouwen, gezonde huwelijken, sterkere gezinnen en solide Bijbelse kerken.

Tijd die wordt besteed aan gebed en studie van Gods woord kan niet aan iemand anders worden opgedrongen. Het is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Er zijn veel persoonlijke verantwoordelijkheden waarvoor we andere mensen kunnen betalen om ze voor ons te doen, maar persoonlijke tijd die wordt besteed aan God en zijn woorden is daar niet één van.

Wanneer we persoonlijke Bijbelstudie verwaarlozen, oogsten we vreselijke gevolgen.

Schaamte volgt Christenen die de wil van de Heer willen doen zonder persoonlijke, recht gesneden, Bijbelstudie.

"2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Huwelijken, gezinnen en kerken brengen geen verandering teweeg, tenzij individuele heiligen in die instellingen persoonlijke Bijbelstudie doen en Gods woord waarachtig in hen laten werken, 1 Thess. 2:13:

"Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

Als mensen stoppen met persoonlijk bidden, studeren en het woord van God “recht te snijden” dan weerspiegelt dat zich in hun huwelijken, families en kerken.

“Maar jullie trekken je terug uit de cultuur!” roepen de critici.

Nee, dat is niet zo. Wij trekken ons niet terug uit de cultuur; wij trekken ons terug om persoonlijke Bijbelstudie te doen. Dat is wat God goedkeurt, zie boven 2 Tim. 2:15.

Soms is het moeilijk om mijn Bijbel te bestuderen, vanwege al het lawaai dat Christelijke bedieningen maken, maar het moet.

Voor je kerk, voor je familie, voor je huwelijk, gebeurt er geestelijke groei in je als je alleen bent met God en Zijn woorden.

“1 Tim. 4:16: Heb acht op uzelf en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl

Website: www.bedelingdergenade.nl