

Wat is er gebeurd sinds 1909?

Pastor Cornelius R. Stam

In **1909** schreef Dr. C. I. Scofield de volgende passage in de Inleiding tot de Scofield Reference Bible:

“De laatste vijftig jaar hebben we een intensiteit en breedte van interesse in Bijbelstudie gezien die ongekend is in de geschiedenis van de Christelijke Kerk. Nooit eerder hebben zoveel eerbiedige, geleerde en geestelijke mannen de geest van de studie van de Schrift zo vrijgemaakt van louter controversiële motieven. Er is een nieuwe en uitgebreide exegetische en verklarende literatuur gecreëerd....”.

Zelfs de jaren die volgden op het schrijven van deze passage brachten vele grote Bijbeluitleggers voort, maar hun aantal is sindsdien snel afgenomen, tot op de dag van vandaag hebben evangelisatie-opwekkingscampagnes de grote, opwindende Bijbelconferenties van enkele decennia geleden bijna vervangen.

Ongeacht de populariteit van dergelijke campagnes, zal de Kerk echter geen echte vooruitgang boeken, noch in geestelijke kracht, noch in het aantal echte bekeerlingen tot Christus, totdat ze weer de nodige nadruk legt op het Woord van God, zowel in persoonlijke studie als in openbare bediening.

Onpopulaire maar vitale Bijbelse leerstellingen hebben veel predikers en Bijbelleraren tegengehouden en hen ervan weerhouden om “geesten vrij van louter controversiële motieven” tot de Schrift te brengen, **grotendeels omdat de prijs van het opkomen voor deze waarheden te hoog leek.**

Maar totdat het de enige passie van mannen van God is om DE WAARHEID te kennen en deze bekend te maken, zal er geen ware opwekking komen, want de Kerk heeft nooit één stap vooruit gezet zonder vooruitgang in de studie van het Woord.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl