

Zeven fundamentele Bijbelfeiten die elke Christen zou moeten weten en geloven

Robert C. Brock

FEIT NR. 1: De Bijbel MOET recht worden gesneden om zinvol te zijn.

Let op wat er staat, dit is ZEER belangrijk:

(Statenvertaling) *“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid **recht snijdt**.”*

Dit is één van de hoofdregels voor het interpreteren van de hele Bijbel. Het negeren van deze regel of een verkeerd gebruik ervan zal slechts tot één resultaat leiden, VERWARRING, en onze God is niet de auteur van verwarring.

Invoeging van de vertaler:

(Statenvertaling) *“2 Tim. 2:15: **Benaarstig** u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid **recht snijdt**.”*

*“**benaarstigen**”* betekent: zich met ijver op iets toeleggen, zich inspannen voor.....

(NBG) *2 Tim. 2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch **rechte voren trekt** bij het brengen van het woord der waarheid.*

(King James Bible) *“2 Tim. 2:15: Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, **rightly dividing** the word of truth.”*

Het behoeft geen nadere toelichting dat de Statenvertaling en de King James Bible in dezen de juiste vertalingen zijn. Op www.bedelingdergenade.nl kunt u veel info vinden, onder zowel “artikelen” als onder “boeken”, over de toepassing van het “recht snijden”.

Einde invoeging van de vertaler

De reden voor het recht snijden van de Bijbel is vanwege de twee verschillende doelen van God:

(1) Zijn doel met betrekking tot Israël en de wereld volgens de **PROFETIE**,

En:

(2) Zijn doel met betrekking tot de Heidenen, in dit huidige tijdperk, volgens de VERBORGENHEID, of GEHEIMENIS, dat aan Paulus is geopenbaard. **God wil niet dat we de leer van deze twee doelen verwarren.** Hij heeft ons heel genadig de sleutel (het recht snijden) gegeven voor een juist begrip hiervan.

FEIT NR. 2—Dat het ONDERSCHIEDEN van de waarheid van Paulus een zeer belangrijke leerstelling van de Bijbel is. De verrezen Heer Jezus Christus openbaarde Zijn hart en Zijn geest aan de apostel Paulus:

*“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij (Paulus) verkondigd is, niet is naar den mens.12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door **de openbaring van Jezus Christus**.*

*“Ef. 3:2-3: 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij (Jezus Christus) mij **door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid,.....**”.*

Dit bewijst definitief dat Paulus niet predikte wat de 12 apostelen predikten. In plaats daarvan ging hij naar Jeruzalem om HEN TE VERTELLEN van het speciale evangelie van genade dat Christus hem gaf, zie Galaten 2:2.

“En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

Hij predikte Jezus Christus volgens de OPENBARING VAN DE VERBORGENHEID dat geheim werd gehouden, verborgen in God, zie Rom. 16:25; Efeziërs 3:9:

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Hij was de apostel voor de Heidenen en verheerlijkte zijn ambt, zie Rom. 11:13:

“Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

FEIT NR. 3—Dat het evangelie dat wij moeten prediken het Evangelie van de genade van God wordt genoemd.

*“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen **het Evangelie der genade Gods**.*

Dit is Gods enige boodschap voor de verlorenen in deze huidige tijd (bedeling). Wij moeten Paulus volgen zoals hij Christus volgde, zie 1 Kor. 11:1:

“Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

ALLEEN in zijn geschriften, Romeinen tot en met Filemon, vinden wij de leer, positie, wandel en bestemming van de Christen.

Enkele andere belangrijke aspecten van genade zijn:

1. Wij worden gered uit GENADE—Ef. 2:8-9:

“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

2. Wij worden om niet gerechtvaardigd door Zijn GENADE—Rom. 3:24 en Titus 3:7:

“Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

“Titus 3:7: Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen leven

3. Zijn GENADE is voldoende voor ons—2 Kor. 12:9:

*“En Hij heeft tot mij gezegd: **Mijn genade is u genoeg**; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.*

4. Wij staan niet onder de Wet maar onder GENADE—Rom. 6:14-15:

*“14 Want de zonde zal over u niet heersen; **want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.**15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.*

5. Deze tijd is de tijd van GENADE—Ef. 3:2:

“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u

FEIT NR. 4—Dat de Bijbel duidelijk leert dat de waterdoop een onderdeel was en is van de religie van Israël, zie Hebr. 6:1-2; 9:10:

“Hebr. 6:1-2: 1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God,2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel.

“Hebr. 9:10: Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.

Het was voor de vergeving van zonden en gebeurde door besprenkeling, zie Markus 1:4; Handelingen 2:38; Ezechiël 36:25:

“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

“Hand. 2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

“Ez. 36:25: Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.

In deze tijd is er maar ÉÉN doop, niet twee: *“Eén Heer, één geloof, ÉÉN DOOP”*, Efeziërs 4:5. Deze doop is de plaatsing van de Christen in de Kerk, het Lichaam van Christus, door de Heilige Geest:

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

Deze doop vindt eens en voor altijd plaats op het moment van de zaligheid. Zie ook Ef. 1:13:

“13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

De apostel Paulus werd niet gezonden om te dopen met water:

“1 Kor. 1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde

Alleen een verandering in Gods doel zou een dergelijke verklaring noodzakelijk maken. Er wordt vandaag de dag geen belang gehecht aan de waterdoop. Het is geen onderdeel van het Christendom en veroorzaakt alleen maar verwarring.

FEIT NR. 5—Dat we de tweevoudige bediening van onze Heer Jezus Christus moeten begrijpen is een vereiste.

Tijdens Zijn aardse bediening diende Hij uitsluitend Israël:

Matth. 15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Zijn hele bediening aan de natie was onder de wet van Mozes, zie Matth. 5:17 en Galaten 4:4-5:

Matth. 5:17: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

“Gal. 4:4-5: 4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

Christenen staan niet onder de wet, dus we moeten niet leven volgens de leringen van Israël.

Tijdens Zijn huidige bediening in de hemel, dient Hij overeenkomstig wat Hij aan de apostel Paulus openbaarde. Hij redt mensen overeenkomstig Zijn evangelie van genade. Hij is bij de troon van genade en pleit voor ons, zie Romeinen 8:34:

“Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Wij moeten leven volgens de brieven van Paulus¹, Romeinen tot en met Filemon, in welke het zuivere Christendom te vinden is. Dit wil niet zeggen dat we de rest van de Bijbel moeten verwaarlozen (*). Het is ALLES voor ons, maar niet ALLES AAN ons (om te gehoorzamen), zie 1 Kor. 10:6 en 11,

Opmerking: Het gaat in 1 Kor. 10:1-13 over: “Israël als waarschuwend voorbeeld”.

“1 Kor. 10:6 en 11: En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkewijs als zij lust gehad hebben.....11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.

(*)—2 Tim. 3:16: *Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;*

FEIT NR. 6—Dat TEKENEN behoren tot de natie Israël en haar religie:

“1 Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;

Spreken in tongen is een TEKEN:

“1 Kor. 14:22: Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.

In de tijd van Jezus werden degenen die naar tekenen zochten een slecht en overspelig geslacht genoemd, zie Matth. 12:39:

“Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

De acht wonderen van het Evangelie van Johannes worden terecht TEKENEN genoemd, waaronder de opstanding van Lazarus uit de dood; en in de opdracht van Markus 16:15-18 wordt waterdoop geassocieerd met TEKENEN:

*“Mark. 16:15-18: 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze **tekenen** volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.*

Dit wordt bewezen in het boek Handelingen, omdat overal waar waterdoop wordt genoemd, een TEKEN wordt genoemd in de directe context.

Deze huidige tijd is een tijdperk zonder tekenen. Wij zijn gezegend met alle GEESTELIJKE zegeningen in de hemelse gewesten in Christus, zie Efeziërs 1:3. Dit is waar de nadruk ligt voor de Christen.

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

FEIT NR. 7—Dat de OPDRACHT waaraan de Kerk, het Lichaam van Christus, moet werken, te vinden is in 2 Korintiërs 5:14-21 en Efeziërs 3:9.

“2 Kor. 5:14-21: 14 Want de liefde van Christus dringt ons;15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

De Koninkrijksopdracht van Mattheüs 28:19-20 en Markus 16:15-18 behoort niet tot Gods huidige genadedoel. De boodschap van verzoening is toevertrouwd aan ONS, het Lichaam van Christus.

“Matth. 28:19-20: 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopen in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

“Markus 16:15-18: 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. 16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. 18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Resultaten

1. De Christen zou de diepe dingen van God moeten leren zien en bevatten, zie 1 Kor. 2:10-12:

“10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

2. Er zou een wonderbaarlijke groei zijn in geestelijke rijpheid en volwassenheid, zie Ef. 4:12-15:

“12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

3. Hij zou een trouwe rentmeester worden van de verborgenheden van God, zie 1 Kor. 2:7; 4:1-2:

“1 Kor. 2:7: Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

“1 Kor. 4:1-2: 1 Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods. 2 En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde.

4. Hij zou het Bijbelse antwoord bezitten op Satans valse culten zoals Jehovah 's Getuigen, Mormonen, Christian Scientisten, Unitariërs, Modernisten, etc. Ze lenen allemaal aspecten van Israëls religie.

5. Er zou een machtige herleving plaatsvinden als Christenen terug zouden keren naar de waarheid van Paulus.

Geachte lezer, als u niet gered bent, nodigt de genade van God u uit om de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke Redder te ontvangen. U bent een zondaar en moet gered worden:

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

“Hand. 16:31: En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,.....”.

“2 Kor. 6:2:Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!

Het is oneindig veel beter om Hem te ontvangen en de eeuwigheid in de hemel door te brengen dan Hem te verwerpen en de eeuwigheid in de poel van vuur door te brengen!

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl