

## Voorwoord door Tjalling Lingsma, voorzitter

Beste mannen van “De Maessanghers”, beste vrienden.

Zo vlak voor de vakantieperiode kijk je wel eens achterom. Hoe is het gegaan met ons koor? Ik kijk met een tevreden gevoel terug.

Als bestuur hebben wij ons gebogen over de werkwijze van de afgelopen jaren en gekeken naar de toekomst van ons koor. Met name de afwikkeling en voorbereiding van de formele bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft veel werk met zich meegebracht. De veranderingen in de organisatie van m.n. activiteiten beginnen “te landen”. Ook is ons bestuur vanaf de ALV versterkt met twee personen: Ser Meulepas en Frans Nijsen. Onze dank gaat uit naar de leden van de diverse commissies.

Meedenken en meewerken is denk ik de beste methode om ons koor “gezond” te houden.

Ook prijs ik mij gelukkig met het feit dat we nog steeds nieuwe leden mogen verwelkomen.

De muzikale begeleiding van Oetse en Joop gaat voortreffelijk en de wijze waarop onze dirigent Geert ons tracht aan te sturen, gaat vaak gepaard met humor, maar ook met discipline.

Dit laatste is ook nog steeds een punt van aandacht binnen ons bestuur; gaan we voor kwaliteit of voor kwantiteit?

Mijn persoonlijke voorkeur, als voorzitter, gaat uit naar kwaliteit en daarbij dan zonder de gezelligheid en saamhorigheid uit het oog te verliezen. Want kwaliteit moeten we willen leveren als we gaan optreden.

Ik wens u, mede namens het bestuur, een heel fijne vakantieperiode toe. We zien jullie graag terug op onze eerste repetitie of wat onze vrienden betreft, bij ons eerste optreden na de vakantie.

## Veiligheid bij “De Maessanghers”, door Ser Meulepas

U zult misschien gedacht hebben, toen u naar de afbeelding hiernaast keek, dat het om een spelletje gaat, maar helaas is dat niet waar. Een voorval tijdens de repetitie en een vraag van een koorlid heeft bij het bestuur de volledige aandacht gekregen en daarom zijn we een inventarisatie gestart van de veiligheid van ons koor bij repetities, evenementen en optredens bij instellingen (tehuizen).

### EHBO-BHV en AED

Hoe zit het met Eerste Hulp bij Ongevallen, (EHBO) met Bedrijfshulpverlening (BHV) en met reanimatie en Automatische Externe Defibrillator (AED)?

### Tijdens repetities

Bij repetities in de Esterade is een EHBO-er aanwezig; een van de beheerders is BHV-er en de AED hangt bij de ingang.

Ser Meulepas is gediplomeerd voor alle drie de vormen van hulpverlening. Ook ons koorlid Hans van Kerkhof is gecertificeerd BHV-er en AED bediener. Binnen ons koor zijn vijf leden competent voor het verlenen van reanimatie en het bedienen van de AED.



### Bij evenementen

Bij evenementen wordt er alleen een vergunning afgegeven door de gemeente als er voldoende voor de veiligheid wordt gezorgd door de organisatie. Bijna altijd is er gediplomeerde EHBO aanwezig met een AED en enkele BHV-ers.

### Bij instellingen

Treden we op in zorginstellingen of tehuizen dan is er binnen het gebouw een AED aanwezig en zijn er voldoende mensen (verpleegkundigen e.d.)

met een EHBO-diploma, BHV certificaat en competent voor het verlenen van reanimatie en AED gebruik.

### Een veilig gevoel

We hopen dat we nooit een beroep hoeven te doen op hulpverlening, maar met de realiteit, dat iedereen elk jaar een jaartje ouder wordt, geeft het toch een veilig gevoel als het onze aandacht blijft houden. De jaren gaan tellen, maar in geval van nood geldt: Als elke minuut telt.....

### **Het 25 jarig jubileum van “De Maessanghers”, door de Jubileumcommissie**

Over een kleine vier maanden is het zover.

Ons schipperskoor viert dan op **zondagmiddag 8 oktober 2023** haar 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in “Het Wapen van Reek” te Reek. Houd die datum vast vrij!

Inmiddels is er een commissie gevormd die het jubileumconcert voorbereidt. Het conceptprogramma voor die middag is zo goed als klaar.

De jubileumcommissie bestaat uit de volgende vier koorleden:

Hans Remijn, Ser Meulepas, Jan Verkleij en Tjalling Lingsma.

Zij houden zich aanbevolen voor tips en suggesties.

### **De geschiedenis van de naam van ons koor “De Maessanghers”, door Harry van Aalten**

In de agenda voor de ledenbijeenkomst op woensdag 10 december 1997 werd als onderwerp het kiezen van de naam vermeld.

Er was een viertal suggesties door het bestuur ontvangen waaruit een keuze moest worden gemaakt.

Te weten: Schipperskoor “Dukdalf”, “Mannen van Stavast”, “Overstag” en “Shenandoah”.

Staan de bijeenkomst werden nog vier mogelijke namen toegevoegd:

Schipperskoor “Het ruime sop”, “De Maessanghers”, “De Loswal” en “De Raddraaiers”.

Schriftelijke stemming wees uit dat de meerderheid koos voor de naam:



Schipperskoor “De Maessanghers”.

De keuze voor deze naam werd als volgt omschreven:

- Het koor is tot stand gekomen in het oude stadje Grave, gelegen aan de rivier de Maas
- Het merendeel van de zangers bestond toen (en ook thans nog) uit senioren
- De meeste liederen die gezongen worden zullen vroegere tijden betreffen.

(uit: agenda bijeenkomst leden d.d. 10-12-1997 en nieuwsbrief nr. 2 december 2015)

### **Lied nummer 100, door Frans Nijsen**

Na de opschoning van de muziekmappen in 2022 bleek lied no. 99 het hoogst genummerde lied te zijn in onze muziekmap. Lied no. 99 is: “Meisje, ik ben een zeeman”.

Er is een soort ledenraadpleging gehouden voor lied no. 100. Vier koorleden hebben hiervoor samen 15 liedjes aangedragen. De procedure is als volgt gegaan. De voorstellen zijn ingeleverd bij Frans Nijsen, voorzitter Muco. Hij heeft daar een geanonimiseerde lijst van gemaakt voor de andere leden van de Muco, waaronder de dirigent. Nadat deze lijst gemaakt was, heeft Frans de ingezonden mails



hiervan erbij genomen en toen bleek wie de winnaar was.

Onder deskundige leiding van onze dirigent Geert Verhallen heeft de Muco tijdens hun vergadering op 7 juni jl. een keuze kunnen maken, hierbij rekening houdend met wat het beste bij ons koor en repertoire past. De keuze is gevallen op “La Paloma”. Dit lied is ingezonden door een van onze accordeonisten en wel Oetse Holtman. Hem komt hierbij eeuwige roem toe.

### **“Harrie Gommans; Maessangher vanaf het begin!” Door Harry van Aalten**

Na de oprichtingsvergadering van Schipperskoor “De Maessanghers” op 3 november 1997 vinden we de naam van Harrie voor het eerst terug op de ledenlijst van 21 januari 1998.

Hij stond ingedeeld bij de stemgroep tenoren 2 en dat is zo gebleven tot aan het moment van het, helaas door omstandigheden, moeten opzeggen van het lidmaatschap per 1 januari jl. Een zangcarrière van om en nabij 25 jaar.

Harrie heeft altijd met veel plezier gezongen. Een repetitie werd zelden gemist.

Een trouw lid dus; nooit op de voorgrond, maar genietend van de zang en de sfeer binnen het koor. Een man met humor ook; bereid om bij een enkele gelegenheid een feestelijk lied of een sketch voor te bereiden.

Natuurlijk zijn er in zo’n lange periode best wel momenten geweest dat zich spanningen voordeden. Harrie heeft zich hier altijd van gedistantieerd; het samen plezierig zingen stond voorop.

Behalve bij “De Maessanghers” heeft Harrie jarenlang een heel ander genre gezongen.

Veertig jaar na het beëindigen van de kweekschool (thans PABO geheten), in 1994, ontstond bij een aantal oud-studenten van de kweekschool het idee om een Gregoriaans koor te beginnen.

Uiteindelijk leidde dit tot begeleiding met Gregoriaanse zang van zo’n 12 tot 15 Eucharistievieringen per jaar in kerken van Grave tot Maastricht.

Natuurlijk kon er niet met regelmaat gezamenlijk worden gerepeteerd.

Een berichtje vanuit het koorbestuur met daarin welke datum, in welke kerk en welke gezangen er gezongen zouden worden, noopte de zangers om thuis alvast te oefenen.

Vóór de viering, meestal op zaterdagmiddag, was er een korte gezamenlijke repetitie en was men voldoende voorbereid om de viering met Gregoriaanse zang op te luisteren.

De dirigent en de organist kwamen uit het eigen koor.

Dit koorcontact met de oorspronkelijke studiekandidaten heeft vele jaren geduurd, totdat de hoge leeftijd, ongemakken en overlijden van koorleden het verzorgen van een viering met Gregoriaanse zang niet meer mogelijk maakten.

Nog steeds heeft deze activiteit een bijzonder plaatsje in het hart van Harrie.

Terug naar het moeten opzeggen van het lidmaatschap bij “De Maessanghers”: Bij een val tijdens een fietstochtje brak Harrie zijn heup. De genezing verliep voorspoedig, maar enige onzekerheid bij het bewegen bleef. Het lopen van een redelijke afstand zonder rollator is niet mogelijk, laat staan fietsen. Hierdoor is het overbruggen van de afstand van huis naar ons repetitielokaal vice-versa en het staan bij een optreden vrijwel onmogelijk geworden.

Met spijt in zijn hart heeft dit Harrie genoodzaakt te stoppen als zanger bij “De Maessanghers”.

Nu kijkt hij met veel plezier terug op de lange periode dat hij als Maessangher kon zingen en mocht optreden.

Samen met zijn vrouw Mia woont Harrie nu in een mooi appartement aan de haven waarin alles gelijkvloers is.

Er is veel te beleven aan de haven; veel voorbijgangers en wandelaars maken graag een praatje.

Harrie Gommans; een tevreden man, genietend van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.



### **Optredens 2023 vanaf juni, door Harry van Aalten**

Na het succesvol optreden bij de Zusters in Oirschot volgde op zaterdag, 10 juni jl. ons optreden tijdens de stratenmarkt te Hernen.

Deze stratenmarkt is doorgaans een zeer druk bezocht en bekend evenement.

De grote hitte op die dag zorgde helaas voor minder drukte.



Ons koor kon gelukkig onder een grote luifel zingen, waardoor de hitte enigszins kon worden geweerd.

Op zondag 2 juli namen "De Maessangers" deel aan het Smartlappenfestival in Grave.

Hoewel het repertoire van ons koor niet direct beantwoordt aan het predicaat "smartlappen" heeft het bestuur toch besloten eenmaal in de drie jaar deel te nemen aan dit populaire Graafs evenement.



Op woensdag 5 juli is de laatste repetitie waarna we op woensdag 30 augustus de activiteiten weer oppakken.

Op donderdag 7 september volgt dan ons eerste concert in het nieuwe seizoen met een optreden voor "De Zonnebloem Heumen" in verenigingsgebouw "Terp" aan de Dorpsstraat in Heumen.

Daarna volgt al snel het jubileumconcert op zondag 8 oktober in "Het Wapen van Reek".



Tenslotte treden we op donderdag 9 november op in zorgcentrum "Castella" in Cuijk en wordt er op dinsdag 19 december een Kerstconcert verzorgd in woon-zorgcomplex "Meander" te Wijchen, met daarop aansluitend op woensdag 20 december ons eigen Kerstconcert, zo mogelijk in de Bagijnenkerk te Grave.

### **Van Schippersfamilie naar Schipperskoor, door Jan de Beijer**

Om te beginnen was mijn overgrootvader al schipper op de Waal met een zeilschip en wel met een driemaster. Zijn zoons waren ook allemaal verbonden met het water en wel door het houden van een overzetveer van Gendt naar de Ooij en werken bij defensie en bij de Marine. De dochters trouwden ook met een schipper en de kinderen daarvan werden ook allemaal schipper op de binnenvaart.

Later trouwde mijn zus ook nog met een schipper, dus bleef het schippersleven in de familie rondwaren!!!! Er waren gezellige verjaardagen en bijeenkomsten van al die neven bij ons in Leuth, op één avond werd wel een paar keer op en neer gevaren van Rotterdam naar Basel. In die tijd zong ik ook al en wel bij het kinderkoor, jongerenkoor en het kerkkoor. Na de repetitie gingen we gezellig biljarten, tot in de kleine uurtjes. Ook was er in die jaren het schippersbal in "Terminus" (toenmalig restaurant bij de veehallen in Nijmegen) en met Pasen en Pinksteren lagen al die neven in Nijmegen in de haven! Ondanks het feit dat mijn vader machinist was bij Defensie en op de Marianne voer, een sleepboot, waren aan onze kant geen kinderen die met het varen iets hadden. Ook trouwden in die tijd de meeste familieleden en vonden allemaal hun eigen weg, hetzij op het water of aan de wal.

Na lange tijd niet gezongen te hebben vond ik in 2010 weer een koor dat me aansprak en ben ik lid geworden van het Duitse Schlagerkoor "Die Schlagerfreunde".

Op de eerste repetitieavond waren er al honderd aanmeldingen, later zijn we blijven steken op zo'n zestig leden. Bij dit koor heb ik tien jaar met veel plezier gezongen, tot aan de Coronaperiode 2019. Toen raakte ik alle hobby's eigenlijk kwijt!!!

In die periode van geen activiteiten, ben ik eens op het internet naar koren in de omgeving gaan rondkijken. Ik kwam op "You tube" een filmpje tegen van het schipperskoor Grave met een optreden voor iemand die 40 jaar getrouwd was. Ik dacht: "Dit is misschien ook wat voor mij". Intussen was mijn vaste zangmaat van het schlagerkoor



daar ook gestopt. Hem heb overgehaald om mee te gaan kijken. Al bij de eerste klanken van de accordeons en het eerste gezongen lied, wist ik het meteen: Dit is het!!! We hebben ons meteen aangemeld en zijn met veel elan begonnen. En zo ben ik terecht gekomen bij het Schipperskoor "De Maessanghers" in Grave waar ook over het water en schippers wordt gezongen en waar ik het ontzettend naar de zin heb. Ik hoop onder de bezielende leiding van onze dirigent en de twee accordeonisten, nog lang bij dit koor te mogen zingen!!

**De volgende Schippersbrief:**

De volgende Schippersbrief verschijnt in november 2023.

Inhoudelijke bijdragen, zoals verhalen, geschiedenis etc. zijn van harte welkom.

Je kunt ze tot 15 oktober inleveren bij het secretariaat.

Email: [maessanghers.secretariaat@gmail.com](mailto:maessanghers.secretariaat@gmail.com)

***Uw vriendenbijdrage***

***Voor zover dit nog niet is gebeurd.***

Wij vragen u vriendelijk ook dit jaar uw vriendenbijdrage over te maken op

bankrekening nummer

NL73RABO 0117123137 t.n.v.

De Maessanghers Grave.

**De redactie:**

Peter Toonen, voorzitter

Peter Verhoogt

Harry van Aalten

Oetse Holtman (lay-out)

Gerard Veenstra (foto's)



“De Maessanghers” wensen u een fijne vakantie.